

## Speerpunten vervolg



De kerkenraad heeft begin 2017 een nieuw beleidsplan voorgesteld. Daarna zijn enkele speerpunten gekozen. Die hebben zijn eerder gepubliceerd, maar de formulering was wat kort door de bocht; daarom nu een iets meer uitgewerkte versie.

1. De veelkleurigheid in Emmaüs blijkt zich in de praktijk van het gemeentelven minder breed te (kunnen) uiten dan gehoopt. De spanning binnen die veelkleurigheid wordt versterkt door de verschillende geloofstalen die we spreken en waardoor we elkaar onvoldoende verstaan. Tegelijkertijd vertrouwen we dat we één zijn in Christus. Daarom willen we de verhouding tussen verscheidenheid en verbondenheid gaan bespreken. Dit wordt het jaarthema in 2017-2018.

2. Rond de kerkdienst hebben onze gemeenteleden hoge verwachtingen die niet altijd waargemaakt worden. Zijn die hoge verwachtingen altijd reëel?

We hebben één hoofddienst in de Ontmoetingskerk op zondagmorgen, maar ook aparte vieringen voor doelgroepen; zien we dat als rijkdom, of als armoede en bevordert dit het isolement?

Hoe zien we de inhoud van liturgie en verkondiging?

Met meerdere predikanten lijkt het onvermijdelijk dat gemeenteleden hen onderling vergelijken en daarbij een voorkeur hebben; maar, onderling vergelijken is iets anders dan tegenover elkaar zetten.

De kerkenraad stelt voor dat we hier ook een jaarthema van maken.

3. Herinrichting kerkzaal; stuurgroep en kerkrentmeesters zijn al aan het werk. De aanname dat onderhoud nodig is blijkt niet te kloppen, we zullen dus opnieuw een afweging van nut en noodzaak moeten maken.

4. Maaltijden; met hulp van de TG Diaconie kunnen we hopelijk een paasontbijt en een maaltijd na de startdienst organiseren. De maaltijden die de diakenen organiseren na de koffieochtenden vinden veel response.

- Waarom vinden we de gezamenlijke maaltijd waardevol?
- We gaan inventariseren wat er op dit gebied in Emmaüs gebeurt.
- Kunnen we een keer avondmaal vieren ongeveer zoals de eerste gemeente bijeenkwam?
- Een nieuwe impuls voor maaltijdgroepen?

5. Hoe zijn we kerk in samenhang met de verschillende verbanden waar we deel vanuit maken? Hierbij denken we aan de Protestantse gemeente Bodegraven, de plaatselijke oecumene, onze plek in de PKN en Gods wereldwijde kerk.

Hoe ervaren we deze verbondenheid?

Is er ruimte voor groot diaconaal project?

6. Pioniersplek; de kerkenraad stelt globaal een kader vast en een kleine denkgroep gaat zich oriënteren.

juni 2017,  
Kerkenraad Emmaüs