

juni 2024

# KERKMAG



**Samen**

Protestantse Wijkgemeente  
**Emmaüs**  
Bodegraven



[www.pge.nu](http://www.pge.nu)

# Colofon

## Jaargang 18 nummer 5, juni 2024

**KERKMAG** is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

**Kopij KERKMAG** KERKMAG@pge.nu

**Zondagsbrief** zondagsbrief@pge.nu

**Website** www.pge.nu

**Website redactie** redactie@pge.nu

**Facebook** @emmausbodegraven

**Rekening** NL93 RABO 0373 7168 77  
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG  
ANBI nr. 823514596

**Redactie** Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier  
en Ineke Post

**Ontwerp** Posterum Grafische Vormgeving

**Ontwerp/druk** Verloop drukkerij, Alblasterdam  
www.verloop.nl

**Oplage** 1200 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
06.	juli/augustus	14 juni	3 juli
07.	september	16 augustus	4 september
08.	oktober	13 september	2 oktober
09.	november	18 oktober	6 november
10.	december24/ januari 2025	15 november	4 december



## Adressen en contactinfo

### Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11  
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12  
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

### Lutherkerk

Noordstraat 2  
Beheerder Henk Pauw  
0172-61 61 38  
lutherkerkbodegraven@gmail.com

### Predikant

Wnd. ds. Adri van der Wal  
023 5630997  
a\_vd\_wal@hotmail.com

### Kerkelijk werkers

Marianne Verburg  
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam  
06- 3984 2850  
emmauskerkmarianne@gmail.com

Arjo van der Steen

Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com

### Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus  
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven  
06-1831 1916  
scriba@pge.nu

### Coördinator Pastoraat

Eric Bette  
06-36 16 32 20  
pastoraat@pge.nu

### Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee  
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven  
0172-61 81 68  
penningmeester@pge.nu

### Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

### Hulpvragen Taakgroep Diaconie

*Financieel:*  
Anton van Rijn, 06-24689743  
*Praktisch:*  
Kees Mak, 06-30 03 99 39

### Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

### Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker  
Karpelaar 11, 2411 DA Bodegraven  
06-42 63 73 40  
kerkelijkbureau@pge.nu

### Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344  
preekvoorziening@pge.nu

### Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47  
kerkradio@pgbkerken.nl

### Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben  
Burg. Le Coultrestraat 19  
adri3.vanderben@gmail.com

### Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast  
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn:  
woensdag 13.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-  
16.00 uur en zaterdag 13.00-16.00 uur

### Bankrekeningen

NL 68 RABO 0373 7166 48  
Tnv Protestantse Gemeente  
Bodegraven inz. Cluster Emmaus  
NL 46 RABO 0373 7166 56  
tnv Diaconie Buitenland PG Emmaus  
NL 07 RABO 0373 7099 86  
tnv Diaconie Binnenland PG Emmaus

### Collectebonnen

*Bestellen en betalen*  
[https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/  
home.html](https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html)

### Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur  
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

## Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Van de voorzitter	4
Bevestigen ambtsdragers	5
In Memoriam	6
Meditatie	6
Update Taakgroep Jongeren	8
Appelboomproject 2024	9
Sponsorland Moldavië	9
Kerkgebouw 125 jaar	10
Opinie	12
Vrijwilligersavond	13
De Veldwerkers	14
Uitslag Boreftse Dorpskwis	15
Kliederkerk	16
Samen naar Food for Thought	18
Kids in de kerk	19
Beheer kerkgebouwen	20
Inbox	21
Weeksluiting Vijverhof	22
Collecteopbrengsten en giften	22
Kerk in de week	22
Kerkdiensten Emmaüs	23
Collectedoelen	23

### IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is. Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, bel of mail dan.

Tel: 0172- 616837 of 06-24689743 Mail: [Stillehulp@pge.nu](mailto:Stillehulp@pge.nu)

We zijn blij dat we weer een KERKMAG hebben kunnen samenstellen uit de diverse mooie bijdrages van mensen uit onze wijkgemeente Emmaüs. Als gemeente doen we veel samen. We hebben onze zondagse samenkomsten waar we samen ons geloof beleven en samen zingen en bidden. En doordeweeks komen we samen in diverse samenstellingen. Samen halen we oud papier op, maken we schoon, klussen we en vergaderen we. Samen zingen we in een koor of spelen we in een band. We kunnen eigenlijk geen kerk zijn zonder elkaar.

Deze KERKMAG heeft dan ook het thema SAMEN meegekregen. U leest over ons kerkgebouw waar we al 125 jaar in samenkomen. En hoe we ons samen inzetten voor goede doelen als het Appelboomproject, Kerken in Actie in Moldavië en het Kringloophuis. Maar ook wat ons inspireert om samen kerk te zijn in Meditatie, Kliederkerk en de Veldwerkers. Een prikkelend opiniestuk geeft stof tot nadenken hoe we samen jong kunnen zijn. En dat is nog maar een greep uit de inhoud!

En dan het nieuws dat ds. Annelene Metz-Brink het beroep heeft aangenomen. En dat we weer ambtsdragers en medewerkers kunnen bevestigen. Allebei goede berichten die ons samen hoop voor de toekomst geven! En dacht u dat dit nummer over de Samen in Noord-Scandinavië ging? Dat volk dat in Lapland leeft is een mooie vergelijking met onze Emmaüs gemeente. Ze zijn altijd onderweg, zorgen voor elkaar, hun rendieren en hun omgeving. Ze zijn kleurrijk en verbinden diverse prachtige landen tot hun leefgebied. Maar daarmee houdt de vergelijking ook wel op. Dit nummer van KERKMAG gaat over ons, hoe wij als Emmaüs samen gemeente zijn. Veel leesplezier!

*Chris Verra*



# Van de voorzitter

## Nieuwe dominee

**In het vorige KERKMAG nummer kon ik nog niet volop mijn vreugde en dankbaarheid uitroepen over de komst van onze nieuwe dominee Annelene Metz-Brink. Het is nu een zekerheid, een zekerheid waar wij allemaal naar uit hebben gezien.**



**I**k verwacht dat onze nieuwe predikant in het najaar werkelijk naar onze wijkgemeente zal komen, de zoektocht naar een eigen huis zal tijd vragen. Ds. Metz heeft aangegeven graag compleet met haar man en drie kinderen naar Bodegraven te willen komen en wij hebben geaccepteerd dat dit door de keuze van de eigen nieuwe huisvesting enige tijd zal vragen.

Als wij uiteindelijk de datum van bevestiging van dominee Metz hebben kunnen vaststellen dan zullen wij bij het breed moderamen van de classis het verzoek doen ons approbatie te verlenen op dit beroep. Dit betekent dat het breed moderamen aan het einde van de beroepsprocedure vaststelt dat deze kerkordelijk goed is verlopen. Als dat allemaal achter de rug is kan de Beroepingscommissie worden ontbonden.

Mijn dank, die van de kerkenraad, maar ik weet zeker van de gehele gemeente gaat uit naar de leden van de Beroepingscommissie onder leiding van haar voorzitter Petra Verra. Zij hebben het geweldig gedaan, steeds goed voorbereid zetten zij stap voor stap hun strategie uit en die heeft tot grote dankbaarheid prima gewerkt. De kerkenraad zal hen gaarne op een geschikt moment ook nog persoonlijk bedanken voor hun inzet.

De kerkenraad zal u in de komende maanden graag op de hoogte



houden hoe wij ds. Annelene Metz hier welkom gaan heten en op welke wijze zij richting gemeente geïntroduceerd en begeleid zal gaan worden.

Zondag 9 juni zullen wij de bevestigingsdienst voor nieuwe ambtsdragers en commissie- of taakgroep leden houden. Wij moeten afscheid nemen van leden wiens termijn is verstreken en wij mogen gelukkig ook nieuwe leden bevestigen in hun nieuwe werk in onze wijkgemeente. In de zondagsbrief heeft u hun namen kunnen lezen. Het is fijn dat er weer nieuwe mensen bereid zijn zich te willen inzetten voor het werk in Christus kerk.

Tenslotte wil ik nog graag een compliment uitdelen aan de

organisatoren en de vrijwilligers van de Zomermarkt op 1 juni. Dat hebben zij dik verdiend.

*Koos Karssen*





## (Her)bevestiging en (her)benoeming ambtsdragers en medewerkers

**Vanaf januari 2024 stond het punt Vacatures juni 2024 op de agenda van de kerkenraad. Een hoofdpijndossier zou dit in de politiek genoemd worden omdat het best veel moeite kost om mensen te vinden die hun steentje bij willen dragen aan het werk binnen onze wijkgemeente Emmaüs. Daarom werd niet alleen voor het beroepingswerk, maar ook voor het vacaturewerk gebeden.**

**A**ls kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat de zoektocht naar nieuwe mensen mooie resultaten heeft opgeleverd. Op het moment van schrijven kan ik u de volgende namen presenteren maar het is mogelijk dat er nog mensen bij gekomen zijn die niet in dit artikel genoemd worden. De volgende mensen zullen in de bevestigingsdienst van 9 juni a.s. bevestigd en benoemd worden. Soms voor een eerste termijn, maar er zijn behoorlijk wat mensen die door willen gaan voor een tweede termijn of zelfs langer, ook dat stemt tot dankbaarheid.

### **Taakgroep diaconie**

Herbevestigd als diaken: Henk Stapper, Wim Burggraaff.  
Herbenoemd als diaconaal medewerker: Ria van de Lagemaat, Marco van den Berg.  
Bennoemd als diaconaal medewerker: Suzan Hille-Stelma.

### **Taakgroep Jongeren**

Herbevestigd als jeugdouderling: Judith van Klink-Jansen.\*  
Bevestigd als jeugdouderling: Karin Strijdhorst-van der Weiden.

Bennoemd als taakgroepmedewerker: Christina Soet-Schelling, Jan Strijdhorst.

### **Taakgroep Beheer en Financiën**

Herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester: Wim Komrij\*  
Bennoemd als taakgroepmedewerker: Frans Voorzaat

### **Taakgroep Pastoraat**

Herbevestigd als ouderling: Bas Batelaan, Theo Schiere.  
Herbenoemd als pastoraal medewerker: Trudy Janmaat-de Jong, Jolanda Gijsbertse-Bouwmeester, Johan Vlaardingebroek. Bennoemd als pastoraal medewerker: Adrie Mak-Mostert, Els van Dijk-Velders, Karin van Gorkum.\*

### **Taakgroep Bouwen en Ontmoeten**

Bevestigd als taakouderling: Petra Verra-van Breda.

### **Moderamen**

Herbevestigd als ouderling scribe: Alie Benedictus.  
Bevestigd als ouderling: Richard de Mooij.

### **Algemene Kerkenraad**

Bevestigd als tweede voorzitter AK namens Emmaüs: Erik Dijk.

\*Judith van Klink, Wim Komrij en Karin van Gorkum zijn verhinderd op 9 juni, zij zullen op een later tijdstip bevestigd worden.

In dezelfde dienst op 9 juni nemen wij onder veel dank afscheid van:

**Taakgroep Diaconie:** diakenen Anton van Rijn, Kees Mak en Suzan Hille

**Taakgroep Jongeren:** jongerenwerker Erik Dijk

**Taakgroep Beheer en Financiën:** ouderling-kerkrentmeester Frans Voorzaat

**Taakgroep Pastoraat:** pastoraal werker Henk van Veen

**Taakgroep Eredienst:** taakouderling Klaas van Donk

Een aantal mensen heeft aangegeven in een taakgroep mee te willen werken of door te willen gaan na 4 jaar in de taakgroep. Deze mensen worden niet benoemd, omdat zij voor hun taakgroep niet de belofte van geheimhouding hoeven af te leggen. De kerkenraad is ook voor hun inzet dankbaar:

**Taakgroep Eredienst:** Klaas van Donk.

**Taakgroep Bouwen en Ontmoeten:** Herma Minnaard, Adrie Zaalberg.

**Taakgroep Presentatie (redactie KERKMAG):** Stieneke Baas.

*Alie Benedictus*

# In memoriam

## Alida Jacoba Irene (Alice) Koster-Pels (1941-2024)

Zorgzaam, gastvrij, met een brede interesse, muzikaal, positiviteit: die woorden passen bij het leven van Alice Koster. Zij overleed na een periode van ziekte op 8 mei jl. Zij werd op 21 juli 1941 in Woerden geboren. Na haar schooltijd ging zij werken als teletypiste en ontmoette zo haar latere echtgenoot Ferdinand Koster bij de PTT. Ferdinand en Alice trouwden in 1966 en gingen wonen in Bodegraven.

Alice zorgde voor velen om haar heen. Ze was trots op en zeer betrokken bij de kleinkinderen die kwamen in het gezin van dochter Sandra en schoonzoon Ron. Vele malen werd naar Uden gereden, waar Sandra en haar gezin wonen, onder meer om daar op te passen. Omgekeerd werd thuis jongste kleindochter Madelief opgevangen. Als er vertraging onderweg was ontstaan, was het geen probleem dat zij dan later dan was afgesproken weer werd opgehaald.

Zij genoot van mooie dingen in huis, winkelde graag, hield van lezen, zong als koorlid, hield van



bloemen. Toen Alice ziek werd, behield ze haar positiviteit, zei "Ik heb een ziekte", was realistisch, toen ze wist dat er geen genezing mogelijk was.

Op dinsdag 14 mei heeft op de Vredeshof het afscheid plaatsgehadt. In de plechtigheid in de kapel klonken warme woorden

van dochter Sandra over haar moeder. We legden het leven van Alice naast het lied *Gracias a la vida*, "Dank voor het leven", van de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa (1935-2009). Daarin bezingt zij rond velerlei thema's haar dankbaarheid voor het leven. Dat paste mooi bij de beleving van Alice. Haar verbondenheid met velen legden we naast de verbondenheid van God met mensen, zoals die wordt bezongen in Psalm 23:4. We luisterden in de dienst naar pianospel van kleinzoon Bastiaan. Om haar koorzanger-zijn te typeren was het Halleluja-koor uit de Messiah van Händel opgenomen. Na de plechtigheid in de kapel gingen de vele aanwezigen naar de begraafplaats, waar in stralende zon de graflegging plaatsvond.

Dat Alice Koster mag rusten in Gods vrede.

*ds. Adri van der Wal*

## Verbondenheid

**Een van onze kinderen woont in hartje Rotterdam. Het gezin was enige tijd geleden een week met vakantie. Bij thuiskomst was de auto nog niet eens uitgepakt of twee kinderen uit de buurt stonden al binnen. Heel snel daarna zaten vier jonge mensen tussen de 4 en 7 jaar gezellig rond de huiskamertafel te kleuren en een spelletje te spelen. Want: samen spelen is pas fijn!**

**B**ij tijd en wijle mag ik graag een goede voetbalwedstrijd zien. Elf mensen werken, als het goed is, samen voor een resultaat. Daarin is iedereen belangrijk: degene die in het doel staat, de verdediger,

de middenvelder, de voorhoede-speler. Niemand kan het alleen. Trainen is persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen, maar ook leren om met elkaar samen te spelen. Iedere speler is immers afhankelijk van de inzet van anderen.

Jaren was ik lid van een oratorium-koor, tot dat tot een einde kwam in de tijd van corona. Op een koorwerk je samen om iets neer te zetten, in mijn geval onder meer de Johannes-Passion van J.S. Bach en The Messiah van G.F. Händel. Je bent samen aan het studeren op de noten en, als die er dan inzitten, met elkaar er muziek van maken en dat laten horen.

Bij 'samen' denk ik ook aan de bestudering van de Bijbel. Joden doen dat steeds met elkaar. Zij noemen dat "lernen". De een ziet iets dat de ander niet ziet en omgekeerd. Je vult elkaar daarin aan. Wat is het mooi, als je elkaar

kunt vertellen wat teksten in je oproepen en bij je losmaken. Daarbij denk ik aan de landelijke cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG), waar ik al ruim 30 jaar aan verbonden ben, aan de locatie Rotterdam. Cursisten die elkaar voordien niet kenden, gaan samen op weg in de wondere wereld van Bijbel en geloven en groeien in de loop van een jaar tot een hechte groep, gedreven door dezelfde intentie. Door de verschillende inbreng van cursisten ontstaat naast de ingebrachte lesstof een boeiend en steeds weer wisselend onderling gesprek.

De kracht van de kerk is om het persoonlijke geloven van ieder te verbinden in de gezamenlijke verering van God. Wie zingt alleen de lofzang voor God? Dat verdwijnt, als je alleen wilt geloven. In de Bijbel is de verering voor God steeds een zaak van de gemeente. Als Paulus in Romeinen 12:9 e.v. een reeks leefregels opsomt, dan zijn die gericht aan de gemeente. In de Griekse basistekst zijn zij verwoord in het meervoud, dus aan "jullie". De kerk berust eigenlijk op twee pijlers: de Bijbelse inspiratie/het geloven en de onderlinge verbondenheid. De ontmoeting, het besef als verschillende mensen toch bij elkaar te horen behoort net zo goed tot het wezen van de kerk. Het is immers al onderdeel van de eerste typering van de jonge christelijke gemeente in Handelingen 2:42. Daar hoort dan ook bij: het er samen verantwoordelijk voor zijn en aan bijdragen. Paulus typeert de christelijke gemeente in Galaten 2:28 als: "één in Christus". De Zweedse

lieddichter Anders Frostenson verwerkte deze typering van Paulus in een lied dat we in vertaling van mijn vroegere Hoofddorpse collega Coen Wessel, nu algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken, aantreffen in Lied 970 in het huidige Liedboek-2013:

*Vlammen zijn er vele, één is het licht,  
licht van Jezus Christus,*

*vlammen zijn er vele, één is het licht,  
wij zijn één in Christus.*

*Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn Christus' lichaam,  
leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn één in Christus.*

ds. Adri van der Wal

Theological Vorming  
Geïnteresseerden  
Rotterdam

**THEOLOGISCHE  
VERDIEPING**

**Meer weten over achtergronden van het christelijk geloof ?**

Dan is de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden iets voor u! In het komend lesseizoen dat loopt van september 2024 tot begin mei 2025, worden lessen gegeven in een aantal vakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, liturgica, Filosofie, Gemeente-opbouw, Spiritualiteit en Wereldgodsdiensten.

De lessen worden gegeven door ervaren en enthousiaste docenten. Daarbij is ook veel ruimte voor onderling gesprek, een element dat door huidige cursisten zeer gewaardeerd wordt.

De lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur. Zij vinden plaats in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam. De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen zijn: € 240.

Verdere informatie over cursus en aanmelding is te vinden op onze website [TVGRotterdam.nl](http://TVGRotterdam.nl)

**Graag tot ziens op de cursus in de Alexanderkerk !**



# Taakgroep Jongeren

## Update Taakgroep Jongeren

Wat speelt er allemaal in het jeugdwerk? En waar is de TGJ mee bezig? Tijd voor een korte update. Deze keer een fotoverslag van de afgelopen periode.

**V**an Xplore-dienst, tot presentjes voor de eind-examenkandidaten, uitje Xplore-groep S naar Bounce Valley en samen The Passion kijken (in samenwerking met taakgroep Bouwen & Ontmoeten).

*Judith van Klink*





## Het Appelboomproject 2024

### Een nieuwe bank in De Oude Zustertuin

**Het Appelboomproject is op 28 april na 4 weken afgesloten. De week daarna hebben Suzan en Joke de opbrengst van de Appelboomcollecte symbolisch overhandigd aan medewerkers van De Oude Zustertuin.**

**Z**ij waren enorm blij met het bedrag van € 2.163,85 waarmee zij o.a. nieuwe picknickbanken gaan maken! De vrijwilligers steken zelf de handen uit de mouwen en maken van Douglasshout duurzame, sterke banken precies op maat. Ook willen zij het bedrag graag

gebruiken voor het bekostigen van het voer voor de dieren. Nogmaals werd benoemd dat de inkomsten voor 60% uit vrijwillige bijdragen bestaat. De medewerkers willen de Emmaüs gemeente graag heel hartelijk bedanken



voor deze prachtige gift! U bent allen uitgenodigd om regelmatig een kijkje te komen nemen in De Oude Zustertuin en gebruik te maken van de banken!

*Namens de Appelboomcommissie, Ditte, Suzan, Lineke en Joke*

## Sponsorland Moldavië

**Dit jaar willen we het land Moldavië het hele jaar door steunen. Er zal binnen de kerkdiensten extra aandacht aan worden besteed d.m.v. o.a. filmpjes in de diensten, stukjes in de KERKMAG. U hebt vast ook wel de beelden van Moldavië gezien op Tv-omroep Max met Jan Slagter.**

**D**e diaconie heeft gekozen voor Moldavië omdat dit het armste land van Europa is. Kerk in Actie ondersteunt Moldavië met verschillende acties. Moldavië ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Tot 1991 was het een onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. De staat bepaalde alles en mensen leerden niet omkijken naar elkaar. Moldavië is iets kleiner dan Nederland en heeft 3,3 miljoen inwoners. De meeste Moldaviërs zijn lid van de Roemeense- of Russisch-orthodoxe kerk. In ieder dorp of elke stad is wel een kerk te vinden. Maar in dit arme land staan deze kerken voor

een grote uitdaging. Een kwart van de bevolking werkt namelijk in het buitenland. Ouderen en kwetsbare gezinnen blijven in armoedige dorpen achter.

In bouwvallige huizen wonen de mensen zonder toilet, de huizen worden verwarmd door een houtkachel. Water halen ze uit de put achter het huis. Van zoveel armoede en uitzichtloosheid raken veel mensen depressief en aan de drank.

De belangrijkste problemen zijn armoede, slecht onderwijs, werkloosheid, verslaafden en alleenstaande ouders. Een deel van de mensen is niet in staat om hun

kinderen op te voeden. Deze kinderen krijgen te maken met verwaarlozing en huiselijk geweld. Voor kwetsbare ouderen ontbreekt het aan zorg en aandacht. Pastores zien veel nood. Ze willen de gemeenteleden stimuleren hulp te verlenen, maar hebben weinig middelen. Met de bijdragen uit Nederland kunnen ze veel doen. Ze trainen vrijwilligers die kinderen na schooltijd opvangen met een maaltijd, huiswerkbegeleiding, muziek, sport, knutselen en Bijbelles.

Kerken zetten ouderwerk op. Mensen krijgen een gezonde maaltijd, een douche, ze ontmoeten elkaar en vrijwilligers doen hun was. Jongeren helpen ouderen die aan huis gebonden zijn. Wie in de laatste levensfase is krijgt professionele hulp.

De kerkelijke gemeenschappen worden enorm geholpen door de hulp die Kerk in Actie biedt. Ze worden hierdoor sterker en hechter. **Samen zijn we kerk.**

# Kerkgebouw 125 jaar

**De huidige Ontmoetingskerk vierde op 18 mei haar 125-jarige bestaan. De kerk werd in 1899 gebouwd voor de nieuwe samengestelde gemeente die in 1887 was gevormd. In 1835 had zich een groep gelovigen afgescheiden van de Hervormde kerk omdat zij het niet eens waren met de liberale denkwijze van de kerk. Zij stichtten in de Kerkstraat een eigen kerkje met school. In 1887 was er een andere groep die problemen had met de synode van de hervormde kerk. Zij bouwden in een steegje van de Nieuwstrat ook een eigen kerkje (staat er nog steeds). Omdat beide groepen goed samenwerkten in het christelijke schoolbestuur besloten zij in 1893 om samen te gaan als Gereformeerde Kerk.**

## Bouw kerkgebouw

Het eerste bouwwerk op het nieuwe terrein dat later de Spoorstraat werd, was de bouw van de nieuwe gereformeerde kerk. Ook het terrein voor de kerk was oorspronkelijk weiland van een boer, namelijk boer Heemskerk die halverwege de Wilhelminastraat zijn boerderij had (later woonde hier Jaap Stigter). Via een pad achter deze boerderij werden in eerste instantie de werkzaamheden uitgevoerd. Er werd een grote kerk gebouwd, op de groei, met 575 zitplaatsen, ruim en degelijk,

met ernaast een pastorie, die iets naar voren werd geplaatst zodat hij niet in de schaduw kwam te staan van het kerkgebouw en een kosterswoning. Aannemer was A. Hoogendoorn en de architect C. Zaal. Er kwam ook een mooi stalen hekwerk om de kerk dat onder andere grensde aan de nieuwe Spoorstraat, en een kosterswoning aan de rechterzijde. Totale kosten 36.000 gulden. Op 18 mei 1899 werd de kerk in gebruik genomen.

## Veranderingen in de kerk

De kerk die in het begin slechts een klein orgel had, kreeg in 1912 een nieuw groter orgel door een lening van gemeentelid Van 't Riet. Orgelmaker Van Leeuwen bouwde op de oostelijke orgelgalerij het huidige orgel.

Er veranderde nog meer, de oorspronkelijke preekstoel vond men kennelijk niet imposant genoeg hij werd vervangen door een enorm gevaarte met twee trappen en een front ervoor met een lezenaar.

De kerk werd de eerste tijd verwarmd met 2 kachels, wat voor de grote ruimte beslist onvoldoende was. Daarom hadden de meeste kerkgangers een stoof met warme kooltjes onder hun voeten. Een enorme klus voor koster D. Gelderblom die dat allemaal moest





regelen. Men moest trouwens betalen voor de zitplaatsen in de kerk, die daarmee zo ook gereserveerd waren. Op de preekstoel was een lamp aangebracht als die 5 minuten voor de dienst groen licht gaf, mochten niet betalende jongeren of gasten, op de open plaatsen plaats nemen. Dit heeft voortbestaan tot in de vijftiger jaren.

Het groeiende aantal verenigingen paste al lang niet meer in de 2 kleine kerkenraads kamers, in 1951 werden er een paar kleine huisjes die achter en naast de kerk stonden gesloopt waarna men

een klein jeugdhuis van 2 lokalen kon bouwen.

Bij een grote restauratie in 1958, van het interieur, werd ook de torenspits vervangen en er kwam een luidklok, geschonken door de gemeente Bodegraven.

Het hele interieur ging op de schop, de preekstoel en de banken met deurtjes verdwenen, en er werd een liturgisch centrum gemaakt.

In 1982 was uitbreiding van de vergaderruimte hard nodig. Men besloot om het groots aan te pakken en een multifunctioneel gebouw, met ontmoetingsruimte neer te

zetten. Met hulp van vele vrijwilligers werd het plan in 2 jaar uitgevoerd, waarna in 1984 het nieuwe Centrum kon worden geopend.

In 1988 heeft een groep vrijwilligers van de kerk het smeedijzeren hek uit 1899 dat het hele terrein begrensde gerestaureerd. Zij ontvingen voor het restauratie werk de Hugo Kotesteinprijs. Deze prijs wordt door de Stichting Hugo Kotestein uitgereikt als waardering voor het behoud van monumentale huizen of voorwerpen in de regio.

In 1989 werd er weer een enorme klus uitgevoerd door vrijwilligers, het spuiten en verven van de kerkbanken. Alle banken werden uit de kerk gehaald en in de oude huishoudschool behandeld. Twintig jaar later waren er weer veel vrijwilligers actief, nu om de kerkraden te renoveren. In 2010 werd ook door vrijwilligers de Gedenkkapel gerealiseerd. De laatste jaren zat men ook niet stil, zo werd onder andere de hal opgeknapt en ook het fietsehok aangepakt.

*Cock Karssen*



## Samen Jong met het commitment van ouders

**In 2019 ben ik bij Emmaüs bevestigd tot kerkelijk werker met specifieke aandacht voor het jeugdwerk. De afgelopen vijf jaar heb ik dit altijd kunnen doen in samenwerking met een leuke taakgroep. In de taakgroep Jongeren (TGJ) zitten altijd mensen met een enthousiaste drive. Ze hebben hart voor de jeugd. Ik vind het ontzettend gaaf dat de TGJ vanaf dit jaar is verdubbeld naar zes taakgroepleden. Ik ben ervan overtuigd dat wij als taakgroep in samenwerking met alle jeugdmedewerkers geweldig gaaf jeugdwerk kunnen neerzetten. Maar wij kunnen dit niet zonder de support en het commitment van de ouders.**

**P**ersoonlijk vind ik het tienernet één van de leukste dingen om te doen. Het afgelopen jaar heb ik samen met Manon Kersbergen een X-plore groepje geleid met tieners uit de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> klas. De groep bestond uit vier tieners. Een aantal van deze tieners begon het seizoen met tegenzin, maar al snel voelden zij zich helemaal thuis in de groep en waren de avonden erg gezellig, waarbinnen het geloofsonderwijs een serieuze plek kreeg. Het is leuk om te zien hoeveel plezier de tieners op deze avonden hadden.

We konden deze groep vormen, doordat er vier ouder-koppels waren die tegen hun tieners zeiden: “Je moet naar X-plore!”. Deze kinderen hadden geen keuze. Ze waren het verplicht. Als deze ouders hun tieners niet verplicht hadden om te gaan, dan zou het laatste stukje tienernet binnen Emmaüs niet meer bestaan.

De taakgroep Jongeren heeft een aantal kernwaarden die gebaseerd zijn op het boek ‘Samen Jong’. De kernwaarden zijn:

1. Prioriteit geven aan de jonge generaties
2. Jezus’ boodschap serieus nemen
3. Hart voor jongeren hebben
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Een warme gemeenschap vormen
6. Beste burens zijn.

De TGJ doet er alles aan om een kerk te zijn die functioneert volgens deze kernwaarden, want op deze manier zullen we ook kerk zijn met alle generaties. Maar om hiermee te starten moeten er ook tieners zijn. We kunnen dit alleen vorm geven als we support en commitment van ouders krijgen.

In een opiniestuk mag je prikkelen. Daarom, durf als ouders je kind te verplichten om naar het jeugdwerk van de kerk te gaan. Je mag dit doen op grond van je eigen belofte die je bij de doop hebt gedaan. En ja, we begrijpen heel goed dat je tiener niet uit zichzelf naar het jeugdwerk van de kerk wil gaan, zeker ook als er geen leeftijdsgenootjes zijn die ze kennen. Het is voor tieners niet leuk om op een plek te zijn waar (nog) geen

bekende leeftijdgenoten zijn. Bij zo’n groep wil je niet horen. Maar dit zou kunnen veranderen als er een groep ouders op staat en hier prioriteit aan geeft. De ouders van de X-plore groep klas 1 en 2 zijn hiervan het bewijs.

Ik geloof dat het commitment van ouders een onmisbare schakel is om een kerk te kunnen zijn voor alle generaties. Dat geldt niet alleen bij de deelname aan X-plore, maar ook bij de aanwezigheid in de diensten op zondag. Als er nu bijvoorbeeld zeven ouders zijn die met elkaar afspreken iedere zondag met het gezin in de kerk te zitten, dan wordt Emmaüs binnen een korte tijd een warme gemeenschap waar alle generaties zich thuis gaan voelen. Wij geloven als TGJ dat we alle ingrediënten in huis hebben. Wij faciliteren, maar om echt een nieuwe start te maken hebben we gewoon commitment van de ouders nodig die zeggen: Kom, we gaan ervoor!

Hierbij spreek ik mijn waardering uit voor de ouders met lef die hun tieners verplicht hebben om naar X-plore te gaan. Soms moet je door de zure appel van tegenzin heen bijten. Na het zure komt het zoet 😊. Deze ouders hebben het fundament gelegd voor ons kleine tienernet. Vanuit dit kwetsbare fundament kunnen wij het tienernet in de toekomst verder uitbouwen.

Namens de taakgroep Jongeren,  
*Arjo van der Steen*



## Vrijwilligersavond

Eén van de beste momenten om te zien hoeveel vrijwilligers er werkzaam zijn binnen Emmaüs, is toch wel de jaarlijkse vrijwilligersavond. Er is gezelligheid, een programmaonderdeel met een speels karakter én de avond wordt traditioneel afgerond met een spannend spelletje bingo onder de ervaren leiding van Kees en Cora Pool.



**D**it jaar opende Wim Komrij in een volle zaal de avond met een opsomming van de vele vrijwilligersverbanden

binnen Emmaüs en eindigde met de vraag of hij er nog enkele vergeten was. Ja dus! Vanuit de zaal werden er zó nog méér dan 10 genoemd.

Even later kwam Inge Bunt met nog minimaal 5 ongenoemde! Om maar even aan te geven hoe belangrijk elk schakeltje is, hoe minuscuul ook sommigen hun bijdrage achten! Of je nu koffie schenkt, de KERKMAG rondbrengt, actief bent in Comité Meeleven, in één van de Taakgroepen of Kerkenraad zit, de Zondagsbrief samenstelt of drukt, de lampen poetst of .... (hier mag u zelf een taak invullen), het is belangrijk! Er is zoveel te doen, voor iedereen zit er wel wat bij!

Je nuttig maken geeft je een goed gevoel en werkt zéker verbindend. Dat laatste was op deze avond goed zichtbaar! Cock Karssen had een presentatie over 125 jaar Ontmoetingskerk, gevolgd door een korte film van Hans van der Ploeg over de vele klusactiviteiten in de Kerk. Tot slot, de drankjes, de bitterballen en de bingo! Een plezierige avond waarbij iedereen met één van de *prachtige* bingoprijzen opgetogen naar huis ging!

*Erik de Gier*



## De veldwerkers – aflevering 8

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze **de veldwerkers**. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

Mijn naam is Jeannette Bootsma (47 jaar) en ik ben getrouwd met Bart Jan. We hebben 2 kinderen: Jasper (18 jaar) en Aniek (16 jaar). We komen allebei niet uit Bodegraven, ik ben geboren en getogen in Vlist, heb daarna een tijdje in Utrecht gewoond en inmiddels woon ik samen met Bart Jan alweer 24 jaar in Bodegraven. Ik werk in het LUMC als radiodiagnostisch laborant op de röntgenafdeling en werk vooral op MRI, CT en SEH. Ik heb wisselende diensten, want ook in het weekend, avond en de nacht is er werk voor ons! In mijn vrije tijd zing ik al heel lang bij het koor Promising Voices, neem ik eens in de maand deel aan een bijbelkringgroep en sport ik 2 keer in de week bij Green Health Center.

### Voel je je thuis in de Emmaüs gemeente?

Inmiddels gaan we hier al heel wat jaren naar de kerk, ook belijdenis gedaan en hier getrouwd. Maar het is niet de kerk waar wij van jongs af aan al komen, dus we kenden niemand in het begin, dat was niet altijd makkelijk. We zijn hiernaartoe gegaan toen we hier 24 jaar geleden kwamen wonen. We zijn in al die jaren wel wat zoekende geweest

en met opgroeiende kinderen toch soms nagedacht of dit wel de kerk is waar we willen blijven. Maar zelf heb ik ervaren dat de kerk hier uiteindelijk toch meer eigen is geworden, doordat ik taken ging vervullen en deel ging nemen aan activiteiten. Dat kan ik dus echt iedereen aanraden! Door je in te zetten voor iets dat je belangrijk of leuk vindt, leer je vanzelf ook mensen kennen. Zo heb ik deelgenomen aan de gespreksgroep geloofsopvoeding. Daarnaast heb ik heel wat jaren meegedraaid in de jongerendienstcommissie. Dat laatste was altijd erg inspirerend om te doen. Diensten neerzetten die de jeugd aanspreekt, best een

uitdaging, maar wel een hele leuke! Afgelopen 1,5 jaar heb ik ook in de beroepingscommissie gezeten. Toen ik hiervoor benaderd werd dacht ik eerst: “oh jee, dat lijkt me best ingewikkeld en een enorm verantwoordelijke taak”. Ik moest er echt even goed over na denken, maar wat ben ik blij dat ik de stap heb gezet. Ik heb in deze tijd zoveel nieuws geleerd en zulke mooie mensen ontmoet. Goede gesprekken, veel uitzoekwerk en best een lang traject met ups en downs. Maar wat is het nu mooi dat er een predikante is beroepen! Daar ben ik erg dankbaar voor.

### Wat doe je hier?

Op de foto zie je mij (2e van rechts) zingen, samen met 3 andere zangeressen van de band Twenty4Eleven. Eind 2019 begonnen voorzichtig de ideeën om een band binnen de kerk te beginnen. Het duurde even voordat we wat mensen bij elkaar hadden en corona gooide ook roet in het eten, maar we zijn doorgegaan en inmiddels hebben we echt een flink aantal bandleden! We repeteren om de week op de maandagavond. Wat zo leuk is, is dat de leeftijden heel divers zijn,



van jong tot ouder, we hebben echt heel veel plezier samen. We lachen wat af, maar delen ook lief en leed met elkaar. Het is echt een waardevolle groep die zich op deze manier inzet voor de muzikale begeleiding in de diensten.

### Waarom doe je het?

Zo met elkaar zingen is voor mij een manier om met mijn geloof bezig te zijn. En om dit te delen met zo'n fijne groep, dat is echt heel veel waard. Ook draag ik de

SHH-diensten een warm hart toe. Het is zo mooi om te zien dat daar ook de jongere doelgroep in de kerk te zien is, maar ook dat steeds meer "oudere" gemeenteleden hun weg naar dit soort diensten weten te vinden, vind ik heel gaaf! Daar wil ik graag aan meewerken. We zingen als band nu vooral in de SHH-diensten, maar af en toe ook in andere (bijzondere) diensten. Superleuk om te doen en vooral ook de samenwerking met het orgel in die diensten is erg leuk.

### Wens voor de toekomst?

Ik zie de toekomst van onze kerk positief. Er zijn veel initiatieven en straks weer een nieuwe predikante! Mijn wens is dat veel mensen zullen opstaan om dingen aan te pakken, taken te vervullen en elkaar te enthousiasmeren. Samen kerk zijn waarin ook de jonge en midden generatie weer in de kerk aanwezig zullen zijn, dat is echt een diepe wens voor mij. Samen op weg!

## Uitslag Boreftse Dorpskwis

Op vrijdag 17 mei was er niet alleen de vrijwilligersavond, maar ook de uitslag van de Boreftse Dorpskwis in jongerencentrum de Zon.

Omdat we met een team van Emmaüs meegegaan hadden op 19 april -daarover heeft u al gelezen in de vorige KERKMAG- waren Daniël Nottelmann en ondergetekende

aanwezig namens het team. Totaal zonder verwachtingen, want met een deelname van 49 (!) teams zou in de prijzen vallen wel heel uitzonderlijk zijn.

Na nog diverse prijzen voor leukste foto's en filmpjes kwam dan de grote en spannende prijsuitreiking. We waren dan ook totaál verrast dat we met Emmaüs 1 op de 3<sup>e</sup> plaats geëindigd waren met 488,5 punten! We mochten een mooi prijzenpakket in ontvangst nemen met BOV-bonnen en streekproducten.

We hopen natuurlijk van harte volgend jaar mee te kunnen doen aan weer een nieuwe Dorpskwis, maar door een tekort aan vrijwilligers is het zeer de vraag of de organisatie daarvan door kan gaan. Laten we het hopen want het is meer dan leuk om eraan mee te doen!

*Alie Benedictus*

Plaats	Teamnaam	Punten
1	VSTS a.k.a. Tropische Wijn	501
2	Overtocht Originals	490,5
3	Emmaüs I	488,5



Op de groepsfoto met een deel van het team dat aanwezig was op de vrijwilligersavond



# Kliederkerk

## Deel 1. Kidsmomenten, de specials – Kliederkerk

Binnen Emmaüs organiseren we veel voor kinderen. In deze serie vertellen we over deze specials. Al valt Kliederkerk eigenlijk niet onder het jeugdwerk, want Kliederkerk is voor iedereen, jong en oud. Ook als je geen kinderen hebt, ben je van harte welkom.



### Kliederkerk?

#### Wat is dat voor naam?

Eerst even iets over de naam Kliederkerk. Die zorgt bij sommige mensen voor opgetrokken wenkbrauwen. Kliederen en een erediens, dat gaat toch niet samen? Is het wel voor mij als oudere of niet-creatieveling bedoeld?

Die verwarring snappen we. Het kliederkerkconcept komt uit Engeland. Daar heet het 'Messy Church', wat te vertalen is als 'rommelige kerk' of 'vrolijke janboel kerk'. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft 'Messy Church' in Nederland 'Kliederkerk' genoemd. Het is dus geen naam die wij als Emmaüs hebben bedacht, maar een naam die in zo'n 300 kerken wordt

gebruikt. PKN heeft de naam ook met een doel gegeven: het refereert aan de chaos in het leven. Ons leven is vaak een kliederboel. Hoe vaak hebben we het niet helemaal goed voor elkaar, rommelen we maar wat aan en gaan dingen niet zoals gepland. Gelukkig houdt God van ons, midden in die kliederboel. Kliederkerk staat daarmee ook voor ontmoeting: met allerlei mensen, met het eigen gezin, tussen gezinnen, tussen kinderen en volwassenen. En bovenal: ontmoeting met God.

#### Wie organiseren het?

Annamarie Steenhoven, Janet de Vos, Helmi Karssen, Anneke Busscher en nieuwste aanwinst



Willemieke Keijzer zijn de drijvende krachten achter Kliederkerk. Zij zijn het kernteam en bedenken het thema en de activiteiten. Bij de uitvoering helpen veel gemeenteleden waar we heel dankbaar voor zijn. De kerkenraad ondersteunt dit van harte en de TGJ faciliteert op de achtergrond.

#### Hoe werkt een Kliederkerk?

Elke keer is er een thema, zoals 'Een nieuw begin', 'Het huis op de rots' en 'Van Palm tot Pasen'. Daar is altijd een Bijbelverhaal aan gekoppeld. Tijdens de eerstkomende Kliederkerk op 30 juni is dat 'De ark van Noach'. Kliederkerk bestaat altijd uit drie delen: ontdekken, vieren en samen eten. Samen Ontdekken - Om 10u gaan de deuren open. Dan krijg je een kaartje met daarop een overzicht van de activiteiten. Die zijn door de hele kerk. Ja, écht door het hele gebouw en buiten. Er is geen volgorde, je bepaalt zelf of met je groepje waar je begint en wat je doet. Van een broodhaantje maken tot een quiz en van een kaars versieren tot een huis maken met kartonnen dozen: voor iedereen is er wel wat te doen. De activiteiten hebben ook te maken met het Bijbelverhaal. Het is dus niet willekeurig iets doen, maar op een



actieve manier bezig zijn met met de Bijbel en die zintuiglijk ervaren. We horen vaak dat er tijd te kort is om alles te doen. Rustig zitten en de activiteiten bekijken kan ook. Er is koffie en thee en genoeg zitplekken in 't Centrum.

**Samen Vieren** – Om 11u start het viergedeelte. Dit is een korte kerkdienst. Met een voorganger, een aantal liederen en bidden. Wie niet wil ontdekken, kan er ook voor kiezen om op dit moment aan te sluiten bij de Kliederkerk. **Samen Eten** – Om 11.30u staat het lunchbuffet klaar. De keuze is reuze: pannenkoeken, belegde broodjes, fruit, melk en limonade. Aan de lange tafels onder de slingers praat iedereen nog even na en kleuren de kinderen op het papieren tafelkleed. Uitgegeten en gekletst? Ongeveer elk kwartaal is er weer een Kliederkerk.

## En? Is het een succes?

Nou, zeker! Kliederkerk maakt veel enthousiasme los. Gezinnen zijn blij dat ze samen met alle

gezinsleden een 'viering' meemaken. Kinderen kunnen niet wachten op de volgende Kliederkerk (en om hun snoepbouwsels op te eten). Ouderen genieten van de reuring en van onderlinge gesprekken. Ook zien we veel gezinnen die normaalgesproken niet of nauwelijks in de kerk komen. Dat is landelijk bij Kliederkerk zo en bij ons ook zeker.

Er is nu vier keer een Kliederkerk georganiseerd en iedere keer hebben we zo'n 125 bezoekers gehad – een enkele keer zelfs meer. Bekende én nieuwe gezichten! Ook PKN Nederland heeft onlangs enthousiast op onze Kliederkerk gereageerd en roemde het feit dat bij ons jong én oud echt samen ontdekken, vieren en eten...

We zijn dankbaar dat Kliederkerk zo goed aanslaat en hopen op nog meer enthousiaste bezoekers. Benieuwd? Kom 30 juni naar Kliederkerk en doe mee. Nog vragen? We vertellen graag meer over deze vorm van kerkzijn.



## Vragen of reageren?

Kliederkerkteam: Annamarie Steenhoven of Janet de Vos.

TGJ: Judith van Klink, [tgj@pge.nu](mailto:tgj@pge.nu)



# Bouwen en Ontmoeten

## Samen naar de Tentoonstelling “Food for Thought” van Kadir van Lohuizen

Op 20 april gingen we met een groep van zeven mensen van Emmaüs met de trein naar Amsterdam om de fototentoonstelling “Food for Thought” van Kadir van Lohuizen in het Scheepvaartmuseum te bezoeken. Dankzij een persoonlijke rondleiding met een gids kregen we een brede kijk op de voedselindustrie in deze indrukwekkende tentoonstelling.



**K**adir van Lohuizen, een internationaal erkende fotograaf, richt zich in deze expositie op de wereldwijde voedselproblematiek. Zijn beelden brengen ons dichterbij de realiteit van voedselproductie en -consumptie over de hele wereld. Tijdens de rondleiding werden we meegenomen langs verschillende fotoreeksen die de diverse manieren laten zien waarop mensen voedsel verbouwen, oogsten, verhandelen en consumeren.

Onze gids vertelde met passie en kennis over de verhalen achter de foto's. Een van de meest aangrijpende aspecten was de impact van klimaatverandering op landbouwgemeenschappen. We zagen hoe boeren wereldwijd te maken krijgen met extreme weersomstandigheden die hun oogsten bedreigen. Deze beelden raakten ons diep en zetten

ons aan het denken over onze eigen verantwoordelijkheid voor de zorg voor de aarde.

De tentoonstelling liet ook de sociale en economische dimensies van voedselproductie zien. We leerden over

de uitdagingen waarmee boeren en arbeiders geconfronteerd worden en hoe onze consumptiepatronen van invloed zijn op hun levens. Dit aspect van de tentoonstelling benadrukte de onderlinge verbondenheid van mensen wereldwijd en onze gezamenlijke plicht om rechtvaardig en duurzaam te handelen.

Na de rondleiding hadden we nog gelegenheid om samen na te praten over wat we gezien en geleerd hadden. Het was een waardevolle ervaring die ons bewust maakte van de complexe kwesties rondom voedsel en duurzaamheid.

“Food for Thought” is niet alleen een visueel indrukwekkende tentoonstelling, maar ook een krachtige oproep tot reflectie en verandering. We raden iedereen in onze wijkgemeente aan om deze tentoonstelling te bezoeken (nu verlengd tot 5 januari 2025) en stil te staan bij de boodschappen die Kadir van Lohuizen met zijn foto's overbrengt.

*P. Verra*

### Enkele weetjes vanuit de tentoonstelling:

- 735.000.000 mensen hebben wereldwijd honger
- 122.300.000.000 euro levert de Nederlandse export van landbouwgoederen per jaar op
- 49% van alle tomaten in Duitsland komt uit Nederland
- 1 kilo tomatenzaad is meer waard dan 1 kilo goud
- 4 multinationals beheren 60% van de zadenmarkt wereldwijd. 52% van de wereldmarkt in groentezaad is in Nederlandse handen
- 7 kilo ui eet een Nederlander gemiddeld per jaar. 1.300.000.000 kilo Nederlandse uien wordt jaarlijks geëxporteerd
- 42 varkens per minuut worden er in Nederland geslacht
- 392.000.000 kilo goederen komen dagelijks aan in de Nederlandse zeehavens

## Kids in de kerk

**Kinderen horen helemaal bij onze gemeente. Ze zijn niet de toekomst, ze zijn nu al de kerk. Net zo goed als volwassenen. Dat betekent iets voor de eredienst op zondag. Juist hier, waar we met alle generaties God zoeken, lof toezingen, bidden, samen zijn.**

**D**aarom zijn we weer gestart met elke zondag een gesprekje met de kinderen doen: het **kidspraatje**. Het aantal maakt niet uit. Veel of weinig of zelfs geen kind: er is een kidspraatje. Want wie weet kijkt er een kind thuis. Of kijkt net dat gezin dat zich aan het oriënteren is op een nieuwe gemeente. Hiermee willen we uitstralen: kinderen zijn gelijkwaardig onderdeel van onze gemeente. De eigen voorganger doet het kidspraatje, en bij een gastpredikant Karin of Judith van de TGJ. Zo zijn er vertrouwde gezichten en kunnen we elkaar een beetje leren kennen.

Kinderen vertrouwd maken met de dienst en 'kerktaal' vinden we ook belangrijk. Er is daarom niet altijd een uitgebreider programma voor de kinderen (daarover zo meer). Zo'n kerkdienst kan wel lang zijn voor kinderen (en hun ouders). Met een kleurboek, woordzoeker



of kindertijdschrift kun je je wat langer vermaken. Misschien zag u 'm al, maar er staat sinds kort een **speelmeubel** voor de diakenenbank. Daar zit van alles in wat kinderen kunnen pakken voor en tijdens de dienst.

Met het kidspraatje en het speelmeubel willen we de gewone diensten meer kidsproof maken. Dit vervangt ook de kindernevendienst, waar we (voorlopig) helemaal mee stoppen. Ook zingen we elke zondag een **kinderlied**. Dat lied van de maand wordt op de Da Costa school, Verhoeff Rollman, de Wereldwijde en de Beatrixschool ook gezongen.

Naast de gewone diensten, zijn er **Kinderkerk 2.0/Juniorkerk, Kliederkerk of Gezinsdiensten**. En natuurlijk de **crèche** voor de allerjongsten. Wat daar allemaal gebeurt? Dat delen we graag in een serie 'Kidsmomenten – de specials'. In deze KERKMAG trappen we af met deel 1 over de Kliederkerk. Daar vertellen we wat dit kidsmoment is, wie het organiseert/bemest en wat de kinderen doen. Inclusief veel foto's. Een kijkje achter de schermen dus.

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb jij wensen voor het speelmeubel? Wil je écht dat er krijtjes liggen of dat ene puzzelboek? Laat het ons weten!

*Groet, De TGJ  
(Karin, Christina, Frederik, Jan, Arjo, Judith)*





# Beheer kerkgebouwen

## Zomerse acties

In de vorige KERKMAG hebben we geen update gegeven van de activiteiten van de taakgroep Beheer & Financiën. Wel is de vrijwilligersavond en fotoreportage over het 125 jaar oude kerkgebouw onder de aandacht gebracht, via de zondagsbrief en de app.



Voor nu gaan we de zomerperiode tegemoet. Vakanties in het vooruitzicht, lange avonden, wat meer warmte en droogte, waardoor we ook diverse zaken buiten kunnen aanpakken. Het voegwerk van de Ontmoetingskerk wordt deze periode gedaan. Steigers worden geplaatst en bij het hele pand worden de voegen nagelopen en hersteld. Kort daarna komt de schilder voor het nodige onderhoud en tussentijds gaan we met de toren aan de slag. Met het herstel verwachten we dat de toren en ook de balkenpartij daaronder goed kunnen drogen en droog blijven. De buien lijken heviger te worden, dus de werkzaamheden zijn meer dan nodig. We rekenen erop dat, voor we richting het najaar gaan, deze buitenklussen zijn gedaan.

Ook proberen we het hekwerk bij de voortuin met elkaar te schilderen, waarmee de tuin nog mooier

tot zijn recht komt. De planten slaan goed aan en maken het nu al een fleurig geheel. In het najaar volgt dan nog wat (hoog) snoeiwerk. De grote bomen moeten bijgewerkt worden om te voorkomen dat takken afbreken en er schade ontstaat.

Inmiddels hebben we afscheid genomen van huurders van de pastorie. Marianne en Joost hebben vele jaren met plezier in de pastorie gewoond, maar hebben nu zelf hun woning gekocht. Met het overhandigen van een bos bloemen is een mooie periode afgesloten en hebben we hen het allerbeste gewenst in hun nieuwe onderkomen. En nu staan we voor een nieuwe uitdaging, het verkopen van de pastorie. De piketpaaltjes zijn geslagen, het kadaster kan het perceel inmeten, de makelaar heeft de tekst en de foto's gemaakt voor de verkoopbrochure en ook is de clause (rechten en plichten) met zorg beschreven. In de voortuin van



de pastorie/ kerk worden de voorbereidingen voor een nette marking gemaakt. Op woensdag 15 mei is de verkoop gestart. We zijn benieuwd wie onze nieuwe burens worden.

*Namens de taakgroep Beheer & Financiën, Frank Baas*







## Bedankje

Lieve mensen,  
Hartelijk dank voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen enz. die wij mochten ontvangen i.v.m. de verhuizing van Fred naar Vijverhof. Het heeft ons heel goed gedaan. Ook de bloemen uit de kerk waren een fijne verrassing.

Hartelijke groet,  
*Fred en Nel van Dam*

Wij willen u allemaal hartelijk danken voor de belangstelling tijdens haar ziek zijn

en na het overlijden van onze moeder en oma.

### Ger Kranenburg - Peters.

De vele kaarten- telefoontjes en appjes die we mochten ontvangen deden ons goed.

Dit alles zal ons tot steun zijn om dit verlies een plaatsje te geven.

Kinderen en kleinkinderen.

## Uw bijdrage voor KERKMAG 2024

**Bij deze KERKMAG vond u een los vel met het verzoek om een financiële bijdrage voor KERKMAG. Hieronder vindt u de gegevens samengevat:**

Richtbedrag is € 35,00 voor een jaargang KERKMAG. Overmaken kan op NL93 RABO 0373 7168 77 ten name van PGB Emmaüs, met de vermelding: KERKMAG 2024 of scan de QR-code.



## Besteding gelden Kringloophuis 2023

Zoals eerder gemeld is er vanuit de opbrengst van het Kringloophuis in 2023 een bedrag van € 12.500,- beschikbaar voor diaconale- of zendingsdoelen. Hiervan is als gezamenlijk doel, € 3.250,- geschonken aan zowel Woord&. Daad als aan de plaatselijke Voedselbank. De andere helft (€ 6.250,-) is, naar verhouding van het aantal vrijwilligers uit de diverse kerken, verdeeld over de vier kerken die hier zelf een bestemming voor gekozen hebben:

- **Emmaüs gemeente:** Projecten van Kerk in Actie
- (Bijbel als levensbron, leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda en Kerken staan op tegen armoede, Kerk voor de samenleving in Oekraïne)
- **Gereformeerde Gemeente:** St. Stephanos Malawi
- **Hervormde gemeente:** Gezamenlijke Thuis Front Commissie en de Gereformeerde Zendingbond
- **Ichthuskerk:** Alpha Bodegraven

De activiteiten van het Kringloophuis breiden zich uit. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers. Mocht je je minimaal drie uur per maand in willen zetten voor het Kringloophuis laat het dan weten bij de voorzitter van het dagelijks bestuur Maarten Lok (lok.vanrijn@gmail.com) of ondergetekende.

P.S. De huidige openingstijden zijn: WO: 13 tot 16 uur; VR: 10 tot 16 uur; ZA 13 tot 16 uur. We zoeken met name ook nog vrijwilligers voor de zaterdagochtend.

Namens het stichtingsbestuur van het Kringloophuis vanuit de Emmaüs gemeente  
*Richard van Duuren*

# Agenda

## Weeksluiting 'Vijverhof'

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum	Voorganger	Koor / Begeleiding
8 juni	dhr. A. Grijzenhout	mw. R. Kowelczijsk
15 juni	dhr. G. Nap	dhr. W. Kusee en Suzan Hille
22 juni	ds. mw. H. de Jong	mw. P. Schulz met koor Nieuwerbrug
29 juni	mw. K. Strijdhorst	dhr. M. Spits
6 juli	ds. H. van Veen	dhr. N. van Vliet

## Collectes 2024

	Diac.binn.	Diac.buit.	Emmaüs	Busjes
jan.	€ 896,65	€ 556,15	€ 1.445,75	€ 586,50
feb.	€ 924,35	€ 1.316,45	€ 1.107,60	€ 464,85
mrt.	€ 595,25	€ 2.214,80	€ 2.185,89	€ 806,25
apr.	€ 2.163,85	€ 0,00	€ 1.180,33	€ 431,45
<b>totaal</b>	<b>€ 4.580,10</b>	<b>€ 4.087,40</b>	<b>€ 5.919,57</b>	<b>€ 2.289,05</b>

## Verantwoording contante giften

april/mei

Voor appelboom collecte via Suzan Hille € 8,00

Voor KerkMag via Suzan Hille € 8,00

## Kerk in de week Emmaüs

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
<b>juni</b>			
5 juni 2024		Bezorging KERKMAG	
8 juni 2024		Zin in een tuin? Ga mee!	Hoofddorp
12 juni 2024	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
14 juni 2024		Kopij sluiting KERKMAG juli/augustus	
22 juni 2024		BOC	
25 juni 2024	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum
<b>juli</b>			
3 juli 2024		Bezorging KERKMAG	
6 juli		Inleveren oud ijzer	Buitenkerk 57A
10 juli 2024	14.30 uur	Ouderenkring	Salvatorkerk
16 juli 2024	14.30 uur	PCOB-contactmiddag	't Centrum
20 juli 2024		BOC	
30 juli 2024	9.30 uur	Koffieochtend	't Centrum

## Kerkdiensten Emmaüs

9 juni 2024	10.00	Ontmoetingskerk	Arjo van der Steen/Bevestigingsdienst	Vieren	
	19.00	Lutherkerk	Ds. J.A. van der Schoot		
16 juni 2024	10.00	Ontmoetingskerk	Ds. Adri van der Wal/Heilig Avondmaal	Vieren	
				en gedenken	
	19.00	Lutherkerk	Ds. Gert Landman/Heilig Avondmaal/ kringviering gezongen liturgie		
23 juni 2024	10.00	Ontmoetingskerk	Ds. R. van Schouwen	Verdiepen	
	19.00	Lutherkerk	Ds. Sara de Vries- Terpstra		
	20.00	Salvatorkerk	Impact jongerendienst		
30 juni 2024	10.00	Ontmoetingskerk	Mw.Karin Strijdhorst – van der Weiden/ Kliederkerk	Beleven	
	19.00	Lutherkerk	Ds. A. van der Wal		

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven zie: [hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/](https://hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/)

## Collectedoelen

### 9 Juni: Hospice Bodegraven

Het bestuur van de Hospice Bodegraven-Reeuwijk biedt professionele zorg in een liefdevolle omgeving waar onze gasten met hun naasten op een waardige en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van het leven.

### 16 juni: Sponsorland Moldavië

Dit jaar willen we het land Moldavië het hele jaar door steunen. De kerkelijke gemeenschappen worden enorm geholpen door de hulp die Kerk in Actie biedt. Ze worden hierdoor sterker en hechter.

### 23 juni: Kinderwinkel Den Haag

In Den Haag waar kinderen het algemeen niet gemakkelijk hebben werd in 1995 vanuit kerkelijk initiatief de Kinderwinkel opgericht. In die jaren heeft het project zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk, waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen spelen, sporten, knutselen en zich veilig kunnen voelen.

### 30 juni: Moldavië zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

Home Care, zet zich al lange tijd in voor thuiszorg.

**80 jaar**



**Vreeken & Meijer**  
makelaardij

**VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES**

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 95 25  
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



**VAN DIEIJEN** | Administratie en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie | Financieel advies

Anke van Dieijen MSc  
06 480 555 34 | 0172 257012  
anke@vandiejienadvies.nl  
www.vandiejienadvies.nl

Lemstraak 1  
2411 NC Bodegraven





**vandambrillen**

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747  
www.vandambrillen.nl



Aankopen  
Verkopen  
Taxaties  
Nieuwbouw

**Marktstraat 6**  
**2411 BE Bodegraven**  
**Tel. (0172) 46 08 00**



**Persoonlijke begeleiding rondom uw afscheid**

Telefoon 06-28 64 51 40  
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl  
Dag en nacht bereikbaar




**Betrokkenheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en transparantie...**

De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerus.nl | [0348] 50 13 26



**Heating Service**  
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen  
Klimaatbeheersing  
Zonne-energie  
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2415 80 Nieuweweg  
T: 0348 68 97 77 | E: info@heating-service.nl

**WWW.HEATINGSERVICE.NL**



**DÉ BOUWMARKT VAN BODEGRAVEN!**

**KAR WEI**

KARWEI Bodegraven  
Lemstraak 2  
2411 NC Bodegraven  
0172 - 61 11 02  
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG OPEN 9-9**  
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Protestantse Wijkgemeente

**Emmaüs**

Bodegraven

