

februari 2024

KERKMAG



Je naaste liefhebben

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



www.pge.nu

Colofon

Jaargang 18 nummer 1, februari 2024

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu

Zondagsbrief zondagsbrief@pge.nu

Website www.pge.nu

Website redactie redactie@pge.nu

Facebook @emmausbodegraven

Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

Redactie Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier,
Gijs Kemp en Ineke Post

Ontwerp Posterum Grafische Vormgeving

Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblasterdam
www.verloop.nl

Oplage 1200 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
02.	maart	16 februari	6 maart
03.	april	15 maart	3 april
04.	mei	12 april	1 mei
05.	juni	17 mei	5 juni
06.	juli/augustus	14 juni	3 juli
07.	september	16 augustus	4 september
08.	oktober	13 september	2 oktober
09.	november	18 oktober	6 november
10.	december24/ januari 2025	15 november	4 december



Adressen en contactinfo

Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Lutherkerk

Noordstraat 2
Beheerder Henk Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com

Predikant

Wnd. ds. Adri van der Wal
023 5630997
a_vd_wal@hotmail.com

Kerkelijk werkers

Marianne Verburg
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam
06- 3984 2850
emmauskerkmarianne@gmail.com

Arjo van der Steen

Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com

Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat

Eric Bette
06-36 16 32 20
pastoraat@pge.nu

Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu

Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

Hulpvragen Taakgroep Diaconie

Financieel:
Anton van Rijn, 0172-61 69 16

Praktisch:

Kees Mak, 06-30 03 99 39

Contactpersoon Mantelzorg

Marian Domburg, 0172-615037

Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu

Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344
preekvoorziening@pge.nu

Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl

Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben
Burg. Le Coultrestraat 19
adri3.vanderben@gmail.com

Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn
op woensdag, vrijdag en zaterdag van
13:00 tot 16:00 uur

Bankrekeningen

NL68 RABO 0373 7166 48
tnv PGB inzake Emmaüs
NL07 RABO 0373 7099 86
tnv Diaconie PGB Emmaüs
NL46 RABO 0373 7166 56
tnv KIA/WW PGB Emmaüs

Collectebonnen

Bestellen en betalen
<https://site.skgcollect.nl/192/pagina/1423/home.html>

Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Meditatie	4
Songs of Praise	5
Van de voorzitter	6
Groothuisbezoek	7
De veldwerkers	8
In Memoriam	10
Taizé leesrooster	10
Amnesty	11
Open Doors	11
Emmaüs-app	12
BOC-nieuws	13
Rollen Ipse de Bruggen	13
PCOB	13
Koffie ochtend	13
Beheer kerkgebouwen	14
Collecterooster	16
Beheer en financiën	17
Promising Voices	17
Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug	18
Inbox	18
Kerkdiensten Emmaüs	19
Weeksluiting Vijverhof	19

Na de feestelijke decembermaand is er weer de ont-nuchterende realiteit van januari. De ‘tellers’ weer op nul en de blik vooruit! Dat geldt ook voor de redactie van dit blad. De ambitie om dit jaar 10 nummers te leveren is pittig, zeker met onze (weer) kleine(re) redactie. Wie dit blad verder openslaat zal dit gegeven nog enkele malen tegenkomen: in alle geledingen van onze kerk worden vrijwilligers gevraagd. Die zijn noodzakelijk als we willen dat zaken dóórgang blijven vinden. Op de keeper beschouwd is het maandelijks tijdsbeslag voor de meeste functies niet eens zo heel groot. Ik besef, dat gevoel voor tijdsbeslag is heel subjectief: waar de één fluitend enkele dagdelen besteedt is voor de ander twee uur(tjes) per maand al heel wat. Toch: we kunnen niet zonder elkaar, iedereen is belangrijk, ook de kleinste radertjes (óók die van twee uur per maand) hebben we nodig! Soms niet omdat we het heel leuk vinden, maar wel in het besef dat zaken móeten gebeuren! Persoonlijk kan ik daarvan wel eens zwetend wakker worden: wie pakt zijn verantwoordelijkheden (nog) op? Uiteindelijk zijn álle schouders nodig, dus even sterk.

Er wordt een dringend beroep op u gedaan! Daarbij besef ik terdege dat deze geschreven oproep veel minder sterk overkomt dan wanneer u/jij persoonlijk wordt aangesproken. Het is uitdagender/spannender om jezelf aan te melden dan te wachten tot je wórdt gevraagd!

Tenslotte, nog één open deur. Iets doen voor de kerk/voor een ander/een naaste geeft voldoening. Dat kan een heerlijk gevoel zijn. Die voldoening kan je maar op één manier ervaren: door het te doen! Proef het! Doen!

Erik de Gier

...Als elke vrijwilliger een ster is
wordt het nooit meer donker...

Leven in verbondenheid

“Je naaste liefhebben als jezelf”: we kennen die woorden waarschijnlijk vooral uit het Nieuwe Testament. We lezen ze in de samenvatting van Gods leefregels die Jezus in Mattheüs 22 geeft: **We moeten God liefhebben met hart en ziel en verstand en de naaste als onszelf. Verder kennen we deze Bijbelse leefregel uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10). Er wordt echter wellicht weinig bij stilgestaan dat deze woorden uit het Oude Testament komen, concreter gezegd uit Leviticus 19:18. Daar komt deze leefregel voor in een tekst die mensen heiligheid wil leren, dat is: anders zijn. Dat streven wordt mensen voorghouden, omdat zij mogen/moeten lijken op hun Schepper, de God die heilig is, dat wil zeggen: anders dan andere goden. Menszijn is in de Bijbel lijken op de God van Wie wij als mensen de afbeelding mogen zijn. Heiligheid van mensen duidt niet op beter zijn, maar wel op onderscheidend zijn, een ander mens zijn.**

De heiligheid waar Leviticus 19 toe oproept, is heiligheid midden in de wereld. Het gaat daar niet om leven buiten de gewone werkelijkheid. Er worden dingen gevraagd die waarschijnlijk overal als belangrijk worden gezien: respect voor ouders en ouderen, zorg voor armen, eerlijk handeldrijven, eerlijke rechtspraak, een goede behandeling van vreemdelingen. Naast deze uiterlijke zaken gaat het ook om een innerlijke houding: je mag anderen niet haten in je hart (vers 17).

De Joodse uitlegger Jonathan Sacks (1948-2020) wijst erop dat Leviticus 19 ons drie liefdes leert: voor God, voor de naaste en voor de vreemdeling. Liefde voor jouw Schepper, liefde voor de mens die op jou lijkt, maar ook liefde voor de mens die anders is dan jij. In Leviticus 19 is de naaste waarschijnlijk iemand waar je concreet mee te maken hebt: een gezinslid, een collega, o.i.d. Maar nu wordt de kring uitgebreid. Dan komt zo gemakkelijk het “Onbekend maakt onbemind” op en komen gevoelens op als onzekerheid,

wantrouwen, angst. Deze uitbreiding vraagt in de ander ook een mens van God te zien, een schepsel van God zoals jijzelf. De Joodse filosoof Emanuel Levinas (1906-1995) vraagt ons om in het gezicht van de andere mens het gezicht van God te

zien en zo onze grenzen te durven verleggen en verder te kijken dan onze eigen kaders. Allen onder het Vaderschap van God.

“Je naaste liefhebben als jezelf”, een Bijbels gebod. Maar een Bijbels gebod is iets anders dan onze wetsregels als “Je mag niet door rood rijden!” Een Bijbels gebod is een uitnodiging, een uitnodiging om te leven zoals door God bedoeld. Die uitnodiging speelt in op de keuzevrijheid die God ons gegeven heeft. De hier gevraagde liefde betekent toewijding en verbondenheid. Waarbij je jezelf niet mag vergeten: als jezelf. Je bent immers ook zelf een door God gewild en geschapen mens.

De Tora, de boeken Genesis tot en met Deuteronomium, bevatten 613 geboden en verboden. Op vele manieren is in Bijbelse tijden en in



In de ander een medemens ontdekken

het latere Jodendom geprobeerd dit grote aantal terug te brengen tot een overzichtelijker aantal. Zo doet Jezus dat ook in de passage in Mattheüs 22. Hij clustert alle 613 Bijbelse leefregels tot een tweetal. In dat tweetal neemt Jezus dus deze leefregel op. Tevens legt Hij de leefregel uit in een verhaal. Ook dat uitleggen in een verhaal gebeurt al in het Oude Testament, waar de vriendschap tussen David en Jonathan als volgt wordt getypeerd: “want hij (Jonathan) had hem (David) lief als zichzelf”. (1 Samuël 20:17). Net als in Leviticus 19 is de naastenliefde waar Jezus toe oproept, grensoverschrijdend. Dat zien we in de gelijkenis.

Ik besluit met een toepasselijk Joods verhaal:

De rabbi vroeg zijn leerlingen hoe men het uur zou kunnen bepalen waarin de nacht eindigt en de dag begint.

Een van de leerlingen stelde voor: “Als men van verre een hond van een schaap kan onderscheiden.”

“Nee” antwoordde de rabbi.

“Is het wanneer men een wijnstok van een vijgenboom kan

onderscheiden?” vroeg een tweede. Weer zei de rabbi nee.

“Geef ons dan het antwoord” vroegen de leerlingen.

“Het is dan” zei de rabbi, “wanneer je het gelaat van een mens kunt onderscheiden en genoeg licht hebt om in de ander een medemens te ontdekken. Tot dan is het donker en is de nacht nog bij ons.”

ds. Adri van der Wal

Songs of Praise

In 2023 hebben we gelukkig het hele jaar door Songs of Praise vieringen kunnen houden. Vanwege de hoge energiekosten zijn we twee keer uitgeweken naar 't Anker maar voor de overige keren konden we fijn in de Lutherkerk terecht. We hebben met elkaar 135 liederen gezongen, waarvan 108 éénmaal, 12 tweemaal en 1 lied driemaal en alles met begeleiding van enthousiaste organisten en pianisten. De liederen werden ingeleid c.q. toegelicht door verschillende presentatoren. Dank aan allen die Songs of Praise mogelijk hebben gemaakt.

De netto opbrengst van de collecten bedroeg in 2023 € 1.308,99. Dit bedrag was bestemd voor THDV (Tot Heil des Volks), een christelijke hulporganisatie voor kwetsbare mensen in de samenleving, met name prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen die

in armoede leven. Mede namens THDV worden alle gevers heel hartelijk bedankt.

Het collectiedoel voor 2024 is de Hand in Hand Community in Ghana. Dit is een leefgemeenschap waar inmiddels ruim 80 kinderen met een verstandelijke en vaak ook meervoudige beperking wonen. Zij ontvangen daar goede verzorging en aangepaste ontwikkelingsprogramma's in een veilige en stimulerende omgeving. Hand in Hand Community wordt sinds 2009 geleid door Albert en Jeannette van Galen uit Reeuwijk.

In het verleden heeft de diaconie dit project ook een tijdlang ondersteund en in de afgelopen jaren hebben diverse gemeenteleden de community bezocht. Met de collecteopbrengst van Songs of Praise willen we het werk van de Hand in Hand Community van harte ondersteunen.

De eerstvolgende Songs of Praise is 3 februari. De begeleiding en presentatie zal worden verzorgd door Sjaak Warnaar. Allen van harte welkom om mee te komen zingen!



Van de voorzitter...

Wij vragen uw hulp....

Zoals ik eerder al aankondigde zal de kerkenraad in de eerste maanden van dit jaar u en jullie graag nadrukkelijk betrekken bij het zoeken naar nieuwe ambtsdragers en medewerkers in het werk in onze wijkgemeente. Onze scriba Ali Benedictus heeft een lange lijst gemaakt waarin precies staat hoeveel gemeenteleden dit jaar afscheid zullen nemen van hun functies. Het gaat om de volgende functies:

- Diaken,
- Diaconaal medewerker,
- Jeugdouderling,
- Ouderling kerkrentmeester,
- Secretaris van de taakgroep Beheer en Financiën,
- Ouderling voor het pastoraat, pastoraal medewerker,
- Ouderling in de taakgroep eredienst.

- Medewerker in de taakgroep eredienst,
- Ouderling in de taakgroep presentatie (communicatie),
- Medewerkers in de taakgroep presentatie,
- Ouderling in de taakgroep Bouwen en Ontmoeten en
- Leden voor de taakgroep bouwen en ontmoeten,
- Voorzitter en leden namens Emmaüs in de Algemene Kerkenraad PGB.

Wij hebben voor meerdere functies al meerder keren om reacties gevraagd maar het blijkt niet mee te vallen de stap richting kerkenraad of commissie te zetten. Toch hebben wij zoals je wel ziet, veel mensen nodig om het kerkenwerk goed draaiende te houden. We willen daarbij een beroep doen op u

en jullie om mee te helpen en mee te denken wie er binnen Emmaüs nu geschikt zou zijn om zo'n taak op zich te nemen. Mensen geven zich niet zo gauw op, maar voelen zich misschien aangesproken als anderen hun naam noemen. Als u dus mee wilt denken laat onze scriba Ali Benedictus, scriba@pge.nu weten aan wie u denkt. Wij nemen dan contact met hem of haar op. Er is altijd te spreken over hoeveel tijd het vraagt, of het als commissielid, medewerker of kerkenraadslid moet of kan. Daar willen wij als dat moet heel flexibel in zijn. Ik hoop dat ik op uw en jouw meedenken mag rekenen.

Met hartelijke groet,
Koos Karssen



Kom-op-adem dag 'Opa's en oma's met verlies'

Na een goede en bijzondere ervaring vorig jaar hebben we er als Herberg opnieuw voor gekozen om specifiek aandacht te geven aan rouw en verlies bij opa's en oma's die een kleinkind hebben verloren. Deze KOA-dag vindt plaats op D.V. zaterdag 10 februari 2024. We willen stilstaan bij de impact van het verlies van een kleinkind, wat doet dat met opa's en oma's en wat is de invloed daarvan op (familie)

relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle informatie, maar ook de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder elkaar wordt een belangrijk onderdeel van het programma. Op verschillende manieren hopen we met elkaar uw kleinkind en het gemis van hem of haar zichtbaar te maken.

We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een waardevolle ontmoeting

zou zijn. Stuur deze informatie dan gerust door.

Deze dag wordt gehouden in het Koetshuis, Pietersbergseweg 19 in Oosterbeek. De kosten zijn € 65 (incl. koffie, thee, maaltijd). Meer informatie: www.pdcdeherberg.nl. U kunt zich aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch via 026-3342225. (De Diaconie ondersteunt het werk van De Herberg, dit jaar met een collecte op 28 maart)





Groothuisbezoek 2024

Beste gemeenteleden,

Van 25 februari t/m 3 maart 2024 vinden de jaarlijkse groothuisbezoeken en de zondagswandeling plaats. Graag nodigen wij jullie daarvoor uit. De groothuisbezoeken/wandeling zijn bijzondere ontmoetingen waar we als gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema. Dat is dit jaar:

'Ga mee!'

Wij zijn als Gods volk onderweg. We proberen te ontdekken wat dat nu in de praktijk voor ons betekent en hoe we met anderen samen onderweg zijn.

Door mee te gaan, te luisteren naar verhalen van je mede-reisgenoten en je eigen zoektocht te delen, leren we elkaar beter kennen. Hieronder kun je een keuze maken uit de aangegeven data. Na aanmelding laten we je weten op welk adres je wordt verwacht.

Wil je gastadres voor een avond of voor de wandeling zijn, dan horen we dat graag!

Groothuisbezoek 2024	
Zondag 25 februari, 14:00 uur	Stiltewandeling. Ontvangst en opening op een gastadres, daarna een wandeling in het Reeuwijkse Hout met aansluitend een gesprek en kop soep op het gastadres
Zondag 25 februari, 20:00 uur	Groothuisbezoek op een gastadres
Maandag 26 februari, 20:00 uur	Groothuisbezoek op een gastadres
Dinsdag 27 februari, 20:00 uur	Groothuisbezoek op een gastadres
Woensdag 28 februari, 14:30 uur	In 't Centrum, speciaal voor diegenen die 's avonds de deur niet meer uit willen
Donderdag 29 februari, 20:00 uur	Groothuisbezoek op een gastadres
Zondag 3 maart, 20:00 uur	Groothuisbezoek op een gastadres

Aanmelden kan bij **Bas Batelaan** bij voorkeur via btln@ziggo.nl.

Een telefoontje naar:

06 - 51 68 51 23 of een briefje in de bus op **Koetshuis 1** mag natuurlijk ook. We zien er naar uit je te verwelkomen op één van de avonden of de middag.

Een hartelijke groet van de Taakgroep Pastoraat.

DE VELDWERKERS

In beweging - Aflevering 4

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze de veldwerkers. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

Wie ben je?

Ik ben Annamarie Steenhoven-van Wensveen. Ik ben getrouwd met Johan en moeder van Tobias (8 jaar), Hanna (6 jaar) en Krijn (2 jaar). Ik werk als gedragskundige bij Behandelcentrum Middenweg (onderdeel van Ipse de Bruggen) waar mensen behandeling volgen voor problemen die voortkomen uit een licht verstandelijke beperking met daarbij psychiatrische klachten, en/of een verslaving of een forensische maatregel. Daarnaast lees ik graag, vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en ga ik er graag op uit met ons gezin of vriendinnen.

Wat doe je?

Ik heb eerder een aantal jaar het CAT-kamp begeleid en daarna samen met Hennie van der Vlist Explore-groepen begeleid. Dit was beide met tieners en erg leuk om te doen. Nu heb ik zelf jonge kinderen en ik vind het belangrijk dat zij zich thuis voelen in de kerk en op een ongedwongen manier met het geloof bezig kunnen zijn om hun eigen weg hierin te ontdekken. Met een clubje enthousiaste moeders zijn we ons een aantal jaar geleden, na een gesprek op een gemeenteavond, gaan verdiepen in het concept Kliederkerk

(vanuit Engeland overgekomen en ontwikkeld door de PKN) en dit sprak ons erg aan: 'een nieuwe kerkvorm waar jong en oud op een laagdrempelige manier de Bijbel ontdekken' en dit alles als gezin met elkaar. Doordeweeks zijn de kinderen al op school/ bij de oppas/ naar sport en wij zelf aan het werk; dan is het juist fijn om de 'kerkdienst' als gezin met elkaar te ervaren in plaats van daar ook weer op te splitsen.

Toen we wilden starten met de Kliederkerk binnen Emmaüs gooide corona roet in het eten waardoor we niet konden starten. Op aanraden van Arjo, die ons erop wees dat kinderen wel naar de kerk mochten komen, hebben we toen samen met het Kindernevendienst-team de Kinderkerk 2.0 gestart. Dit is een soort Kliederkerk in het klein en alleen met de kinderen. Dit bleek een groot succes en nog steeds vindt er maandelijks een Kinderkerk 2.0 plaats waar 25-30 kinderen naartoe komen. Tijdens een Kinderkerk 2.0 lezen we met de kinderen een Bijbelverhaal, doen allerlei spelletjes/knutselactiviteiten, gaan naar de kerk om een liedje te zingen en de zegen mee te krijgen en vervolgens eten en drinken we

nog met elkaar. Het voorbereiden van de Kinderkerk 2.0 bijeenkomsten doe ik met Debbie de Mooij en Inge Habold; daarnaast zijn er een aantal vaste toppers die op de zondag zelf komen helpen. Het is iedere keer weer een feestje en zowel de kinderen, ouders als overige gemeenteleden (die het leuk vinden om alle kinderen aan het eind nog even in de dienst te zien) genieten ervan wat veel vol-doening geeft.

In 2022 is er weer een nieuw Kliederkerkteam ontstaan en gingen we verder met de voorbereidingen voor het echt starten met een Kliederkerk binnen Emmaüs en dat is gelukt! Voor de zomervakantie was er dan eindelijk de eerste Kliederkerk en we waren heel blij en ook wel trots dat er 125 mensen aanwezig waren. Iedereen deed



activiteiten (gespreksvragen, knutselen, bouwen, zingen, teksten lezen etc.) die hen aanspraken/bij hen passen omdat het echt gericht is op iedereen (jong of oud, alleen, echtpaar of gezin, kerkelijk actief of op bezoek). Vervolgens hadden we met elkaar een viermoment en daarna was er een maaltijd waarbij iedereen aan lange tafels zat en er ook nog meer mooie en gezellige momenten hebben plaatsgevonden in een ongedwongen sfeer met lekkere broodjes en pannenkoeken.

De opzet voor een Kliederkerk is steeds hetzelfde, maar het thema en daarmee de activiteiten (vaak ongeveer acht verschillende opties) wisselen steeds. Afgelopen oktober ging het over het 'huis op

de rots' en waren er zelfs nog meer (rond de 150 mensen) aanwezig. Met het Kliederkerkteam, dat nu bestaat uit Helmi Karssen, Janet de Vos, Anneke Busscher en mijzelf zijn we inmiddels al weer volop bezig met het voorbereiden van de volgende Kliederkerk op 28 januari en het plannen van de Kliederkerken voor de rest van 2024 (de bedoeling is dat er 4 Kliederkerken per jaar plaatsvinden). Ik hoop dat steeds meer mensen een keer een kijkje komen nemen en proberen aan te haken op een manier die voor hen prettig is. Want Kliederkerk is er niet alleen voor kinderen, maar juist voor iedereen. Het 'kliederen' gaat niet alleen over knutselen, maar staat ook voor de chaos die er vaak is in het leven en dus ook op zondag en juist ruimte

geeft voor het ontstaan van mooie nieuwe inzichten en ideeën.

Waarom doe je het?

Ik vind het fijn om op deze manier mijn steentje bij te dragen aan (het verder uitvinden van) onze gemeente zodat het een gemeente wordt/blijft waar er ruimte is om nieuwe dingen te proberen en alle leeftijdsgroepen even belangrijk zijn. Het past bij mij om actief bezig te zijn en ik vind het leuk om dingen te organiseren. Daarnaast kan ik deze taken goed combineren met mijn gezinsleven, omdat we vergaderen in de ochtend (waarbij de kinderen met elkaar spelen) en de activiteiten gericht zijn op de leeftijdsgroep waar mijn kinderen in zitten en zij daar dus ook zelf bij aanwezig zijn.

Veldwerker - Cora van Leeuwen

Wie ben je?

Ik ben Cora van Leeuwen. Vanaf mijn kindertijd woon ik in Bodegraven, hier ben ik ook op school gegaan en heb ik altijd gewerkt. Ik heb één dochter die in Amerika woont met twee prachtige kleinkinderen, een jongen en een meisje. Als het uitkomt ga ik er ieder jaar een keer naar toe. Ik ben inmiddels met pensioen maar ik zit niet stil! Ik ben al heel wat jaartjes vrijwilligster bij de dagbesteding in Rijngaarde en wat korter ook in de Reehorst

in Reeuwijk. Daarnaast houd ik me bezig met kaarten maken, breien, haken, naaien en borduren. En, vooral in de zomer: m'n tuin!

Wat doe je?

Eens in de zoveel weken schenk ik koffie, meestal samen met Wil (Kastelein, red). Ik ben ook bezoeker voor Comité Meeleven. Ook heb ik toen mijn dochter klein was jarenlang meegedraaid als kinderoppas tijdens de kerkdiensten.

Waarom doe je het?

Mijn moeder deed vroeger al vrijwilligerswerk, dus het is me met de paplepel ingegoten. Ik doe het ook om iets voor de medemens te betekenen.



In Memoriam

In Memoriam Willem van Oosterom

Na een periode van afnemende krachten is op 7 december 2023, op 89-jarige leeftijd, Willem van Oosterom overleden. Hij werd op 11 juli 1934 geboren, op de boerderij aan de Oud Bodegraafseweg en overleed aan de Warmoeskade. Wim groeide op in de oorlogsjaren in een gezin met twee zussen boven hem. Zijn ouders hadden de wens dat Wim de boerderij over zou nemen, en dat gebeurde. Wim werd boer in hart en nieren. Hij trouwde op 6 maart 1963 met Janie van Donk en samen kregen zij zes kinderen, waarvan de jongste, Willem, de boerderij weer overnam. Tot het echt niet meer kon, was Wim dagelijks nog op de boerderij en genoot hij van zijn Groninger Blaarkoppen, de fruitbomen en het boerenlandschap. Wim had graag de touwtjes in handen, hij was een regelaar en een man van weinig woorden. Zijn gevoelige, sociale kant liet hij zien in

de manier waarop hij leefde. Door goed voor zijn gezin, zijn dieren en zijn land te zorgen en door met anderen zijn bezit te delen. Met name aan het einde van zijn leven liet hij ook een kwetsbare, zachte kant zien. Het geloof was voor hem een mysterie. Tijdens de afscheidsdienst op 14 december merkten we op dat hij in de onwetendheid en het niet- begrijpen van dat mysterie misschien in het dagelijks leven toch een glimp van Gods aanwezigheid opving. Een glimp die hem vooral dankbaar en trots maakte voor zijn vrouw, zijn kinderen en (achter-)kleinkinderen en voor alles wat hij in dit leven aan goede zorgen heeft mogen ontvangen. En een glimp die ons het vertrouwen geeft dat Willem opgenomen is in dat grote mysterie van de Liefde.

Marianne Verburg

Taizé lees-rooster

	28 jan - 3 feb	4-10 februari	11-17 februari	18-24 februari	25 feb - 2 mrt
Zondag	Mc 1:21-28	Mc 1:29-39	Mc 1:40-45	Mc 1:1-15	Rom 8:31-39
Maandag	Jr 32:37-41	Am 8:11	Js 41:8-10	Lc 5:29-32	Ps 8
Dinsdag	W 1:1-15	Hos 14:2-9	Lc 17:11-19	Neh 8:8-12	Hos 6:3-4,6
Woensdag	Rom 8:22-27	Jl 2:12-13	Mt 6:1-6	Heb 13:1-8	1 Tes 3:6-13
Donderdag	1 Tes 2:1-12	Mt 6:5-8	Heb 8:6-13	Ps 31	2 Kor 7:1-7
Vrijdag	Lc 2:22-38	Ef 2:1-10	2 Kor 5:18-21	Hnd 4:1-22	Mt 5:44-48
Zaterdag	1 Pe 5:1-4	Mc 5:1-20	Js 53:1-12	1 Tes 1:1-7	Lc 22:28-34

bron: www.taize.fr/nl_article158 of google op taize lees-rooster-bijbelteksten voor elke dag



Laat kunstenaar Luis Manuel vrij!



februaribrief 2024: Cuba

Op 11 juli 2021 zette de Cubaanse kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara een video online. Daarin zei hij dat hij van plan was mee te doen aan demonstraties tegen de economische problemen in het land. Nog voordat de demonstratie begon, werd hij opgepakt. Hij kreeg 5 jaar gevangenisstraf.

Vaker lastiggevallen en opgepakt

Luis Manuel ergerde zich aan een wet die kritische kunstenaars het zwijgen oplegt. Hij werd een van de leiders van de San Isidro-beweging: een groep kunstenaars, journalisten en activisten die opkomen voor vrije meningsuiting. Deze groep wordt door de Cubaanse overheid scherp in de gaten gehouden, geïntimideerd en gevangengezet.

Schrijf alsjeblieft **vóór 1 maart 2024** naar de autoriteiten van Cuba. Roep hen op om Luis Manuel Otero Alcántara onmiddellijk vrij te laten.

Truus Nell, Michiel Karssen, Marian Domburg, Edith Vermeij

Wilt U de brief per e-mail krijgen, stuur dan een mailtje naar edithvermeij@outlook.com

Goed Nieuws: De Thaise student 'Rung', een leider van de democratische jeugdbeweging, is op borgtocht vrijgelaten. Ook in Bodegraven schreven we voor haar.



Bid voor PAKISTAANSE CHRISTENEN



Een woedende menigte trok begin augustus de christelijke wijk van Jaranwala (Pakistan) binnen. Kerken zijn vernield, huizen in brand gestoken, inboedels kort en klein geslagen, bezittingen gestolen. En dat allemaal omdat het gerucht ging dat enkele christenen de Koran hadden ontheiligd.

Gebed is hard nodig. Bidt u mee?

- Bid om volharding en vrede voor onze Pakistaanse broers en zussen.
- Bid om ingrijpen en bescherming door de overheid.
- Bid om bekering van de vervolgers en ophitsers.



Emmaüs-app nu ook via web

Al meer dan 400 leden weten de informatie van Emmaüs, lief en leed, de zondagsbrief en de liturgie te vinden via de smartphone. Laten we samen deze omgeving waarin we 24x7 met elkaar kerk-zijn, blijven voeden met nieuws, medeleven en activiteiten. Zo bereiken we jong en oud!

Er is nieuws over onze kerkapp. Deze is niet langer alleen via een app te bezoeken, maar nu ook via de internetbrowser. Met deze stap maken we ons platform nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker.

Dit is voor de mevrouw die een groot scherm fijner vindt. Voor de dominee die berichten typen op een smartphone maar gepriegel vindt. Dit is voor het gemeentelid dat principieel tegen de smartphone is en voor de scriba die makkelijk een bijlage wil delen. Dit is voor jou. Dit is voor iedereen.

Ga naar <https://web.donkeymobile.com> en typ in de zoekbalk 'Emmaüs' of 'Bodegraven'.

Log in met het account dat je ook gebruikt in de app op je telefoon of tablet. En voilà! De link zal ook te vinden zijn op onze website www.pge.nu.

Heb je nog geen app? Dan kan je een nieuw account aanmaken via deze pagina. Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen, betrokkenheid te tonen en te reageren.

Hartelijke groet vanuit de Emmaüs-app werkgroep,
Inge, Erik, Cees, Yorick, Arjo en Manon

The screenshot displays the Emmaüs app's web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Mijn kerk', 'Agenda', 'Gemeente', and 'Meldingen', along with a user profile icon and a 'Afmelden' button. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Mijn groepen', lists various church groups with their respective member counts: 'Mijn kerk', 'Emmaüs' (410 members), 'Liturgie Kerkdiensten' (405 members), 'Activiteiten' (407 members), 'Bijbel in 1 jaar' (19 members), 'Songs of Praise' (388 members), 'Zondagsbrief' (410 members), and 'App helpdesk' (408 members). The right column shows a calendar view for 'Woensdag 31 jan' and 'Donderdag 01 feb'. For Wednesday, January 31st, there are two events: 'Dertigers | Frederik & Daisy' (19:45-21:30) and 'Activiteiten | Lezing: Zingen in de kerk' (20:00-21:30). For Thursday, February 1st, there is one event: 'Activiteiten | Studiebijeenkomst met ds. Oscar Lohuis' (20:00-21:30). A detailed view of the 'Dertigers | Frederik & Daisy' event is shown on the right, including the agenda, date (woensdag 31 januari 2024, 19:45 to 21:30), and description: 'Gesprekavond over bijbels of maatschappelijk thema. Voel je je Dertiger? Van harte welkom! Voorbereiding door: Frederik & Daisy'.

De BOC dagen voor komende maanden zijn:

17 februari	16 maart	20 april
25 mei	22 juni	20 juli
17 augustus	14 september	19 oktober
16 november	14 december	

Wij hopen ook voor 2024 weer op een jaar met een goede opbrengst.

Dat maakt het voor de vrijwilligers fijn om mee te doen en voor onze wijkgemeente geeft het wat ruimte in de begroting.

Daarvoor is het ook van belang dat wijkgemeente Emmaüs voldoende vrijwilligers kan inzetten. Wilt u ons helpen om dit te realiseren?

Volgende maand weer een wat uitgebreider BOC-nieuws.

Dan is misschien al bekend hoe groot de bijdrage van de BOC aan de begroting is geweest.

Bel Jan of Marianne Schipperus om u aan te melden, met vragen en opmerkingen: 611952 of 06 48445711.

Het BOC-team

Koffieochtend 27 februari



Koffieochtend is er elke laatste dinsdag van de maand. Je bent van harte welkom van 9.30 uur tot 11.30 in 't Centrum.



PCOB:

Dinsdag 20 februari organiseert de PCOB een bijeenkomst met daarin een presentatie door Krijn van der Ham over: Schaatsen door de eeuwen heen. Krijn v/d Ham uit Meerkerk verzamelt al vele jaren schaatsen en winterse attributen. Hij maakt een 10 meter tentoonstelling voor ons. Met een diavoorstelling vertelt hij op een levendige manier hoe het schaatsen in Nederland is begonnen.

Ook de romantiek en de leuke gebeurtenissen op het ijs passeren in zijn verhaal.

U bent om 14.30 uur van harte welkom in 't Centrum.

Mensen helpen naar de kerk te brengen.

Elke zondag brengen wij, (vanuit Emmaüs) bewoners van Ipse de Bruggen naar de kerkdienst aldaar.

We hebben daar een groep vrijwilligers voor. Alleen deze groep is eigenlijk te klein aan het worden. Bijna alle bewoners zitten in een rolstoel en kunnen dus niet zelfstandig naar de kerkdienst gaan.

We werken met z'n tweeën want alleen is eigenlijk niet te doen, dan moet je zo vaak heen en weer lopen.

De bewoners en verzorgenden zijn blij dat wij dit willen doen en dat willen we ook blijven doen. Alleen een paar extra vrijwilligers maakt ook de taak wat lichter. Toen ik begon was ik een keer in de 6 à 7 weken aan de beurt. Nu is het elke maand. Voor de bewoners is het heel fijn dat ze naar de kerk kunnen. Dit ontlast het verzorgend personeel en maakt de bewoners blij. Daarom willen wij graag blijven helpen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers alleen of misschien als echtpaar. Wil je een keer meelopen om te kijken of dit wat is? Dat kan altijd!

Mail mij: Ditte Eling ditte@eling.nl

Taakgroep B en F

Een nieuw jaar en door.....

De taakgroep Beheer & Financiën gaat ook dit jaar met veel energie door met haar werk! Via de KERKMAG houden we je op de hoogte van de activiteiten.

Zo zijn we inmiddels alweer gestart met de actie 'Kerkbalans', noodzakelijk voor de besteding aan onderhoud, voor salarissen, materiaal, etcetera. Het lijkt wel een bedrijf en in zekere zin is dit ook zo! De balans wordt door de taakgroep in de gaten gehouden. Naast deze actie kijken we ook weer vooruit, zo aan het begin van het jaar. Wat staat er allemaal te doen? We gaan verder met ons energiebeleid, met de ontwikkeling van ideeën rondom de herinrichting van de Ontmoetingskerk; het onderhoud van de Lutherkerk, de Salvatorkerk, de Ontmoetingskerk en 't Centrum. En in de maand mei organiseren we de vrijwilligersavond en staan we stil bij het feit dat de Ontmoetingskerk 125 jaar geleden gebouwd is. En al die

activiteiten komen tot stand met hulp van vele vrijwilligers.

Zet jouw talenten in

Ook in dit jaar willen we hier extra aandacht voor vragen. De 'vaste' groep vrijwilligers komt met veel enthousiasme elke keer weer 'opdraven'. Maar we dagen ook de jongere groep gemeenteleden uit om zich aan te melden voor het vrijwilligerswerk. Want het wordt steeds moeilijker om onder andere 't Centrum open te houden voor activiteiten. De bar, de catering, de ontvangst van mensen et cetera vraagt om vrijwilligers die dit voor hun rekening nemen. De beheerder, Marja, kan dit niet alleen. En we zien ook dat de verhuur veel geld kan opleveren voor Emmaüs. Geld dat we nu eenmaal hard

nodig hebben om de diverse acties binnen de Emmaüs gemeente te realiseren.

Daarom:wacht niet, schroom niet.....meld je bij een van de leden van de taakgroep en samen kijken we dan waar jouw vrijwilligerswerk het beste tot zijn recht komt. Zet ook deze talenten in voor Emmaüs!!!

Energie en herinrichting

De komende tijd gaat de 'Herinrichtingsgroep' verder met het ontwikkelen van ideeën. Zodra we een en ander hebben uitgezocht en uitgewerkt zullen we dit voorleggen aan de taakgroep en uiteraard met de gemeente delen. Stap voor stap houden we jullie op de hoogte.

Ook de 'Energiegroep' gaat door met het bekijken van mogelijkheden. Zo zullen we wat tochtgaten in het plafond van de kerk dichtmaken en verwachten we binnenkort een advies over de mogelijkheid om de warmte in het kerkgebouw naar beneden te drukken. Het onderzoeken en experimenteren vraagt tijd, maar levert ook resultaat op. Het onderstaande rapport is door Chris Verra opgemaakt, namens de Energiegroep, waarin uitleg wordt gegeven over de warmteberekeningen in de Ontmoetingskerk. Piet Broere leverde hiervoor de meetgegevens aan.

Onderliggend rapport scenario's

In september bespraken we in de energiegroep een aantal scenario's voor het openhouden van de Ontmoetingskerk in het winterseizoen: op zondag wel of geen diensten en frequentie van gebruik van 't Centrum. Bij de keuze leek het



belangrijk om ook een schatting te hebben van het gasverbruik en de kosten voor de verschillende scenario's. Maar hoe doe je dat? Er bleek gelukkig wel wat informatie beschikbaar over het gasverbruik in de koude periode eind 2022. Ook toen er nog diensten waren op zondag. De koude periode in 2023 kon niet helpen, toen kerken we immers in de Dorpskerk.

Optimistisch gestemd en met wat basiskennis van warmteberekeningen werd gestart met het bestuderen van de beschikbare informatie. Er werd eerst gekeken naar het basisverbruik: hoeveel gas is nodig om het gebouw op een temperatuur van 10 °C te houden. Dat is afhankelijk van de buitentemperatuur. Hiervoor werd informatie van het KNMI gebruikt. Op hun website is per dag de minimale en maximale temperatuur te vinden. Met deze informatie bleek het basisverbruik goed te berekenen te zijn.

Op dezelfde manier bleek ook het gasverbruik op zondag goed te berekenen te zijn. Hoe kouder het buiten is, hoe meer gas verbruikt er is. Ook bleek op doordeweekse dagen waar veel vergaderd werd in 't Centrum het gasverbruik duidelijk hoger te zijn dan het basisverbruik. Door de beperkte informatie kon niet goed berekend worden wat het per zaal aan gasverbruik betekent, maar een grove schatting kon gemaakt worden.

Met als aanname dat de temperaturen in het stookseizoen 2023/2024 hetzelfde zijn als het vorige jaar is het gasverbruik als volgt berekend voor het gekozen

scenario van wel zondagse diensten en gebruik van 't Centrum:

Ingeschat gasverbruik in m3 en kosten voor seizoen 2023/2024 (okt 2023-april 2024)		
	Gasverbruik (in m3)	Kosten (in €)
Basisverbruik	4750	7.500
Kerk verwarmen	1300	2.100
't Centrum verwarmen	1200	2.000
Totaal	7250	11.500

De kosten zijn destijds berekend op basis van de hoge gasprijs van 2023 en een inschatting van de lagere gasprijs 2024.

Ter vergelijking: eerdere jaren werd 15.000 m3 gas verbruikt. Door zuiniger te stoken besparen we dus ca. 50% op het gasverbruik. Een ander vergelijk: een tussenwoning verbruikt gemiddeld 1350 m3 gas per jaar. Dus het verbruik is gelijk aan ruim 5 tussenwoningen.

Verder valt op dat ca. 65% van het gasverbruik in het basis verbruik zit. Dat is het verbruik om het gebouw op een temperatuur van 10 °C te houden. Het af en toe opwarmen van kerk of zalen zorgt voor de overige 35%. Een lagere temperatuur dan 10 °C zorgt voor vochtproblemen.

Deze berekeningen geven ook inzicht in besparingsmogelijkheden en verdere verbetering van de installaties. Een eerste analyse geeft aan dat de gemiddelde isolatie van het gebouw niet slecht is. Het slimmer opwekken van de warmte benodigd voor het basis verbruik ligt voor de hand. Maar een hybride warmtepomp verdient zich niet snel terug doordat bij een

lagere basis temperatuur (10 °C) het rendement slechter is dan bij een normale woning. Het slimmer opwekken van de warmte voor kerk en zalen vraagt om behoorlijk grote investeringen omdat er in korte tijd veel warmte nodig is. Kortom: er is geen direct voor de hand liggende verlaging van energie verbruik of -kosten.

Verder is er sinds september bewust gestookt, zijn er kleine verbeteringen aan de installaties gedaan en is er veel informatie verzameld. Ondertussen zijn de werkelijke cijfers t/m december bekend en blijkt dat er minder verbruikt is dan volgens de berekeningen. Al deze informatie wordt verwerkt en besproken in de energiegroep. We houden u op de hoogte!

Namens de taakgroep
Beheer & Financiën,

Frank Baas

Diaconie collectes

4 februari



Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen.

Zo leren boeren hoe ze gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog water of overstromingen niet wegrotten.

11 februari

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk



is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

18 februari

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij.



25 februari

Kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat



Kliederkerk is er voor iedereen

Protestantse Kerk

mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

3 maart

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstututen in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.



Collectes 2023

	Diac.binn.	Diac.buit.	Emmaüs	Busjes
jan.	€ 1.963,85	€ 115,50	€ 1.381,67	€ 549,85
feb.	€ 226,30	€ 6.088,15	€ 1.438,84	€ 561,50
mrt.	€ 488,55	€ 372,73	€ 983,65	€ 201,00
apr.	€ 622,10	€ 2.891,40	€ 1.567,45	€ 574,20
mei	€ 426,90	€ 2.646,90	€ 1.557,73	€ 390,00
juni	€ 1.275,45	€ 0,00	€ 1.001,36	€ 445,75
juli	€ 1.075,67	€ 470,40	€ 1.505,40	€ 643,35
aug	€ 1.230,02	€ 313,75	€ 1.039,03	€ 560,10
sept	€ 269,10	€ 4.253,36	€ 1.302,17	€ 426,95
okt	€ 965,10	€ 915,52	€ 1.199,46	€ 481,35
nov	€ 956,75	€ 953,32	€ 1.230,80	€ 608,80
dec	€ 2.259,75	€ 719,62	€ 1.861,10	€ 357,60
totaal	€ 11.759,54	€ 19.740,65	€ 16.068,66	€ 5.800,45

Verantwoording contante giften

in nov/dec

Voor comm.meeleven

Via Ada v.d.Berg	€	50,00
via Janny Hoogendoorn	€	10,00

Together we sing hallelujah!

Gospelkoor El Shaddai en interkerkelijk koor Promising Voices bundelen hun krachten tijdens de Paaszang 2024. De circa 120 koorleden zingen samen over het lijden van Jezus, de kruisiging én de opstanding. Hallelujah!

Je bent van harte welkom op zaterdag 2 maart in de katholieke Johannes de Doperkerk in Montfoort en 23 maart in de Ontmoetingskerk in Bodegraven. Beide concerten starten 20:00 uur en duren tot ongeveer 22:00 uur. Jezus, de Verlosser, kwam voor ons naar de aarde en Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Zijn liefde is puur, oneindig en Hij overwon! Zijn grootheid loven wij en bezingen wij met beide koren, die onder leiding staan van dirigent Leon van Veen. Het koor wordt muzikaal begeleid door piano, basgitaar, drums, hobo, dwarsfluit en strijkwartet. Het repertoire is gevarieerd, van klassiek tot uptempo, afgewisseld met samenzang. Toelichting bij de, zowel Engelstalige als Nederlandse, nummers komt van eigen koorleden.

De entree is € 10,-. Kaarten verkrijgbaar via Zingenindekerk.nl
www.promisingvoices.nl

Paaszang
Together we sing hallelujah

2 MRT
20:00
Katholieke kerk
Montfoort

&

23 MRT
20:00
Ontmoetingskerk
Bodegraven

Promising Voices
GOSPELKOOR

El Shaddai
GOSPELKOOR

Interkerkelijk koor Promising Voices & Gospelkoor El Shaddai
o.l.v Leon van Veen

Kaarten à €10,- verkrijgbaar via Zingenindekerk.nl

Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten

4 februari 2024

		Wijk	
Dorpskerk	9.30	2	ds. C. van de Scheur, Veenendaal
Dorpskerk	18.30	1	ds. R.F. de Wit, Rotterdam
Bethlehemkerk	9.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
Bethlehemkerk	18.30	2	prof. J. Hoek, Veenendaal

11 februari 2024

Dorpskerk	9.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
Dorpskerk	18.30	2	ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen aan den IJssel
Bethlehemkerk	9.30	2	ds. J. Harteman, Hilversum
Bethlehemkerk	18.30	1	ds. H.J. van Maanen, Lopik

18 februari 2024

Dorpskerk	9.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
Dorpskerk	18.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
Bethlehemkerk	9.30	2	ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug
Bethlehemkerk	18.30	2	ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug

25 februari 2024

Dorpskerk	9.30	2	ds. J.J. Verhaar, Krimpen aan den IJssel
Dorpskerk	18.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
Bethlehemkerk	9.30	1	Kom over de brug dienst
Bethlehemkerk	18.30	2	ds. M.J. Tekelenburg, Monster

3 maart 2024

Dorpskerk	9.30	1	ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
Dorpskerk	18.30	2	ds. J.T. Maas, Ouderkerk a/d IJssel
Bethlehemkerk	9.30	2	ds. P. Veerman, Ede
Bethlehemkerk	18.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven

Inbox



Beste mensen,
Hoe ongelooflijk gezegend zijn wij met ons gezin en alle gemeentelieden en kennissen om ons heen. De decembermaand waarin we ondanks de ziekte van Jacqueline ons 50-jarig huwelijk gepast konden vieren, het was een maand met veel ups en downs, maar dankzij alle lieve wensen en steunbetuigingen hadden wij toch weer een tijd om dankbaar op terug te kijken. Zoveel steun in woord, gebed, kaarten, bloemen, bezoeken etc. Helaas wordt de vermoeidheid meer, de lichamelijke ongemakkelijkheden lastiger, maar er zijn nog zoveel dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. Bedankt allemaal.

Dick en Jacqueline de Bree

Met dit berichtje wil ik de dames en heren bedanken die mij iedere zondag voor de kerkdienst komen ophalen.
Hartelijk dank daarvoor!
Deli Wijers-Verhoog

Kerkdiensten Emmaüs

4 februari	09.30 uur 18.30 uur	Ontmoetingskerk Lutherkerk	Ds. J. Schellingerhout Songs of Praise
11 februari	09.30 uur 18.30 uur	Ontmoetingskerk Lutherkerk	Ds. Elizabeth Post, Heilig avondmaal Ds. Perla Akerboom – Roelofs, Heilig Avondmaal/ kringviering, gezongen liturgie
14 februari	19.30 uur	Ontmoetingskerk	Ds. P. Zaadstra, Vesper begin 40 dagentijd
18 februari	09.30 uur 18.30 uur	Ontmoetingskerk Lutherkerk	
25 februari	09.30 uur 18:30 uur	Ontmoetingskerk Lutherkerk	Mw. Marianne Verburg Ds. J. van der Schoot
3 maart	09:30 uur 12:00 uur 18.30 uur	Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk Lutherkerk	Ds. A. van de Wal Reint van Asselt, SHH Songs of Praise



Weeksluiting Vijverhof

Datum

3 februari
10 februari
17 februari
18 februari
24 februari
2 maart

Voorganger

mw. P. Verra
ds. mw. H. de Jong
dhr. P. v.d. Zee
ds. A.J.R. Treur
mw. K. Strijdhorst
dhr. J. Kromwijk

Begeleiding

dhr. P. van Lunteren
dhr. Wim Kusee en mw. C. de Goede
mw. N. v.d. Vlist en mw. A. Solleveld
avondmaalsviering, **14:30 uur**
mw. B. Veenstra
dhr. M. Spits

Weeksluiting op zaterdag begint om 19:00 uur in de grote zaal van Vijverhof



ERA
REAL ESTATE

Vreeken & Meijer
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

80 jaar

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



VAN DIEIJEN | Administratie
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandiejenadvies.nl
www.vandiejenadvies.nl

Lemstraak 1
2411 NC Bodegraven



vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl




Aankopen
Verkopen
Taxaties
Nieuwbouw

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00



**Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid**

Telefoon 06-28 64 51 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar




bouw- en aannemingsbedrijf



**Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...**



De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2415 80 Nieuw-Weerding
T: 0348 68 87 77 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR
WEI**

KARWEI Bodegraven
Lemstraak 2
2411 NC Bodegraven
0172 - 61 11 02
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG
OPEN 9-9**
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



Freek van Stalduinen
Meubel- & Timmerwerken

Telefoon: 0172 616 727 ■ Mobiel: 06 230 210 64

Tafels ■ Kasten ■ Deuren ■ Ramen ■ Kozijnen ■ Betimmeringen