

september 2023

KERKMAG



Een goede start

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



www.pge.nu

Colofon

Jaargang 17 nummer 4, september 2023

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu

Zondagsbrief zondagsbrief@pge.nu

Website www.pge.nu

Website redactie redactie@pge.nu

Facebook @emmausbodegraven

Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

Redactie Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier, Gijs Kemp, Ineke Post en Swier Frouws

Ontwerp Posterum Grafische Vormgeving

Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblasterdam
www.verloop.nl

Oplage 1400 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
5	november	13 oktober	1 november
6	dec/jan	17 november	6 december



Adressen en contactinfo

Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Lutherkerk

Noordstraat 2
Beheerder Henk Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com

Predikant

Wnd. ds. Adri van der Wal
023 5630997
a_vd_wal@hotmail.com

Kerkelijk werkers

Marianne Verburg
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam
06- 3984 2850
emmauskermarianne@gmail.com

Arjo van der Steen

Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com

Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat

Eric Bette
06-36 16 32 20
pastoraat@pge.nu

Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu

Taxidienst aanvragen

H. Peters 06-5168 5793

Hulpvragen Taakgroep Diaconie

Financieel:
Anton van Rijn, 0172-61 69 16
Praktisch:
Kees Mak, 06-30 03 99 39

Contactpersoon Mantelzorg

Greet Meijers, 0172-61 68 84

Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu

Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344
preekvoorziening@pge.nu

Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl

Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben
Burg. Le Coultrestraat 19
adri3.vanderben@gmail.com

Kringloophuis

aan het Van Tolplein naast
Van Tolstraat 25. De openingstijden zijn
op woensdag, vrijdag en zaterdag van
13:00 tot 16:00 uur

Bankrekeningen

NL68 RABO 0373 7166 48
tnv PGB inzake Emmaüs
NL07 RABO 0373 7099 86
tnv Diaconie PGB Emmaüs
NL46 RABO 0373 7166 56
tnv KIA/WW PGB Emmaüs

Collectebonnen

Bestellen en betalen
<https://site.skgcollecte.nl/192/>

Afhalen

dinsdagochtend 10-12 uur
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Meditatie	4
Van de Kerkenraad	6
Beroepingscommissie	6
De veldwerker	7
Taizé leesrooster	8
Opinie	9
Kinderpagina	10
Pastoraat	11
In Memoriam	11
PCOB	13
Local care Dim Dirk Jana	14
Kerken in Actie: Syrië	14
Collecterooster	15
Roosevelthuis	16
Amnesty	17
Beheer kerkgebouwen	18
BOC-nieuws	19
Zonder Meer	20
Kringloophuis	21
Puzzel	22
Beheer en Financiën	23
Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug	24
Weeksluiting Vijverhof	24
Inbox	25
Kerkdiensten Emmaüs	26

Het thema van dit nummer van KERKMAG is 'een goede start'. Na de zomerperiode beginnen veel activiteiten weer met nieuwe energie. Leerlingen gaan weer naar school, sportverenigingen starten met de trainingen en in de sportcompetities ziet iedereen kansen om in het nieuwe seizoen kampioen te worden. Na een periode van weinig afspraken vullen agenda's zich en is het komkommerseizoen voorbij.

Ook in Emmaüs starten taakgroepen, commissies en activiteiten weer en de startzondag markeert het begin van het nieuwe seizoen. De redactie van KERKMAG ziet er naar uit om u regelmatig te informeren over de kerkelijke activiteiten en nieuws over onze gemeente. In dit nummer starten we met een nieuwe rubriek: 'De veldwerker'. We weten allemaal wel dat er veel mensen hun talenten inzetten in onze gemeente. Voor en achter de schermen, af en toe of heel vaak, heel praktisch of omkijkend naar elkaar. Maar we staan er vaak niet bij stil wat er allemaal komt kijken bij het zijn van een actieve kerk en wie dat allemaal doen.

In 'De veldwerker' willen we iets van de mens achter het veldwerk laten zien en ook wat het werk zoal inhoudt. Om zo samen meer gemeente te kunnen zijn. We bedanken Willemieke en Margreet dat ze als eersten in deze rubriek willen staan en gaan ervan uit dat velen willen volgen!

Op de voorpagina ziet u een mooi veld met zonnebloemen. Het herinnert u misschien aan vakantie in Zuid-Frankrijk. Maar het geeft ook aan waar veldwerk toe kan leiden: een prachtige opbrengst. In de Bijbel lezen we dat Jezus vaak in de velden te vinden was. Vertellend over het Koninkrijk Gods, omringd door zijn discipelen, de eerste veldwerkers.

We begrijpen dat u direct wilt doorbladeren naar 'De veldwerker', maar leest u ook over een goede start van de dag en al die andere artikelen die u informeren over onze gemeente.

We wensen u een goede start van het kerkelijk seizoen!

Chris Verra

Dringend begeleiders en helpers gezocht voor vluchtelingen die in Bodegraven-Reeuwijk komen wonen.

Inlichtingen: Greet en Gert Jan Meijers
(06 1047 7301 of 06 4172 6975)

Meditatie

Een goede start

Mattheus 4: 3b “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”

Uiteraard is het thema ‘een goede start’ gerelateerd aan de start van het nieuwe seizoen. Maar bij het schrijven van deze meditatie gaan mijn gedachten uit naar een andere goede start. Dat is het ontbijt. Dit komt uiteraard doordat er reclames zijn die hun product als ‘goede start van de dag’ aanprijzen. De Nederlandse reclames spelen in op de overtuiging dat een goed ontbijt noodzakelijk is.

Het ontbijt in Engeland is voor Nederlandse begrippen wel heel stevig en het ontbijt in Italië stelt in onze ogen niets voor. Wat is eigenlijk de maatstaf en wat is het uitgangspunt? De voedingsdeskundigen zijn het er niet over eens of een goed ontbijt wel noodzakelijk is. Hier

zijn verschillende theorieën over. Maar het uitgangspunt bij gezonde voeding is wel: Zorg ervoor dat het aantal calorieën dat je binnenkrijgt in balans is met de calorieën die je verbrandt. En de maatstaf is: “Eet

“Een mens leeft immers niet van brood alleen”



gevarieerd”. En of dat nu bij het ontbijt is of op een ander moment van de dag?

Het ontbijt is voor mij wel een goede start van de dag. Het eerste wat ik na het wakker worden doe is ontbijten. En daarna neem ik een bakje koffie. En dat is voor mij dan het ideale moment voor een andere goede start. “Start de dag met God”.

In 2003 heb ik deelgenomen aan een Mini-DTS (Discipelschap Training School) van Jeugd met een Opdracht in Spanje. Iedere morgen moesten de deelnemers na het ontbijt een stil plekje zoeken om alleen met God te zijn. Ik heb toen ontdekt dat dit voor mij na het ontbijt een goede start van de dag is. Dit patroon heb ik bij thuiskomst tot op de dag van vandaag vastgehouden. Want wat is er beter dan de dag te beginnen met God? Een mens leeft immers niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt (Deuteronomium 8: 3).

Niet voor niets is de app ‘Eerst dit!’ in Nederland populair geworden. Het wordt zelfs aangeboden in de Emmaüs-app. Het sluit aan bij het patroon van veel mensen die vroeg uit bed moeten voor hun werk en dan nog even kunnen luisteren naar ‘Eerst dit’. Veel mensen worden hierdoor bemoedigd en gezegend. “Een mens leeft immers niet.....”

Maar net zoals de voedingsdeskundigen het niet eens zijn over de noodzaak van een goed ontbijt, zo zijn ook christenen het er niet over eens wat nu het beste moment is om alleen met God te zijn. Niet voor iedereen is de ochtend het ideale moment. Voor sommige mensen is het de avond of allebei. En Jezus



was vooral in de nachten samen met Zijn Vader. Hij wist dat Hij niets kon

doen zonder Zijn hemelse Vader. Juist Jezus wist: "Ik leef immers niet....."

Het uitgangspunt moet zijn dat we ons ervan bewust zijn dat we pas echt leven als we datgene ontvangen wat uit de mond van onze hemelse Vader komt. En de maatstaf is de variatie. Iedere dag heeft de Heer weer een ander woord voor je klaarliggen. Neem er vooral bewust de tijd voor om dit te ontvangen. Wat is voor jou het ideale moment?

Uiteraard past deze metafoor van het ontbijt ook bij de start van het nieuwe seizoen. Ook voor de protestantse wijkgemeente Emmaüs geldt dat we niet van brood alleen leven, maar dat we leven vanuit alles wat uit de mond van de Heer komt. Daarom houden we kerkdiensten, organiseren we activiteiten en verlenen wij zorg op zowel het pastorale als diaconale vlak.

Ik wens je een goede start toe!

Arjo van der Steen

“**En de maatstaf is de variatie**”

Van de kerkenraad

In deze KERKMAG geen kopij van de voorzitter van de kerkenraad. Koos Karssen is op het moment van schrijven herstellende van een operatie. Zijn bijdrage vindt u weer in de volgende uitgave.

Wel wil de kerkenraad u graag op de hoogte stellen van, en uitnodigen voor, de aankomende gemeenteavond op

**WOENSDAG 4 OKTOBER
OM 20.00 UUR IN 't CENTRUM.**

Waar op de gemeenteavond van mei jl. aandacht besteed werd aan de lopende zaken, zal er nu weer ruimte zijn voor alle taakgroepen om verslag te doen van hun activiteiten van het afgelopen jaar en voor de gemeente om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

De verdere invulling van de avond zal na de vakantie in moderamen en kerkenraad besproken worden. De tijd en menskracht ontbreekt om een papieren jaarboekje samen te stellen. Wel zullen er digitale jaarverslagen zijn via de kerkmedia en volgt er later via deze kanalen een uitnodiging met agenda.

Met hartelijke groet,
Alie Benedictus, scriba.

Nieuws van de beroepingscommissie: voortgang gesprekken

Emmaüs is op zoek naar een nieuwe, vaste predikant. De beroepingscommissie is voor de zomer in contact gekomen met een mogelijke predikant voor onze gemeente. We hebben inmiddels drie gesprekken gehad, waarvan één met onze interim-predikant en de laatste met onze beide kerkelijk werkers. Wij zijn enthousiast en kijken met elkaar heel positief terug op deze gesprekken.

Er zijn in dit beroepingsproces nog een aantal fases te doorlopen. We volgen hierbij het schema uit de Gids voor het Beroepingswerk en worden daarin door onze consultant ondersteund. Daarna zal de beroepingscommissie een advies aan de kerkenraad uitbrengen. Er volgen daarna nog diverse officiële stappen in het beroepingswerk voordat de predikant aan de gemeente voorgesteld kan worden en aan de slag kan gaan.

We zijn heel blij dat we dit bericht nu kunnen delen via KERKMAG! We houden de gemeente graag op de hoogte van onze vorderingen. Zo zijn we samen op weg naar een nieuwe predikant voor Emmaüs!

Namens de beroepingscommissie Emmaüs,
Petra Verra, voorzitter, p.verra@docentplus.nl



**SAVE
THE
DATE!**

**Binnenkort bestaat
Stichting Local Care 15 jaar!**

Hier willen we op zaterdagavond
11 november 2023 bij stilstaan met
een concert
in de Ontmoetingskerk in Bodegraven.

De veldwerkers - aflevering 1

Er zijn binnen Emmaüs vele, vele vrijwilligers actief. Op allerlei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze *de veldwerkers*. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan. Wees trots op ze!



Wie ben je?

Ik ben Willemieke de Keijzer-Loenen, getrouwd met Mark en trotse moeder van 3 mooie dochters. Naast het drukke gezinsleven werk

ik 2 dagen met veel plezier op de markt. In mijn vrije tijd ga ik graag banen zwemmen of uit eten.

Wat doe je hier?

Sinds 2017 pas ik regelmatig op de allerkleinsten van onze gemeente. Daarnaast maak ik een nieuw oppasrooster en probeer mensen enthousiast te maken om ons team te komen versterken.

We hebben een gezellig team van jonge meiden, moeders maar ook een paar oma's.

Er is een groepsapp met alle oppassers waarin we onderling kunnen

ruilen. Je bent ongeveer 3 keer per halfjaar aan de beurt.

Waarom doe je het?

Ik vind het heel belangrijk dat gezinnen naar de kerk kunnen komen en dat er een plek is waar ouders hun kinderen kunnen brengen. Als lid van Emmaüs vind ik het fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen.

Mijn wens is dat meer gezinnen hun weg vinden naar Emmaüs, door bijvoorbeeld de Kliederkerk of Kinderkerk 2.0, zodat de gemeente blijft groeien.



Wie ben je?

Ik ben Margreet Filippo, getrouwd met Wim Filippo, moeder van 2 dochters en oma van 4 en 2 bonus kleinkinderen.

Samen met Wim heb ik vele jaren video-opnames gemaakt van veel verschillende diensten en andere voorkomende gelegenheden.

Wat doe je hier?

Ik zit nu al een paar maanden bij de Beam en Stream groep. Het team bestaat uit ongeveer 8 personen. Het weergeven van opnames blijft toch kriebelen en heb me opgegeven en later werd er gevraagd of ik erbij wilde komen.

Tijdens een dienst zijn we met 2 personen aanwezig, 1 persoon zorgt voor de tekst/beamerweergave/beeld en de ander voegt alle beelden samen tot 1 beeld dat uitgezonden wordt.

Waarom doe je het?

Dat is nu wel even iets anders dan achter de camera te staan. Maar

geeft voldoening. Want je weet dat je samen het woord doorgeeft. Ik voel me verbonden met Emmaüs en wat ik belangrijk vind is samenwerking en luisteren naar elkaar. Probeer elkaar te helpen in moeilijke tijden, maar dan óók doen en blijf niet aan de zijlijn staan.



Taizé-leesrooster

	<u>17-23 september</u>	<u>24-30 september</u>	<u>1-7 oktober</u>	<u>8-14 oktober</u>
zondag	Mt 18:21-22	Js 55:6-11	Mt 21:28-31	Mt 21:33-43
maandag	Ps 103	Heb 12:28	Bar 5:1-9	1 Joh 4:12-21
dinsdag	Kol 3:12-17	2 S 22:1-20	Mt 7:7-14	Lv 19:9-18
woensdag	Sir 2:1-9	1 Joh 2:1-6	Hos 10:12	Ps 25
donderdag	Mt 9:9-13	Ps 119:81-88	Ef 6:18-20	Lc 6:20-23
vrijdag	Ef 2:13-18	2 Tim 2:8-13	1 Pe 2:19-25	1 Kor 1:22-25
zaterdag	2 Kor 4:7-12	Fil 3:4-14	Joh 13:31-35	Joh 14:21-26

	<u>15-21 oktober</u>	<u>22-28 oktober</u>	<u>29 oktober - 4 november</u>
zondag	Js 25:6-9	Js 45:3-7	Mt 22:34-40
maandag	1 Pe 5:6-11	Joh 6:28-35	Rom 8:26-27
dinsdag	Ps 46	Ps 121	Joh 17:11-21
woensdag	Lc 12:49-53	Lc 5:12-16	1 Joh 3:1-3
donderdag	Js 42:10-17	W 3:1-9	Ps 142
vrijdag	Heb 4:14-16	1 Pe 2:19-25	Heb 2:5-18
zaterdag	1 Kor 12:4-11	1 Joh 2:3-11	1 Pe 5:5-7

bron: www.taize.fr/nl_article158 of google op: taize lees-rooster-bijbelteksten voor elke dag.

Een goede start!

Het thema van deze KERKMAG, passend bij het begin van weer een nieuw seizoen.

Balans

We zijn weer terug van vakantie of hebben thuis genoten van de zomer en wat rustiger aan gedaan. Na zo'n periode zijn we er heilig van overtuigd om het vakantiegevoel vast te houden en in ieder geval ook rust momenten in te plannen...We gaan voor balans.

Een goed begin...

Maar dan begint alles weer. De to-do lijstjes blijken toch hard nodig en liggen klaar op het aanrecht, bureau of de keukentafel. Onze agenda's lopen alweer aardig vol en de weekplanningen zijn ingevuld. Deze keer proberen we op de feiten vooruit te lopen in plaats van erachteraan...Een goed begin is tenslotte het halve werk!

Lifestyle coach

Het idee om een lifestyle coach in te schakelen die ons helpt om effectiever, gezonder en gelukkiger te leven klinkt zo gek nog niet. In het nieuws kwam dat deze coaches in Nederland verdrievoudigd zijn! Dus we zouden zeker geen uitzondering zijn als we zouden erkennen dat we dat gewoon nodig hebben. Zo'n personal coach die je op allerlei vlakken kan helpen en naar je luistert. In een krantenartikel stond dat dat vroeger door een vriend, buurvrouw of door de kerk gedaan werd...

Een goede Start

Zo, met dit thema in mijn hoofd viel mijn oog op de tekst van ons pakje boter: Blue Band. Een Goede Start! Niet dat ik nu reclame wil maken voor Blue Band (het was gewoon in de aanbieding). Maar het deed mij ergens aan denken. Boter...we gebruiken het zo'n drie keer per dag (bij het ontbijt, de lunch en het avondeten).

Drie keer daags innemen

"Drie keer daags innemen". Dat adviseerde een docent mij toen ik haar vroeg hoe ik het mij toch eigen kon maken om te leven vanuit het besef dat ik een geliefde dochter van de Hemelse Vader ben. Drie keer daags innemen. Je drie keer per dag realiseren hoe onze Hemels Vader als coach aanwezig is...

God als Coach

Dat God als coach ons eerst levensadem geeft. Ademhalen. Je mag leven! Vanuit de adem, de wind, de Geest van God. Eerst dat. Gewoon ademhalen en vanuit rust realiseren hoe mooi Gods schepping is en je daarvan mag genieten. En dat Hij erin aanwezig is. Eerst dit en dan ons to-do lijstje..

Dat God als coach ons de tijd geeft. Het ritme en de regelmaat van dag en nacht, de weken, de maanden, de jaren en de seizoenen. Genoeg tijd om te leven, te werken, te genieten en te rusten. Hij vraagt niet te veel en zorgt in zijn scheppingsorde voor rust (Het is zelfs het vierde gebod!). Eerst dit en dan onze planning...

En dat God als coach ons levensruimte geeft om te mogen zijn. Gewoon zijn wie je bent omdat Hij jou zo geschapen heeft. En op die manier mogen we onze ruimte innemen en de ander ruimte gunnen. Eerst dit en dan onze agenda...

Eerst God als coach. Het is gratis omdat Hij gewoon van ons houdt. We hoeven het alleen maar te ontvangen. Drie keer daags innemen. Eerst even stilstaan bij God en dan onze eigen to-do lijstjes, planningen en doelstellingen. Een Goede Start! Heb het er eens over met een goede vriend(in) buur of in de kerk!

Marianne Verburg

Hoi allemaal,

Zondag 27 augustus was het weer Kinderkerk 2.0.

Het ging over Naäman, die zweren over zijn lichaam had en 7 keer kopje onder ging in de Jordaan. Daarna was zijn huid weer helemaal glad. Alle kinderen hebben daarna een potje scrubzout gemaakt. Hiermee wordt je huid ook weer helemaal glad en schoon. Er zijn buiten en binnen leuke spelletjes gespeeld en na de zegen hebben we koekpoppetjes versierd en natuurlijk lekker opgegeten.

Gezellig dat jullie er waren. We hopen jullie allemaal weer te zien op zondag 1 oktober.

*Hartelijke groeten,
mensen van de Kinderkerk 2.0 en
de kindernevendienst*



Het verhaal wordt verteld.



Scrubzout maken.



Spelletje binnen gespeeld.



Koekpoppetje versierd.

An het eind van het seizoen 2022/2023 hebben er enkele mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de taakgroep pastoraat. Allereerst heeft de taakgroep afscheid genomen van Janneke Benedictus en Marja van Veen. Janneke is 12 jaar taakouderling voor het pastoraat geweest. Naast de zorg voor haar wijk heeft zij de laatste jaren ook de coördinatie van het pastoraat op zich genomen. Marja is gedurende een tiental jaren pastoraal medewerker geweest voor o.a. het Septemberhuis te Bodegraven. Wij zijn beiden erg dankbaar voor hun toewijding aan en voor de ondersteuning van het pastoraat.

De taakgroep is blij en dankbaar dat er ook twee nieuwe taakgroepleden verwelkomd konden worden: Jeannette Kemp – Bassa en Eric Bette. Jeannette gaat als pastoraal medewerker de wijk van Janneke overnemen, sectie O1 en Eric heeft de taak van coördinator van het pastoraat op zich genomen. Omdat onze gemeente vacant is en de taakgroep een tekort aan medewerkers heeft, is het een grote zorg dat een ieder die bijstand nodig heeft, die hulp ook daadwerkelijk krijgt. Gelukkig is pastoraat geen zaak van de taakgroep alleen maar worden alle gemeenteleden opgeroepen naar elkaar om te zien. De

taakgroep streeft ook naar meer samenwerking en overleg met Comité Meeleven. Samen met hen en de pastorale werkers Marianne, Arjo en met ds. Adri van der Wal wordt zo getracht inhoud te geven aan de opdracht van gemeente-zijn. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt contact opnemen met een lid van de taakgroep in uw sectie of met Eric Bette (telefoon: 06-36 16 32 20 of email: pastoraat@pge.nu)

Namens de taakgroep pastoraat,
Eric Bette, coördinator

Arend Dijkshoorn



Op 31 juli overleed Arend Dijkshoorn in de leeftijd van 79 jaar. Hij werd geboren op 21 augustus 1943 te Vlaardingen. De eerste acht jaar van zijn leven woonde hij samen met zijn ouders op een huurboerderij genaamd 'De vijf Sluizen' te Vlaardingen. Daarna kochten

zijn ouders een boerderij te Zegveld om na een jaar weer te verhuizen naar de boerderij aan de Weijpoort 38 te Nieuwerbrug, waar Arend zijn verdere jeugd doorbracht. Toen Arend 14 jaar oud was overleed zijn moeder.

Na één jaar onderwijs op de lagere landbouwschool te Woerden ging Arend naar de L.T.S in Gouda, afdeling Electrotechniek. Vervolgens deed hij de U.T.S te Utrecht en moest hij daarna zijn militaire dienstplicht vervullen. In 1965 ging Arend aan het werk bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht.

Op 28 december 1967 trouwde Arend met Janneke Dijkshoorn-van Oosterom en samen kregen zij twee kinderen. Arend werkte ook in het buitenland.

Voordat Nico, de oudste zoon naar school ging kregen zij de kans een huisje te huren in Schin op Geul zodat Arend in Aken kon werken voor de firma 'Talbot' die nieuwe treinen bouwde. Ook werkte Arend in Frankrijk, Zwitserland en Denemarken. In 1997 kon Arend met een 55+ regeling met pensioen wat hem een ontspannen leven gaf.

Arend leerde zijn kinderen vooral hoe leuk en belangrijk het is om anderen te helpen! Dat deed hij zelf ook graag. Arend was ook creatief, zo leerde hij zich het orgelspelen, na een paar lessen van zijn leraar, zelf aan. Hij deed dit op zijn gehoor. Ook hield hij van zeilen, windsurfen, fietsen en gezelligheid!

Het laatste jaar van zijn leven verbleef Arend in Vijverhof, wat maar niet zijn 'thuis' kon worden. Op 5 augustus vond de afscheidsdienst in de aula van de algemene begraafplaats Vredeshof plaats. De toespraak, namens de familie eindigde met de woorden: Pa, Arend,

De Arend is geland,

De Arend is gevlogen,

Gelukkig, De Arend heeft zijn vrijheid terug.

Marianne Verburg

In Memoriam

Hendrik (*Henk*) van der Stelt (12.8.1931 – 8.8.2023)

Toen ik oudste dochter Alinda en jongste zoon Alex vroeg waar hun vader blij van werd, antwoordden zij: van muziek, wandelen en stilte. Ondanks zijn slechter wordend zicht en zijn afnemend gehoor bleef hij in het vertrouwde Zwammerdam zijn vaste weg lopen. De kinderen zeiden: “Hij kende iedere stoeptegels in Zwammerdam.”

Henk werd in 1931 in Haarlemmermeer geboren te Nieuw-Vennep, als op een na jongste in een gezin van tien kinderen. Hij trouwde in 1964 met Alie Zuidam en werd vader van een dochter en twee zonen. Hij werd boekhouder. Naast zijn werk deed hij veel vrijwilligerswerk. Er zijn vele taken voor de Gereformeerde Kerk van Zwammerdam verricht. Hij en Alie zetten zich ook vele jaren in voor de bewoners van de “Hooge Burch” in Zwammerdam. Hij ontving voor zijn maatschappelijke verdiensten een koninklijke onderscheiding. Henk van der Stelt was geen man van de voorgrond. Hij wilde op de achtergrond bezig zijn. Hij stond voor harmonie, wilde altijd vrede stichten.

Naast al zijn sociale betrokkenheid was hij ook een solist, iemand die zelf graag de regie in handen had en hield. Hij vond het moeilijk om in latere jaren, toen de gezondheid van hem en zijn vrouw achteruit ging, hulp nodig te hebben. Hun verslechterde gezondheid

maakte ook een verhuizing uit Zwammerdam naar Bodegraven, naar Rijnleven, noodzakelijk. Daarmee vielen vaste kaders weg. Dat werd ook een punt in de relatie met de kerk.

Hij raakte de verbinding met God kwijt, kwam in wat hij zelf “een grijs gebied” noemde, en

wilde eerst geen kerkelijke begrafenis. Langzamerhand werd hij door gesprekken met Marianne Verburg en Trudy Janmaat opener. Zo hebben we hem op maandag 14 augustus met geloofswaarden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats Buitendorp in Zwammerdam begeleid. Vooraf ging een afscheidsdienst, waar kerkelijke liederen klonken, er werd klassieke muziek gespeeld en we lazen Psalm 23 over de God die mensen voorziet van het nodige. Schoondochter Lisa en kleindochter Amy droegen samen een gedicht voor. Onder een stralende zon, een glimlach van God, namen we met velen afscheid bij het graf. Onder hen waren drie zussen van Henk, alle drie op hoge leeftijd.

We gedenken Henk van der Stelt met eerbied, respect en liefde.

Ds. Adri van der Wal



Willem Hoogendoorn

Wim werd geboren in 1949 in Zwammerdam als oudste van vier. Zijn vader overleed toen hij pas 14 was; dat kleurt je leven. Hij ging in Zwammerdam naar de lagere school. Met vervolgonderwijs kwam hij niet verder, want hij had niks met leren. Maar als kort verband vrijwilliger haalde hij in militaire dienst zijn rijbewijs, groot-rijbewijs en het diploma automonteur. Daarmee kon hij verder en zijn leven lang heeft hij als chauffeur de kost verdiend.

Kort voor die dienstjaren had hij Janny Bette leren kennen en na die jaren trouwden ze. Ze gingen voorin het huis van een oom en tante aan de Dammekant wonen, later in de flat aan de Koninginneweg en daar werden Iwan en Ronald geboren. Wim werkte bij een

aantal bedrijven en uiteindelijk kwam hij terecht bij Nederhoff Zwaar Transport. Dat vond hij geweldig mooi en hij maakte zoveel overuren dat hij op zijn 60e jaar al met pensioen kon. Door schoondochters Marjan en Manon en de komst van de kleinkinderen werd hun gezin een familie. Samen met Janny genoot Wim daarvan. Hij deed nog allerlei soorten werk; gewoon omdat hij het leuk vond.

Op zondagmorgen 13 augustus was zijn leven plotseling voorbij. Van het ene op het andere moment was deze prachtige man voor Janny en voor ons allemaal onbereikbaar; een vreselijk moment. De crematie was op zaterdagmiddag 19 augustus in Alphen aan de Rijn. Er waren zoveel mensen dat de meesten niet konden zitten. Er brandden kaarsen voor de vier kleinkinderen.

Maria Elisabeth Aalbers- Plantinga



Op woensdag 16 augustus overleed Riet Aalbers. Zij werd geboren op 1 mei 1928 te Haarlem en overleed te Reeuwijk. Zij werd 95 jaar. Zij groeide op in het bakkersgezin van vader en moeder Plantinga die 9 kinderen kregen. Voor haar huwelijk werkte Riet als directiesecretaresse en werkte ze thuis mee in de bakkerswinkel. Op 23 september 1954 trouwde Riet met Johan Gerhard Aalbers. Riet stopte met werken om er helemaal voor Hans en het gezin te kunnen zijn. Samen kregen zij 5 kinderen waaronder een tweeling. Riet was een positieve, gezellige vrouw die wist wat ze wilde. Als moeder zorgde ze voor rust, regelmaat en reinheid en was er in het gezin ook nog ruimte voor een pleegkind. Zo genoot ze ook volop van de 11 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen (met de 13e op komst).

Toen de kinderen wat groter waren nam Riet ook maatschappelijk taken op zich. Zo zat ze in het bestuur van Vijverhof en bezocht ze daar mensen. Was ze actief bij de vrouwenbond en zat ze in het bestuur van de huishoudschool. Toen Hans ziek werd en opgenomen moest worden in het ziekenhuis bezocht ze hem elke dag. Tot haar grote verdriet,

dat altijd bij haar bleef, was zij er niet bij toen Hans op 7 oktober 2009 overleed. Riet vond het belangrijk om er voor anderen te kunnen zijn. En dit hield ze vol tot het einde van haar leven. Zelfs toen ze naar de Reehorst verhuisde had ze ervoor gebeden om er daar nog voor anderen te mogen zijn.

Boven aan de rouwkaart stond de tekst: 'Mijn genade is U genoeg' (2 Kor 12: 9b). In de dankdienst voor haar leven stonden we erbij stil dat zij vanuit deze genade haar ruimte innam en ruimte kon geven aan allen die haar lief waren. Riet had de creativiteit om in de omstandigheden waarin ze zich bevond haar missie te bepalen. En zo volbracht ze haar missie en is ze voor velen van betekenis geweest. Ondanks alles had zij een diepe dankbaarheid voor haar leven. In de woorden van psalm 139 herkennen we de genade waar vanuit zij leefde. Door heel dicht bij God te leven, door in haar gebed om zijn aandacht voor haar te blijven vragen. Door erop te vertrouwen dat hij haar bleef zien wat er ook zou gebeuren. Zo liet ze zich leiden en vertrouwde ze erop dat God haar vasthield. Hoe donker het ook werd, in die genade was er altijd licht. En zo geloven wij, dat zij door het donker van de dood, dichtbij haar Hans, in Gods licht straalt.

Marianne Verburg

Janny en Ronald vertelden over Wim's leven. We lazen uit de Romeinenbrief "dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus Jezus onze Heer." En we namen afscheid van Wim in het vertrouwen dat hij in het licht van de Allerhoogste is.

We bidden mee voor Janny, kinderen, kleinkinderen en voor iedereen die van Wim heeft gehouden.

Ds. Bram Tack

PCOB

Dinsdag 17 oktober organiseert de PCOB een bijeenkomst met daarin een presentatie door Arie van der Graaf over de Schepen van Zwammerdam.

De Schepen van Zwammerdam zijn een aantal archeologische vondsten van Romeinse houten vaartuigen op het landgoed de "Hooghe Burch" in Zwammerdam.

Samen met de schepen van De Meern en de schepen van Woerden vormen

de schepen van Zwammerdam de belangrijkste archeologische vondsten in Noordwest-Europa van schepen uit de Romeinse tijd.

U bent om 14.30 uur van harte welkom in 't Centrum.

Henk Pauw

Diaconie

Dim Dirk Jana



De opbrengst van de 'busjes bij de uitgang' is dit jaar voor de zorgboerderij Dim Dirk Jana in Oekraïne. Wij zijn daar als Stichting Local Care erg blij mee! De voortgang van de renovatie van de zorgboerderij verloopt goed, ondanks de uitdagende omstandigheden waar onze mensen zich in bevinden. Werklui blijven schaars, maar de krachten worden gebundeld om door te werken aan de zorgboerderij. De renovatie binnen verloopt voorspoedig; de elektriciteit is klaar, ze gaan nu door met stukadoren en de vloer is bijna klaar. Het is de bedoeling dat de verwarming voor de winter klaar is.

Op het buitenterrein wordt nu gewerkt om de oude garage om te bouwen tot een kippenhok. Met de eerste buitenbewoners (varkens, geiten, schapen en kuikens) begint Dim Dirk Jana echt vorm te krijgen als zorgboerderij. De dieren geven nu al veel plezier aan onder andere de pleegkinderen van Orysia en Igor. Het busjesproject heeft tot nu toe al een heel mooie opbrengst. Stichting Local Care houdt zich ook in de nog resterende maanden van het jaar aanbevolen voor uw giften voor Dim Dirk Jana!

Hulp Syrië

Op 19 februari hebben we gecollecteerd voor het aardbevingsgebied in Syrië. Hiervoor heeft iedereen flink in de buidel getast. Bovendien heeft de diaconie de opbrengst verdubbeld en kwamen we zodoende uit op totaal 11.000 euro. Om een indruk te geven van wat er met dit geld gedaan is; hier een verslag van Kerk in Actie.

Er is al veel hulp geboden...

Kerk in Actie is een van de samenwerkende hulporganisaties in Giro555, en besteedt haar aandeel van de landelijke actie na de aardbeving in Syrië via Action by Churches Together (ACT), het internationale kerkelijke netwerk. Tot nu toe is aan 27.500 overlevenden hulp verleend in de vorm van het bieden van tijdelijk onderkomen in tientallen kerkgebouwen en scholen, warme maaltijden, voedsel- en hygiënepakketten, mobiele toiletten en douches, psychologische eerste hulp, psychosociale ondersteuning voor de langere termijn, herstel van eigen levensonderhoud, het checken van woningen en bedrijfsgebouwen op instortingsgevaar en reparatie van repareerbare woningen, bedrijfsgebouwen en scholen en van vijftien bakkerijen. Deze hulp wordt geboden door Middle East Council of Churches met haar lidkerken en andere lidorganisaties van de Action by Churches Together (ACT) Alliance.

... maar ook nog veel hulp nodig!

Maanden na de aardbeving is de situatie nog altijd ontredderd: talloze huizen zijn onbewoonbaar en veel mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Daarom vangen kerken nog altijd dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Er is een tekort aan alles in het getroffen gebied. Zo zijn er geen of te weinig zware machines en technische benodigdheden om verwoeste gebouwen te herstellen. Veel puin ligt nog in de straten en is nog niet weggehaald. Ook veel scholen kunnen nog niet van start gaan, omdat ze óf te zwaar beschadigd zijn, óf als noodopvang voor dakloze families fungeren.

Fijn dat we als Emmaüs Bodegraven hieraan mee hebben kunnen helpen.

Namens de diaconie
Ria v.d. Lagemaat

24-09

Syrië: Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest.

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land.

De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

01-10

Kerk en Israël onopgeefbaar verbonden

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we de gesprekken tussen Joden en Christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

08-10

Timon thuis

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken we aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid.

Collecte **Heilig Avondmaal** Voedselbank.

22-10

Indonesië: Sterke vrouwen in de kerk

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid, het vormingscentrum leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

01-11

Dankdag voor gewas en arbeid: Voedselbank.

05-11

Colombia: Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak. Samen met haar studenten onderzoekt Jeannet Bierman (docent) wat er leeft in de samenleving en kerk.



Vakantie Roosevelthuis 2023

Op zaterdag 1 juli begon onze vakantie in Doorn, in het Roosevelthuis. Dit jaar gingen er 10 Bodegraafse gasten mee en 7 vrijwilligers uit Bodegraven. Maar de groep komt uit heel de regio en totaal waren er 50 gasten en ruim 30 vrijwilligers.

We hadden een mooi thema: "Van Boven". En wat voor iedereen heel fijn was; dat Esther weer onze geestelijk verzorger was. Natuurlijk was het de eerste dag weer even aan elkaar wennen, maar dat gaat snel.

Op zondag een fijne kerkdienst o.l.v. Esther Dijkstra en 's middags een leuke wandeling door het park met aan het eind de ijscokar die speciaal voor ons kwam.

De gasten konden kiezen tussen leuke uitjes: de stranddrups in Noordwijk, Spakenburg, Beeld en geluid in Hilversum, varen door het Westland.

Maar daarnaast waren er ook veel mogelijkheden: naar Driebergen, voor veel dames erg leuk om weer zelf te winkelen, naar de ijsboerderij. En hoe kom je daar? Wel er zijn drie buddybikes, een golfkar, de scootmobiel, een rolstoelbus en natuurlijk heel veel rolstoelen.



Toen kwamen er ook nog twee vreemde dames, ze hadden zich niet ingeschreven maar stelden zich wel verdienenlijk op.

Ook waren er prachtige avondprogramma's zoals: Heel Doorn (Holland) bakt, o.l.v. de meesterbakker Henk werden er broodjes gebakken. Ieder maakte zijn eigen broodje voor de volgende dag.





was echt brandalarm, in de keuken was er rookontwikkeling. Niemand schrok ervan en we zijn rustig naar buiten gegaan. Iedereen is geteld en de brandweer heeft alles gecontroleerd. Buiten zaten alle gasten gezellig naar de muziek van de accordeon van Hans de Goede te luisteren en mee te zingen.

Toen de brandweer het sein veilig gaf zijn we weer naar binnen gegaan en hebben genoten van de leuke stukjes.

We kijken allemaal weer terug op een heel fijne vakantie en kijken nu uit naar de reünie om elkaar weer te zien!



*Sip en Barra Zijlstra,
Tini van Wageningen,
Klara de Koning, Rie Vroege,
Gré Glismeyer, Annie Potuijt,
Annie den Boer, Truus Elema,
Deli Wijers, Truus van Donk,
Ada van Dijk, Marjan Zwaan,
Thies Vermeij, Lieke en later
Pien, Hans de Goede en
Ria van de Lagemaat.*

We hebben het erg leuk gehad en hadden veel soorten weer: Bewolkt weer, zonnig weer, koud weer, warm weer, zwaar stormweer, nat weer en brandweer. Hoe zat dat? De laatste avond, de bonte avond zijn er heel leuke sketches gedaan. Net voor het sketch van Hans, Ada, Truus en Yvon ging het brandalarm. Iedereen dacht dat het bij het sketch hoorde. Dus we bleven rustig zitten. Maar er

Geef Irina Danilovich medische zorg



Septemberbrief 2023: Rusland

Verpleegkundige en activist Irina Danilovich bracht misstanden binnen de gezondheidszorg op de Krim naar buiten. In april 2022 werd ze ontvoerd door de Russische veiligheidsdienst. Ze werd gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Dat lukte niet, dus plaatsten ze explosieven in haar eigendommen. Daarvoor kreeg ze 7 jaar cel opgelegd.

Hongerstaking

Het gevangenispersoneel weigert Danilovich goede gezondheidszorg te geven. Ze is bijna doof door een blijvende oorinfectie. Daarom ging ze in maart 2023 in hongerstaking. Ze werd voor even naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze spoedeisende hulp nodig heeft. Die wordt tot op de dag van vandaag niet gegeven.

Schrijf alsjeblieft **vóór 1 oktober 2023** naar de autoriteiten van Rusland. Roep hen op om Irina Danilovich onmiddellijk vrij te laten en haar dringend medische hulp te geven.

*Truus Nell, Michiel Karssen, Marian Domburg,
Edith Vermeij*

Wilt U de brief per e-mail krijgen? Stuur dan een mailtje naar Truus Nell, email: truusnell@ziggo.nl

Goed Nieuws:

De Egyptische mensenrechtenadvocaat Mohamed Baker, die opkwam voor de meest kansarme mensen, is vrijgelaten. Ook in Bodegraven schreven we voor hem.



Beheer kerkgebouwen

Beste gemeenteleden,
Via deze weg houden we je op de hoogte van de dingen waarmee de taakgroep Beheer & Financiën bezig is geweest de afgelopen tijd.

Naast het zorgen voor de goede afhandeling van de financiën worden er ook telkens diverse klussen opgepakt.

Maar als eerste willen we even stilstaan bij de 'actie zonnepanelen'. Nadat we de actie hadden gelanceerd zijn jullie in actie gekomen en hebben laten zien dat duurzaamheid ons allemaal aan het hart gaat. Het is ook een mooi signaal dat we als gemeente ergens voor staan en voor willen gaan. De zonnepanelen zijn op vrijdag 9 juni geplaatst en hebben tot nu toe al 5,12 MWh (5120 kWh) opgeleverd. Dat is al een prachtig resultaat. En dan de volgende 'opbrengst':

De actie zonnepanelen is op zondag 11 juni gestart. Via de app en via de rekening is (tot begin augustus) ruim € 18.000,- opgehaald en daarmee zijn alle zonnepanelen betaald! Een ongekend succes. Hiermee is de investering direct betaald. Het heeft onze verwachtingen ruim overtroffen en daarom super/ hartelijk/ geweldig bedankt voor jullie bijdrage en voor het ondersteunen van deze keuze en investering. De volgende uitdaging is om de energieopbrengst op een juiste manier in te zetten. Daarom zijn we met een groep enthousiastelingen gestart met de zogenaamde 'Energiegroep'. Vanuit deze groep verzorgen we adviezen richting de taakgroep en de kerkenraad. Over de komende (koude) tijd en over mogelijke investeringen en aanpassingen om zorgvuldig met energie om te gaan. In de volgende KERKMAG hopen we meer te zeggen over de ideeën die er zijn.



Dan even wat klussen belicht. Naast het 'gewone' onderhoud waarbij veel vrijwilligers elke laatste vrijdag van de maand de kerk, de zalen en rondom de kerk schoonmaken, is het je mogelijk opgevallen dat de fietsenstalling er weer pico bello uitziet. De muur tussen de binnenplaats en de tuin van de buurvrouw stond op omvallen. Het klusteam (4 x H: Hilda, Hans, Henk en Henk, met diverse anderen die materiaal leverden of voor de koffie zorgden) heeft in de zomerperiode een prachtige schutting geplaatst en de fietsenstalling geschilderd. Er komen nog roosters waar we straks diverse dingen aan kunnen ophangen. Tijdens deze klus werd Hans helaas onwel (bleek later een hartinfarct!), maar door zijn eigen snelle reactie heeft hij erger weten te voorkomen. Wel een paar dagen ziekenhuis, maar gelukkig nu weer goed hersteld.

In de Ontmoetingskerk zelf hebben we een van de camera's verplaatst. De camera achter in de kerk had te weinig bereik en is naar voren geplaatst. Dat lijkt eenvoudig, maar het nodige teken- en rekenwerk was nodig. Evenals het opbouwen van een steiger, want de kerk is best hoog! En naast de energiemetingen voor de Ontmoetingskerk kunnen we nu ook het energieverbruik van de Lutherkerk monitoren.

De komende tijd zullen we diverse klussen oppakken. Zo herstellen we het voegwerk van de Ontmoetingskerk en 't Centrum, hebben we plannen voor de tuin aan de zijde van de toren, voorzien we de laatste enkelglas kozijnen boven in de Ontmoetingsruimte van dubbel glas en zijn er diverse andere zaken die onze aandacht hebben.

Het praktische werk geeft voldoening, maar er worden ook veel andere zaken opgepakt door de taakgroep, die misschien wat minder opvallen, maar die nodig zijn om 'het kerken' te realiseren.

Er is dus genoeg te doen! Het Klusteam klust en het Schoonmaakteam maakt schoon en zo verder. Dit is

allemaal vrijwilligerswerk, noodzakelijk om Emmaüs te laten 'draaien'. Daarom ook een oproep aan allen: iedereen heeft zijn talenten en we vragen je om deze in te zetten. Dus bel, mail, app of schrijf een brief en meld je aan, want samen iets aanpakken is ook gemeente zijn....

Namens de taakgroep,
Frank Baas



BOC – nieuws

Na maanden zoeken heeft de BOC een nieuwe penningmeester. Sjaak Sandifort is bereid de taken van Wim Hoogenboom over te nemen. Geweldig Sjaak, welkom terug bij de BOC.

Blij zijn we ook dat de 70+ beperking (geen mensen boven de 70 jaar achter de perswagen) door Cyclus is ingetrokken. Een klacht van een onzer BOC-leden heeft Cyclus doen inzien dat leeftijdsdiscriminatie niet kan. Juist Emmaüs telt veel actieve leden boven de 70.

Er was grote belangstelling voor de BOC-BBQ op 19 augustus op de Buitenkerk bij familie Voshart. Ruim 50 leden genoten van de onderlinge contacten.

Juist in deze tijd, nu het gezamenlijk koffiedrinken in 't Centrum niet meer mogelijk is, is deze jaarlijkse traditie extra belangrijk.

Aan de taakgroep B&F zullen we vragen naar een goede besteding van de BOC-gelden.

In een volgend nummer van KERKMAG hopen we u meer te kunnen melden.

Tot slot: we zoeken nog steeds mannen/vrouwen die een aantal keren per jaar op zaterdag willen meehelpen!!

Neem hiervoor contact op met Jan Schipperus 611952 of 06 48445711 danwel jschipperus@hotmail.com.

Volgende data zijn:

21 oktober, 18 november en 16 december

Het BOC-team

Uw financiële bijdrage aan KERKMAG

Beste lezers van KERKMAG,

Bij het vorige nummer van KERKMAG vroegen wij u om een financiële bijdrage voor de kosten van KERKMAG. Wij zijn blij dat velen aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Wij zien dat als steun en waardering voor KERKMAG. Dank daarvoor! Tegelijkertijd constateren we dat tot op heden zo'n 20% minder bijdrages overgemaakt zijn. Met de gestegen drukkosten van ca. 12% betekent dat een flink begrotingstekort.

Wij hebben geen abonnement op KERKMAG. Wij bezorgen het blad gratis bij alle leden en een aantal belangstellenden. Om financieel gezond te blijven vragen wij degenen die nog niet hebben bijgedragen om KERKMAG te steunen, met als richtbedrag € 25,00. Wilt u meer geven, dan stellen wij dat zeer op prijs, is de richtprijs voor u te hoog dan zijn we ook blij met een lager bedrag. Uiteraard zijn ook extra bijdragen van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL93 RABO 0373 7168 77 ten name van PGB Emmaüs inzake KERKMAG. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Gijs Kemp, penningmeester KERKMAG

Zonder Meer

Zero waste winkel

Mis jij het ook zo: verpakkingsvrij boodschappen kunnen doen in Bodegraven? Dan is er goed nieuws! Vanaf februari 2024 opent de zero waste winkel Zonder Meer namelijk haar deuren in het hartje van Bodegraven. In de winkel kan je - onder andere - met je eigen bakjes, potten en zakjes verpakkingsvrije boodschappen doen.

Bij-Zonder Meer

We willen graag een leefbare en vriendelijke wereld doorgeven aan de volgende generaties. Zonder Meer helpt hierbij door zo veel mogelijk lokale inkoop, zo min mogelijk verspilling, het verkopen van zo veel mogelijk verpakkingsvrije producten en producten met een duurzaam en/of betekenisvol verhaal en (ook niet onbelangrijk) door vriendelijkheid en inspiratie uit te delen.

De overwinst van de winkel zal gaan naar het (nog op te richten) Curious fund, een studiefonds waar studenten van elk niveau een microkrediet kunnen krijgen om hun studie te kunnen betalen.

Op zoek

Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn medestanders met wie we samen de winkel tot een succes maken. In deze samenwerking heeft iedereen een stukje van de puzzel in handen. We kunnen veel hulp gebruiken op allerlei gebieden. Er is dus altijd wel iets te doen wat bij jou past. Het belangrijkste is dat je het ècht leuk vindt wat je doet. Het maakt niet uit of je er ervaring in hebt of niet. De kernwaarden van de winkel zijn niet voor niets: Ontdek, Ontspan, Leer, Lach en Geniet. Dus zie jij jezelf wel staan in de winkel, zou



je liever willen helpen met klussen of zou je toch liever iets achter de schermen willen doen?

Ga dan naar www.aagje.nu/contact of scan dan de QR code en vul het formulier in, dan nemen wij contact met je op om een keer een kop koffie of thee te gaan drinken om kennis te maken.



Benieuwd?!

Op 23 oktober zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden (voor meer informatie, zie www.aagje.nu/events). Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Zonder Meer nu precies is en wil weten wat er allemaal al gebeurd is in de afgelopen tijd is van harte welkom!

Voor iedereen die direct al graag op de hoogte wil blijven, is er een Zonder Meer app groep waarin regelmatig updates worden geplaatst. Om deel te nemen aan de groep, kan de code hiernaast gescand worden. Ook hier van harte welkom!



Trudie Bukman - Schrier

Zonder meer

Nieuw interkerkelijk Kringloophuis aan het Van Tolplein van start

Met ingang van 6 september opent het nieuwe interkerkelijke Kringloophuis aan het Van Tolplein haar deuren. Het Van Tolplein ligt naast de Van Tolstraat 25. Het is een mooie plek aan het worden, waar tijdens de zomervakantie met man en macht aan is gewerkt. En ook de komende maanden is er nog veel te doen.



Vanuit het Kringloophuis willen we werken vanuit **drie principes**.

1. *Omzien naar elkaar (Efeze 4:32^a)* - We willen een plek creëren waar je mag zijn, het gezellig is en die we samen vormgeven.
2. *De aarde goed beheren (Genesis 2:15)* - Met het kringloophuis minimaliseren we onze afvalstromen door hergebruik van bestaande spullen.
3. *Uitdelen van overvloed (2 Kor 9:7^b)* - We willen uitdelen en met de opbrengsten diaconale en zendingsdoelen financieel steunen.

Kort samengevat is het doel van het kringloophuis: **Omzien naar mens en schepping**.

Het Kringloophuis is interkerkelijk en wordt gerund door gemeenteleden vanuit de Ichthuskerk, de Gereformeerde Gemeente (Bethelkerk), de Protestantse Gemeente Emmaüs en de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug. In de toekomst kunnen ook de andere kerkgenootschappen hierbij aanhaken.

Op **woensdag 6 september** gaan we van start. In eerste instantie zijn we 3 dagen per week open, namelijk op woensdag, vrijdag en zaterdag en wel van 13.00 tot 16.00 uur. Wij nodigen iedereen van harte uit om langs te komen, rond te snuffelen, een kopje koffie te drinken, maar vooral om mee te werken. Want om alles soepel te laten verlopen zijn we nog op zoek naar veel extra vrijwilligers. We zoeken zowel mensen in het dagelijks bestuur als helpers in de winkel.

Voor het **dagelijks bestuur** hebben we de volgende vacatures:

- *Secretaris* (organiseren van overleg, vergaderingen en maken notulen);

- *Personeel en organisatie* (werven van vrijwilligers en zorgen dat de bezetting op alle fronten voorzien is van voldoende mensen)
- *ICT* (deskundige die de realisatie van een nieuw digitaal kassasysteem en bijbehorende digitale labels gaat begeleiden en daarna hiervoor het aanspreekpunt is)
- *Planning medewerkers* (degene die zorg draagt voor planning en dat de juiste mensen op het juiste moment ook de juiste werkzaamheden doen)
- *Coördinator inkomende goederen en transport* (iemand die aanspreekpunt is voor spullen die opgehaald moeten worden)
- *Winkelcoördinator elektra* (degene die zorgt voor een goede inrichting, overzicht en beprijzen van spullen op de elektra-afdeling)
- *Winkelcoördinator meubels* (degene die zorgt voor een goede inrichting, overzicht en beprijzen meubel afdeling)

Voor bovenstaande functies moet je denken aan gemiddeld ongeveer 4 uur per week.

Heb je interesse of vragen. Neem dan contact op met mij of met Maarten Lok (voorzitter dagelijks bestuur) lok.vanrijn@gmail.com, (06)54370930.

Richard van Duuren (richardvanduuren@gmail.com; 06-53292353)

(Namens Emmaüs zit ik in het Stichtingsbestuur in oprichting van het Kringloophuis)



Puzzel

Horizontaal:

1. Bijbelboek (NT)
5. Gevangenis
10. Van één
12. Kleur
13. Kracht revalidatie systeem
14. Zoon van Jakob (Gen.30:6)
15. Recht vaarwater
16. Israël kwam bijeen in ... (Joz.18)
18. Hoofd van RK-kerk
19. Stamvader Israël
23. Broer van Mozes
25. Direct

26. Bijbelboek
27. Volksgenoot van Paulus (Rom.16:21)
30. Plaats met bruiloft (Joh.2)
31. Ezelgeluid
34. Eerste vrouw
36. Reisorganisatie
37. Soort slang
39. ... van Gethsemane
41. Heilwens
42. Moeder van Samuel (1 Sam.1)
43. Koning van Moab (Joz.24:9)

Verticaal:

1. Reeks woorden
2. Stond op kruis van Jezus
3. Merk auto
4. Bijbelse plaats van Chaldeeën
6. Sneeuwwagen
7. Zoon van Josafat (1 Kon.22:53)
8. Broer van Jakob
9. Geslacht
11. Schoondochter van Juda (Ge.38)
17. Bijbelboek
18. Klein broodje

20. Pijsnel
21. ... sapiens
22. Zoon van Noach
24. Als het ware
28. Koning van Israël
29. Zoon van Adam en Eva (Gen.4:25)
30. Zoon van Adam en Eva
32. Zoon van Adam en Eva
33. Ingebonden papieren
35. Vrije Universiteit Amsterdam
38. Vrouw van Adam
40. De onbekende (afk.)
41. Muzieknoot



Antwoorden puzzel KERMAG juli:

Horizontaal: 1. Hotel, 5. Trein, 10. Abel, 12. Bike, 13. Vem, 14. Bad, 15. Koe, 16. Eder, 18. Eend, 19. Terrein, 23. Ieder, 25. Beest, 26. Donor, 27. Juten, 30. Hero, 31. Do, 34. Ulo, 36. Net, 37. Pen, 39. Tent, 41. Leni, 42. Obdam, 43. Lente

Verticaal: 1. Haven, 2. Obed, 3. Temet, 4. El, 6. Rb, 7. Eiken, 8. Ikon, 9. Neede, 11. Paard, 17. Reijse, 18. Eirond, 20. Return, 21. Eede, 22. Bel, 24. Mol, 28. Toen, 29. Auto, 30. Hond, 32. Open, 33. Unie, 35. Leb, 38. Ent, 40. Ta, 41. Le

De antwoorden van deze puzzel vindt u op pagina 26.

Giften en collecten

Collecteopbrengsten

	Diac.binn.	Diac.buit.	Emmaüs	Busjes
jan.	€ 1.963,85	€ 115,50	€ 1.381,67	€ 549,85
feb.	€ 226,30	€ 6.088,15	€ 1.438,84	€ 561,50
mrt.	€ 488,55	€ 372,73	€ 983,65	€ 201,00
apr.	€ 622,10	€ 2.891,40	€ 1.567,45	€ 574,20
mei	€ 426,90	€ 2.646,90	€ 1.557,73	€ 390,00
juni	€ 1.275,45	€ 0,00	€ 1.001,36	€ 445,75
juli	€ 1.075,67	€ 1.546,07	€ 1.505,40	€ 643,35
totaal	€ 6.078,82	€ 13.660,75	€ 9.436,10	€ 3.365,65

Verantwoording giften

in juni/juli

Voor comm.meeleven

Via A.Benedictus	€	25,00
Via J.Dijkshoorn	€	10,00

Zonnepanelen

contant voor zonnepanelen	€	50,00
Via app of bank	€	18.585,54
totaal zonnepanelen:	€	18.635,54

Financiële thermometer

Vrijwillige bijdragen t/m juli 2023

Begroot 2023 (kerk, diaconie en kiaww)	€	275.500
Toegezegd	€	280.000
Ontvangen	€	189.948
Nog te ontvangen toezeggingen	€	90.052

Collecten wijkgemeente

Begroot 2023	€	20.000
Ontvangen tot en met	€	10.375
Verschil	€	9.625

Giften algemeen en acties

Begroot 2023	€	4.000
Ontvangen	€	1.329
Verschil	€	2.671



Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten

Wijk

24 september 2023

Dorpskerk	9.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	Heilige Doop
Dorpskerk	18.30	1	ds. M.C. Batenburg, Gouda	
Bethelkerk	9.30	2	prof. J. Hoek, Veenendaal	Heilige Doop
Bethelkerk	18.30	2	ds J. van der Meijden, Berambacht	

1 oktober 2023

Dorpskerk	9.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	Israëlzondag
Dorpskerk	18.30	2	ds. B.L.P. Tramper, Waarder	
Bethelkerk	9.30	2	dr. A.J.Kunz, Katwijk aan Zee	
Bethelkerk	18.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	

8 oktober 2023

Dorpskerk	9.30	2	ds. P. Baas, Zoetermeer	
Dorpskerk	18.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	
Bethelkerk	9.30	1	ds. H.N. Visser, Amsterdam	
Bethelkerk	18.30	2	ds. R.J. van Mourik, Alblasterdam	

15 oktober 2023

Dorpskerk	9.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	
Dorpskerk	18.30	2	ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel	
Bethelkerk	9.30	2	ds. M.J. van der Poel, Utrecht	
Bethelkerk	18.30	1	ds. J.H. van Wijk, Oud-Vossemeer	

22 oktober 2023

Dorpskerk	9.30	2	ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen	
Dorpskerk	18.30	1	ds A.D.J. Wessels, Woudenberg	
Bethelkerk	9.30	1	-	Kom over de brug dienst
Bethelkerk	18.30	2	ds. P.J. Droogers, Werkendam	

29 oktober 2023

Dorpskerk	9.30	1	ds. L.W. Smelt, Voorthuizen	
Dorpskerk	18.30	2	dr. A. Goedvree, Hoevelaken	
Bethelkerk	9.30	2	ds. P. Vermaat, Veenendaal	
Bethelkerk	18.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	

Weeksluiting Vijverhof

Datum

23 september
30 september

Voorganger

thr. P. v.d. Zee
ds. H. de Jong

Begeleiding

"Deo Favente"
thr. J. van Leeuwen

7 oktober

14 oktober

21 oktober

28 oktober

Marianne Verburg

Henk van Veen

Henny v.d. Meeberg

Piet v.d. Zee

Bep Veenstra

Vivit Zwammerdam

Marco Spits

Bep Veenstra

4 november

Leo Blom

Muziekgroep



Beste mensen,
Ruim een maand geleden heb ik een – gelukkig zeer geslaagde – hoornvliestransplantatie ondergaan.

Na bericht hierover op de Zondagsbrief werd ik blij verrast met heel veel kaarten en met de bloemen uit de kerk.
Heel hartelijk dank!

Greet Meijers

Lieve mensen,
Wat een kaarten, telefoontjes en appjes hebben we gekregen na het onverwachte overlijden van mijn man, onze vader en opa Wim Hoogendoorn. Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank! Het was, is hartverwarmend.

Lieve groet, ook namens de kinderen en kleinkinderen.

Janny Hoogendoorn

Zoveel reacties vanuit Emmaüs na mijn hartinfarct: het was hartverwarmend!

Jullie allemaal: hartelijk dank!

Hans van der Ploeg

Hartelijk dank voor de gelukwensen, die wij ontvingen voor ons 50-jarig huwelijk. Ook de gelukwensen i.v.m. onze verhuizing naar Alphen aan den Rijn heeft ons geraakt!

Lieve groet Joop en Joke Duim

De mens wikt maar God beschikt.

Iedereen maakte zich zorgen om mij, toen vorig jaar voor de vierde keer kanker bij mij werd vastgesteld. De longkanker was weer terug, maar het was een andere vorm dan de vorige keer, het ging nu om een DNA fout. Er was alleen een experimentele pil. Gelukkig werkt hij bij mij.

Ik maakte me meer zorgen om Arend. Moet ik hem alleen achterlaten in Vijverhof? Hij verloor zichzelf, wist niet meer waar hij was, alleen de Dirk Bavolaan, die zocht hij de hele dag, maar vond hem niet. Dankbaar dat lichamelijk maar vooral geestelijk lijden hem verder bespaard is gebleven, is hij aan zijn laatste reis begonnen.
Terug naar onze Schepper.

Dank, ook namens de kinderen, aan iedereen die bij zijn afscheid aanwezig was. En voor de vele lieve woorden per kaart, email en persoonlijk. Het voelt als een warm bad door zoveel lieve mensen omringd te zijn.

Janneke Dijkshoorn

Verbazingwekkend, wij zijn afgelopen weken bedolven onder een hele berg kaarten, idem hebben wij vele felicitaties in ontvangst mogen nemen. Hiervoor willen wij alle kaartzenders en persoonlijk feliciteerders heel hartelijk bedanken. Het heeft ons een paar onvergetelijke weken bezorgd.

Nogmaals hartelijk dank
Sip en Barra Zijlstra

Beste mensen,
Uw medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de Ronssehof heeft mij erg gesteund. Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en het prachtige boeket van Emmaüs.

Hartelijke groet,
Ali Kastelein-Hirschman

Kerkdiensten Emmaüs

24 september	Ontmoetingskerk	09.30	Ds. Adri v.d.Wal (Vredesweek m.m.v. Da Capo?)
	Lutherkerk	18.30	Ds. Marianne Vonkeman
1 oktober	Ontmoetingskerk	09.30	Arjo van der Steen (Israëlzondag m.m.v. Revival)
	Lutherkerk	18.30	Songs of Praise, Gijsbert Kok
8 oktober	Ontmoetingskerk	09.30	Ds. L. van Rikxoort (Heilig Avondmaal)
	Lutherkerk	18.30	Ds. Alexander Noordijk (Heilig Avondmaal)
	Salvatorkerk	20.00	Impact jongrendienst
15 oktober	Ontmoetingskerk	09.30	Ds. C. Haasnoot
	Lutherkerk	18.30	Ds. Perla Akerboom – Roelofs
22 oktober	Ontmoetingskerk	09.30	Ds. L. Terlouw
	Ontmoetingskerk	12.00	Ds. Alexander Noordijk (SHH-dienst m.m.v. Emmaüs-band)
	Lutherkerk	18.30	Ds. Nathan Noorland
29 oktober	Ontmoetingskerk	09.30	Ds. Perla Akerboom – Roelofs (gezongen lithurgie m.m.v. de Cantorij)
	Ontmoetingskerk	11.00	Kliederkerk o.l.v.team
	Lutherkerk	18.30	Ds. Nathan Noorland
1 november	Lutherkerk	19.30	Ds. J. Overeem (dankdienst voor gewas en arbeid)
5 november	Ontmoetingskerk	09.30	Ds. G.Geitenbeek m.m.v. Spirit
	Lutherkerk	09.30	Songs of Praise



Antwoorden puzzel pagina 22

Horizontaal: 1. Titus, 5. Bajes, 10. Ener, 12. Roze, 13. Krs, 14. Dan, 15. Rak, 16. Silo, 18. Paus, 19. Abraham, 23. Aaron, 25. Reeds, 26. Micha, 27. Jason, 30. Kana, 31. Ia, 34. Eva, 36. Tui, 37. Beo, 39. Tuin, 41. Leve, 42. Hanna, 43. Balak

Verticaal: 1. Tekst, 2. Inri, 3. Tesla, 4. Ur, 6. Ar, 7. Joram, 8. Ezau, 9. Sekse, 11. Tamar, 17. Obajda, 18. Panini, 20. Rasant, 21. Homo, 22. Sem, 24. Ahw, 28. Saul, 29. Seth, 30. Kain, 32. Abel, 33. Boek, 35. Vua, 38. Eva, 40. Nn, 41. La



Betrokkenheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en transparantie...

De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2115 SN Nieuwedorp
T: 0188 42 80 22 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL

**DÉ BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR
WEI**

KARWEI Bodegraven
Lemsteraak 2
2411 NC Bodegraven
0172 - 61 11 02
www.karwei.nl

**ELKE WERKDAG
OPEN 9-9**
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

UNIQUE
BEDRIJFSKLEDING

24/7 ONLINE UW BEDRIJFSKLEDING EN PBM BESTELLEN
VIA HET UNIQUE KMS (KLEDING MANAGEMENT SYSTEEM)



Freek van Stalduinen
Meubel- & Timmerwerken

Telefoon: 0172 616 727 ■ Mobiel: 06 230 210 64

Tafels ■ Kasten ■ Deuren ■ Ramen ■ Kozijnen ■ Belimmeringen



REAL ESTATE

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl

80 jaar

Vreeken
& Meijer

makelaardij



VAN DIEIJEN Administratie
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandieijenadvies.nl
www.vandieijenadvies.nl

Lemsteraak 1
2411 NC Bodegraven



vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl



Aankopen
Verkopen
Taxaties
Nieuwbouw

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00



Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid

Telefoon 06-28 64 51 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar



baelde uitvaarten