

juli 2023

KERKMAG



Inzicht – in zicht

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



www.pge.nu

Colofon

Jaargang 17 nummer 3, juli 2023

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu

Zondagsbrief zondagsbrief@pge.nu

Website www.pge.nu

Website redactie redactie@pge.nu

Facebook @emmausbodegraven

Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

Redactie Chris Verra, Cora Pool, Erik de Gier, Gijs Kemp, Ineke Post en Swier Frouws

Ontwerp Posterum Grafische Vormgeving

Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblasterdam
www.verloop.nl

Oplage 1400 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
4	september	1 september	20 september
5	november	13 oktober	1 november
6	dec/jan	17 november	6 december



Adressen en contactinfo

Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Lutherkerk

Noordstraat 2
Beheerder Henk Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com

Predikant

Wvd. ds. Adri van der Wal
023 5630997
a_vd_wal@hotmail.com

Kerkelijk werkers

Marianne Verburg
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam
06- 3984 2850
emmauskerkmarianne@gmail.com
Arjo van der Steen
Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com

Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat

Janneke Benedictus
06-50 29 40 17
pastoraat@pge.nu

Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu

Taxidienst aanvragen

H. Peters 0172-61 33 79

Hulpvragen Taakgroep Diaconie

Financieel:
Anton van Rijn, 0172-61 69 16
Praktisch:
Kees Mak, 06-30 03 99 39

Contactpersoon Mantelzorg

Greet Meijers, 0172-61 68 84

Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu

Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344
preekvoorziening@pge.nu

Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl

Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben
Burg. Le Coultrestraat 19
adri3.vanderben@gmail.com

Zendings Kringloopwinkel

Spoorstraat 16 gesloten
(Zie bladzijde 31)

Bankrekeningen

NL68 RABO 0373 7166 48
tnv PGB inzake Emmaüs
NL07 RABO 0373 7099 86
tnv Diaconie PGB Emmaüs
NL46 RABO 0373 7166 56
tnv KIA/WW PGB Emmaüs

Collectebonnen

Bestellen en betalen
<https://site.skgcollecte.nl/192/>
Afhalen
dinsdagochtend 10-12 uur (oneven weken)
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1
Bent u slecht ter been? Dan kunnen de bonnen thuis bezorgd worden. Graag aangeven bij bestelling.

Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Meditatie	4
Van de voorzitter	6
Contactbanden [einde]	7
Kliederkerk	8
Kinderpagina	9
Zomer Emmaüs app	10
In Memoriam	12
Muzikale talenten	15
Tot 10 Tellen	16
Kloosterbezoek	17
Open doors Amnesty	18
Appelboomproject	19
Diaconie	20
Rommelmarkt 2023	22
Zonnepanelen	24
BOC-nieuws	26
Beheer en financiën	28
Puzzel	29
Taizé-leesrooster	30
Nieuwe opzet kringloopwinkel	31
Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug	32
Weeksluiting Vijverhof	32
Inbox	33
Kerkdiensten Emmaüs	34

Alstublieft, het julinumnummer van KERKMAG. Net voor, net in of misschien al net na uw vakantie. U hebt het begrepen, van de redactie krijgt u dit kalenderjaar minder vaak een nummer in de bus. Maar we blijven wel ons best doen om u te informeren over dingen binnen en voor onze gemeente Emmaüs, die wij belangrijk vinden.

Dit nummer heeft als thema *'Inzicht – in zicht'*. Een groep woorden, die aan elkaar geschreven wat anders betekenen dan wanneer je ze los van elkaar schrijft. Daar zijn allerlei voorbeelden van. Denkt u maar eens aan uitzicht- uit zicht. Daarover gaat de meditatieve bijdrage van dominee Van der Wal. Ik kom daar straks op terug. Maar je kunt ook denken aan aanbod – aan bod, opstap – op stap of opzicht – op zicht. Je kunt er zelfs een leuk taalspelletje van maken: er om de beurt een bedenken.

Maar soms is er ook sprake van een diepere betekenis. Dat is het geval bij *'Inzicht – in zicht'*, en zeker ook bij *'Uitzicht – uit zicht'*, het thema dat dominee Van der Wal nam. En die keuze ligt niet aan hem, maar aan mij. Ik heb hem het verkeerde woordpaar als thema doorgegeven. Misschien was het wel freudiaans: als er zoveel mensen uit jouw kring sterven, dan moet je oppassen dat je niet bij de pakken gaat neerzitten. Daarvoor heb je vaak anderen nodig. En in mijn geval bleek dat dominee Van der Wal. Ik voel me door hem aangesproken: "Pas maar op dat God voor jou niet uit zicht verdwijnt, dan verlies je pas echt je uitzicht!"

En inzicht en in zicht? Een voorbeeld van een diepere laag is te vinden in het hoofdstuk over de wijsheid in het boek Job. Hoofdstuk 28 eindigt met "En hij (God) sprak tot de mens: 'Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht'"

De redactie wenst u mooie zomermaanden.

Swier Frouws

Meditatie

Thema: Uitzicht/Uit zicht

En toch ...

God kan uit zicht raken. Ook voor gelovige mensen. Er gebeurt iets ingrijpends, dat mensen niet alleen als mens raakt, maar dat hen ook diep raakt als gelovige. God raakt als het ware verduisterd. Zoals zon en maan verduisterd kunnen zijn.

Vragen

Ik ben al geruime tijd bezig met het Bijbelboek Habakuk, wat tot een boekje over deze profeet moet leiden. Aan het begin van zijn geschrift stelt deze Bijbelse mens God indringende vragen. Vaak hoor je nu vergelijkbare vragen stellen. Die zijn dus heel herkenbaar. Habakuk verwoordt aan het begin zijn onbegrip over de bestaande nood-situatie in het land Juda van zijn tijd. Juda is op dat moment onderworpen aan de Babyloniërs, toentertijd de grootmacht in Voor-Azië, rond 605 v.Chr. Maar niet alleen de Babyloniërs houden huis in Juda, ook de toenmalige Judese koning, Jojakim, treedt dictatoriaal op. Er is dus een dubbel drama gaande.

En God, Hij redt niet. Hij antwoordt niet op het hulpgeroep van de profeet. Habakuk begrijpt niet dat God

“
Met God
in dialoog

dit op zijn beloop laat. Terwijl de Eeuwige wel reageerde, toen de Israëlieten vanuit de slavernij in

Egypte om hulp riepen (Exodus 2:23-25). God is voor hem uit zicht.

Gods naam

Andere profeten spraken hun tijdgenoten aan op hun gedrag. Habakuk doet dat niet. Hij is enkel met God in dialoog. Aan het begin van zijn boekje spreekt Habakuk God aan met zijn eigennaam, die wij weergeven met de titel HEER. Die eigennaam van Israëls God betekent: “Hij zal er zijn.” Zo maakte God zich aan Mozes bekend bij zijn roeping bij het brandende braambos. Het was bedoeld als bemoediging, toen Mozes bezwaar maakte tegen zijn roeping om Israël uit Egypte te bevrijden. Habakuk spreekt dus God aan met de naam die Gods betrokkenheid wil uitdrukken. Die naam lijkt echter in tegenspraak met de situatie, waarin God afwezig lijkt.

In Habakuk 1 schetst de profeet de brute machtsuitoefening van de Babyloniërs met vele voorbeelden. Ze kunnen ongehinderd hun gang gaan, mensenlevens tellen niet.

Antwoord

Krijgt hij antwoord, deze mens die God zo intensief bevrageert waarom Hij niet redt en wat Hij daarmee voor heeft? Na de lange uitweiding in hoofdstuk 1 trekt Habakuk zich terug op zijn wachttorens. Hij wordt stil en gaat afwachten of God antwoordt. Dat antwoord komt. Daar klinkt weer (in Habakuk 2:2) de eigennaam van God. In de stilte antwoordt God, als de mens





Habakuk klaar is met zijn vragen, zijn protest. In de stilte, als deze mens zich voor God geopend heeft. Dan krijgt God toegang.

In de stilte antwoordt God

Gods antwoord is dat de mens die op God blijft vertrouwen, uiteindelijk heil zal zien. Door diens

vasthoudendheid, standvastigheid. Habakuk moet Gods antwoord op grote borden aan de straat zetten. In zijn antwoord doet de Eeuwige een beroep op mensen om niet te wanhopen, maar te blijven geloven dat God uiteindelijk het recht doet zegevieren. Dat beroep op vasthoudendheid, op blijven geloven hoor ik ook bij herhaling in het Nieuwe Testament, waar de geloofsgemeenschap, onder druk van de Romeinse oppressie, wordt opgeroepen haar geloven niet op te geven.

Habakuk als voorbeeld van geloven

Deze woorden over de Godsgetrouwe die opgeroepen wordt tot

volhouden, worden aan het eind van Habakuk 3 typerend voor deze profeet zelf. Habakuk blijkt zo'n Godsgetrouwe die ondanks grote nood (Habakuk 3:17) blijft vasthouden aan zijn God (Habakuk 3:18-19), zijn uitzicht. Hij zegt "En toch", misschien wel de kortste samenvatting van ons geloven. Ook als God verduisterd lijkt, *toch* redding van Hem verwachten. Habakuk spreekt niet over wanneer dat gebeurt.

We kunnen Habakuk zijn vertrouwen nazingen met Lied 156 en Lied 910:4.

ds. Adri van der Wal

Van de voorzitter

Fijn dat er weer een nummer van KERKMAG verschijnt, de kerkenraad is daar oprecht verheugd over. Ook mooi dat er zich nieuwe vrijwilligers voor dit werk hebben aangemeld.

Ik kijk met veel dankbaarheid terug op de gemeentevergadering van 23 mei. Naast de formele behandeling van de jaarstukken zijn de aanwezigen geïnformeerd over de invoering van de 'begeleide kerkdiensten' en het idee deze diensten geheel te integreren in de morgendiensten. Verder gaven wij informatie over de taakgroep Bouwen en Ontmoeten, werden de aanwezigen bijgepraat over het beroepingswerk en werden wij enthousiast gemaakt voor de Kliederkerk. Allemaal onderwerpen waarover u in dit blad meer zult gaan lezen. De avond werd

geopend door Arjo v.d. Steen die uitlegde dat de kerkenraad heeft besloten om aan te sluiten bij het centrale jaarthema van onze landelijke PKN en dus niet meer met een eigen thema te komen.

Veel aandacht kreeg de taakgroep Beheer en Financiën met de terugblik op 'kerken' in de Dorpskerk en hoe het is gegaan met de stookkosten in de afgelopen winterperiode. Frank Baas vroeg de aanwezigen mee te denken over de komende winterperiode en vooral of we wel of niet in onze eigen Ontmoetingskerk zouden kunnen blijven. De

taakgroep zal jullie hier zeker over gaan informeren.

Als voorzitter ben ik er zeer verheugd over dat ons pastorale team weer uit drie personen bestaat; ds. Adri van der Wal, kerkelijk werker Arjo van de Steen en kerkelijk medewerker Marianne Verburg. Dat geeft rust in de gemeente.

Wij gaan op weg naar de zomermaanden, een periode om rust en ruimte te vinden, om zich te ontspannen. Ik wens u, of u nu thuisblijft of weggaat, een mooie periode toe.

*Koos Karssen,
voorzitter wijkkerkenraad*





Het einde van Contactbanden

Eind mei vond de laatste uitzending van Contactbanden plaats, daarmee kwam er een einde aan een periode van meer dan 60 jaar muzikaal pastoraat. Ooit opgericht door Arie en Harry de Bruijn, met o.a. als bekende medewerkers Ada Boot, Tiny Broere, Dick van Wensveen, Henri Mak, Marjan Domburg en vele anderen. Op bijgaande foto ziet u de redactie in volle functie bij het 25-jarig bestaan.

De kerkenraad wil ook in KERKMAG de gemeenteleden bedanken, die

zich in de afgelopen jaren intensief hebben ingespannen om Contactbanden in de lucht te houden: Joke Duim, Nel Ubels, Cathy de Goede, Onno Meijer, Piet Broere, Paul van der Heijden en Johan Dekker. Wij hebben hen namens de gemeente met veel dankzegging een mooi boeket aangeboden. Zeer verdiend in onze ogen.

Koos Karssen

Copyright foto boven: Cock Karssen



Emmaüsgemeente start met Kliederkerk

Samen ontdekken, vieren en eten. Dat is Kliederkerk: een nieuw soort kerkvorm waar jong en oud op een laagdrempelige manier de Bijbel ontdekken. In Nederland zijn er al zo'n 300 Kliederkerken; de Emmaüsgemeente hield op zondag 2 juli de eerste.

Elke Kliederkerk staat er een Bijbelverhaal centraal. Tijdens onze eerste Kliederkerk was dat: 'een nieuw begin'. Kinderen ontdekten samen met hun ouders, opa's en oma's, burens, vrienden of anderen via knutsel-, muziek-, sport- en spelactiviteiten meer over de Schepping. Ook was er een korte viering in de kerk en we sloten de Kliederkerk af met een gezamenlijke lunch.

Wat is Kliederkerk?

Kliederkerk is samen met kinderen én volwassenen, ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Kliederkerk is niet iets wat wij hebben verzonnen, maar een beproefd concept; overgewaaid vanuit Engeland waar 'Messy Church' jongeren weer naar de kerk wist te trekken. In Nederland heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het concept omarmd en gekozen voor de naam Kliederkerk, waarbij kliederen verwijst naar het knutselen en spelen, maar ook naar de chaos van alledag en de kliederboel die het

leven soms is. Kliederkerk is meer dan knutselen en ook niet alleen bedoeld voor kinderen. Integendeel, iedereen kan en mag meedoen. Op 300 plekken in Nederland is Kliederkerk al een succes.

Kom kennismaken

Kliederkerk is bedoeld voor iedereen: jong en oud, voor wie regelmatig naar de kerk gaat of juist niet of nauwelijks. Het verschil met een kinderkerk of kindernevendienst is dat bij Kliederkerk jong en oud samen aan de slag gaan met activiteiten en zij daarna samen vieren en samen eten.

Benieuwd? We willen vier keer per jaar een Kliederkerk houden in de Ontmoetingskerk. De eerstvolgende is in oktober. Houd de agenda in de gaten voor de datum en het thema. Zie ook: www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk.



Hoi allemaal,

De zomervakantie staat voor de deur. Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst en geen Kinderkerk 2.0.

Zondag 23 juli is er een doopdienst. De kinderen zijn dan van harte welkom bij de oppas tijdens de verkondiging.

Hier alvast de data voor kindernevendienst en Kinderkerk 2.0 na de zomervakantie:

zondag 27 augustus:
Kinderkerk 2.0

zondag 10 september:
doopdienst en kindernevendienst tijdens de verkondiging

zondag 17 september:
startzondag/gezinsdienst

zondag 1 oktober:
Kinderkerk 2.0

zondag 5 november:
Kinderkerk 2.0

zondag 12 november:
doopdienst en kindernevendienst tijdens de verkondiging

zondag 10 december:
Kinderkerk 2.0

maandag 25 december:
eerste kerstdag/gezinsdienst

Zet deze data in de agenda en kom gezellig allemaal! Fijne zomervakantie voor iedereen gewenst.

*Hartelijke groeten,
mensen van de Kinderkerk 2.0*



Zomer Emmaüs app

Wat kan ik met de Emmaüs-app?

Door alle vakanties zien we elkaar een tijdje wat minder. De een gaat op vakantie en de ander is net weer terug. Toch gebeurt er nog van alles in onze gemeente. Er zijn mooie diensten, activiteiten en we maken blijde of verdrietige dingen mee. Het delen hiervan kan in de Emmaüs-app. Zo houden we elkaar op de hoogte: juist in de zomer!

Onze eigen Emmaüs-app is een digitale, veilige, plek waar we samen kerk kunnen zijn. Alle info die we hierin delen is alleen zichtbaar voor de gemeenteleden van Emmaüs. Door zelf te delen in de groep 'Lief en leed' of door gebedspunten te plaatsen op de 'Gebedsmuur', kunnen we elkaar op afstand op de hoogte houden van wat ons bezig houdt, ons medeleven tonen en elkaar helpen. Gebruik de 'Lief en

Op afstand
op de hoogte

leed'-groep als een prikbord of als haakje om met mensen in contact

te komen. Kijk maar eens in de app, er staan al wat goede voorbeelden op. Van bedankjes voor de bloemengroet tot muziektips en van de rommelmarkt tot het lenen van een hondenbench.

Nieuw in de app is de groep 'Vakantiegroeten'. Ben je op een mooie plek dichtbij of heel ver weg? Stuur ons dan een digitale 'ansichtkaart' vanaf waar je bent. Dat kan een mooie kerk zijn of een bijzondere plek in de natuur. Het maakt niet uit! Wij zien erg uit naar jullie zomergroeten en genieten zo graag mee van jullie avonturen.

Tip! Bovenin de kerk app vind je diverse bolletjes, dit zijn de groepen binnen Emmaüs waar je lid van bent. Dit kunnen groepen zijn die fysiek bij elkaar komen, maar ook mensen die elkaar vinden op de app rond een bepaald thema of leesplan. Klik eens op de knop 'Ontdek' en zie of er groepen zijn waar je nog niet lid van bent, maar wel lid van wilt worden. We willen hier na de zomer steeds meer gebruik van gaan maken. Dus houdt de Ontdek-knop in de gaten. Heb jij een briljant idee voor een nieuwe groep? Bijvoorbeeld een *Duurzame doeners*-groep waar je tips kan plaatsen voor duurzame keuzes of tweedekans-artikelen uit je zolder of schuur kan aanbieden, een *Bakken & Koken*-groep met lekkere (Bijbelse?) recepten of een *Emmaüsgangers*-groep met mooie wandelroutes in het Groene Hart? Start de groep zelf of vraag een van ons hiervoor.



Zomer Emmaüs app



Vergeet natuurlijk niet te geven aan de collecte en regelmatig in de agenda te kijken, er staan al leuke activiteiten in!

Heb je de app nog niet, dan ben je van harte uitgenodigd om deze alsnog te downloaden. Scan de QR-code bij dit artikel. Hulp nodig? Vraag het een van ons; we helpen je graag! Zoek contact met ons persoonlijk, via de app of via een mailtje naar mswieb@gmail.com.

We kijken er naar uit om u en jou (weer) in de app te ontmoeten! Hartelijke groet vanuit de Emmaüs-app werkgroep, *Inge, Erik, Cees, Yorick, Arjo en Manon*



Beeld uit de Emmaüs app, geplaatst op 11 juni j.l.
Seizoensafsluiting met onze groep Geloof en Opvoeding.
Een gezellige picknick in de Zusteruin

In Memoriam

Anna (Anne) Nederhof-Bastemeyer (1958-2023)



Op de rouwbrief voor Anne Nederhof, die op zaterdag 25 maart overleed, werd zij met de volgende woorden getypeerd: warm, liefdevol, betrokken, persoonlijk, krachtig, muzikaal. Daarmee omschreven man en kinderen deze veelzijdige vrouw. Op vele terreinen was zij actief: als singer/songwriter in de muziek, als componiste (zij won een compositiewedstrijd), in de politiek. Zij was kunstzinnig. Muziek speelde al jong een rol in haar leven. Vele malen trad zij op. Zij durfde dromen. Wat zij zelf had gemist, wilde zij anderen geven. Ze was trouw in vriendschappen. Op de uitvaart spraken twee vrouwen die zij al van jongs aan kende en waar zij mee opgegroeid was. Krachtig was zij, omdat zij, ook op de lagere school

al, anders dan anderen durfde te zijn, zich durfde te onderscheiden van de groep en kon aangeven waarom.

Op zaterdag 1 april namen velen in de kapel op begraafplaats Vredenhof afscheid met warme woorden en veel muziek. Haar echtgenoot Rob, deel uitmakend van een gezelschap dat klezmermuziek speelt, speelde met zijn medemusici ter nagedachtenis aan haar. Twee mensen musiceerden op Annes eigen piano die voor de gelegenheid van huis naar de kapel was overgebracht.

Uit de Bijbel lazen we Paulus' lied over de liefde uit 1 Korintiërs 13 en uit het Liedboek-2013 Lied 790, met prachtige woorden over de liefde uit de pen van de dichteres Marijke de Bruijne.

Anne overleed op 64-jarige leeftijd na een periode van ernstige ziekte. Aan een van de bloemstukken op de begrafenis van Anne Nederhof was een lint vastgemaakt met de tekst: "Anne, je deed ertoe". Liefdevolle woorden.

Dat zij ruste in Gods vrede.

Jan Blijleven (1943-2023)

"Wees tevreden met uw deel, of het weinig is of veel. Wat u niet is toegezeid, mis het met tevredenheid." Die woorden typeren Jan Blijleven die op woensdag 29 maart overleed. Zijn beide dochters Elvira en Brenda typeerden hem als een dankbaar mens. Hij werd op 19 september 1943 in Bodegraven geboren, trouwde met Leni Hoogendoorn die hem op 14 november 2010 na ziekte ontviel. Daardoor verloor het leven voor hem veel aan glans, maar hij krabbelde op.

Hij had een hoog plichtsbesef. Zijn dochters zeiden dat ze zich niet konden herinneren dat vader één dag op zijn werk had verzuimd. Hij werkte hard als chauffeur. Een symbool van zijn werk was op de begrafenis op de kist aangebracht: een schildje met daarop een vrachtauto. Na 40 jaar werken nam hij op zijn 57^e afscheid van zijn dagelijkse arbeid. Hij kon toen veel tijd aan vrouw, kinderen en kleinkinderen besteden. Hij mocht ook meemaken dat er vier achterkleinkinderen kwamen.

Jan Blijleven was graag tussen de mensen. Dat bracht

hij ook tot uitdrukking in zijn vrijwilligerswerk bij de voetbal.

Bij het afscheid van zijn vrouw in 2010 werd Paulus' lied van de liefde uit 1 Korintiërs 13 gelezen.

In de kapel van begraafplaats Vredenhof hebben we op dinsdag 4 april opnieuw over dat Bijbelgedeelte nagedacht in de

dankdienst voor zijn leven, een mooie brug tussen het afscheid van twee geliefden. Beide dochters spraken en twee kleindochters. We betrokken er de familie in Canada bij. Naderhand volgde de graflegging op de begraafplaats achter de kapel.

Op de kaart staat het gedicht:

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.

Hij heeft genoten van het leven.

Zijn hart heeft voor ons geklopt.

Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Hij heeft zijn taak volbracht.

Dat hij mag rusten in vrede.

God heeft zich over hem ontfermd.



Gerarda Wilhelmina Jongeneel-Zaal

Op woensdag 22 maart overleed Grad Jongeneel. Zij werd geboren op 22 september 1925 en werd precies 97,5 jaar. In het gezin van Adriaan en Geertruida Zaal was zij van de zeven kinderen de op één na jongste. Vader en moeder hadden een kruidenierswinkel.

Grad werkte voor haar huwelijk een aantal jaren in Amsterdam op het kantoor van de busmaatschappij. Daarna verzorgde ze haar zieke moeder en kort na haar overlijden trouwde zij op 18 maart 1953 met Koos Jongeneel. Zij gingen samen in Bodegraven wonen en namen de kaashandel van vader Jongeneel over. Grad nam de boekhouding op zich. Op haar verjaardag in 1955 kregen zij hun eerste kind, Greet. Daarna kregen zij nog een dochter, Philine. Als moeder was Grad gezellig, ondernemend, zorgzaam, creatief en ondeugend. Ze hield van grapjes en gekkigheid. Grad genoot ook van de schepping, de seizoenen, de feesten van het kerkelijk jaar, de gemeedelijkheid van het rommelen in de huiskamer en het luisteren naar mooie muziek. Zo stond ze in Vijverhof,

waar ze de laatste 12 jaar van haar leven woonde, dan ook bekend om het feit dat ze zoveel floot. Tijdens de afscheidsdienst lazen we een tekst uit een dagboek van Grad en psalm 139. In de manier waarop Grad in het grote kosmische geheel leefde

en waarin zij in de wonderen van Gods schepping rust en stilte vond herkenden we de woorden van David als hij schrijft dat hij op geen enkele plek op aarde aan Gods aanwezigheid zou kunnen ontsnappen. Zo ervaaarde ze ook de zondagsrust: 'een dag om tot mijzelf te komen, niks hoeft, alles komt zoals het gaat...' Ze leefde vanuit de gedachte dat we als mensen niet kunnen ingrijpen in het grote iets wat ons overkomt. Zo ging ze vol vertrouwen de tijd tegemoet waarop de duisternis zou vallen, wetende dat in Gods licht zelfs een nacht niet donker kan worden. Zo zit Grad diep in ons hart en zullen we haar door de dood niet verliezen.



Dirk Adrianus Bukman (1939-2023)

Betrokkenheid, aandacht voor mensen, handelsgeest, niet tegen onrecht kunnen, altijd klaar staan, dat waren typerende karaktertrekken van Dick Bukman, die in de vroege morgen van dinsdag 9 mei plotseling overleed. Hij werd 84 jaar. Hij stond nog volop in het leven, volgde de sportieve verrichtingen van de kleinkinderen op de voet, was lid van Probus.

Dick was afkomstig uit een tuindersgezin, wilde zelf ook tuinder worden, maar zijn vader raadde hem dat af. Hij volgde na de MULO op de HTS de studie werktuigbouw en werkte tot zijn VUT in de techniek. Hij werkte ook vele jaren in het buitenland. Parijs had daarom een zeer speciale plaats in zijn hart. In 1964 trouwde hij met Corrie-Miep Lagendijk. Zij kende hem al van de MULO. Het gezin werd uitgebreid met drie zonen. Later kwamen drie schoondochters. De volgende generatie omvat zes kleinkinderen. In 1970 kwam het gezin in Bodegraven wonen. Daar werden veel vrijwilligerstaken op zich genomen. Al jong, net over de dertig, kwam Dick in de kerkenraad. Vele jaren kerkenwerk volgden. Waaronder, samen met zijn vrouw, de taak

als preekregelaar. Op deze wijze leerde ik de familie Bukman vele jaren geleden kennen. Voor alle maatschappelijke activiteiten ontving Dick een koninklijke onderscheiding. Ook als koorzanger was hij actief. Graag werd er gekampeerd.

Na een zeer drukbezochte condoleance in 't Centrum vond op maandag 15 mei de afscheidsdienst plaats in de Ontmoetingskerk. Centraal stond daar Ps. 84, het Bijbelse lied, waarmee Dick en Corrie-Miep getrouwd waren. Zoon Jan Willem en kleinzoon Luc spraken woorden ter nagedachtenis. De kleinkinderen brachten de kist in de kerk en brachten die ook weer uit de kerk. Kleindochter Simone, als au pair in de Verenigde Staten, kon niet fysiek aanwezig zijn, via een bloemstuk was ze er toch. In de middag hebben we met een kleine kring Dicks lichaam aan de aarde toevertrouwd in het familiegraf in Delft, waar hij graag begraven wilde worden. Zo sloot zich de cirkel van zijn leven. Dat deze gezegende mens mag rusten in Gods vrede.



In Memoriam

Hermanus Bassa



Op vrijdagavond 12 mei 2023 overleed Hermanus Bassa. Manus werd geboren op 6 juli 1931 te Hei en Boeicop en werd 91 jaar. Hij was de op één na oudste in een boerengezin van vijf kinderen. Nadat hij ontdekt had dat het opvolgen van de boerderij niet was waar zijn hart

lag deed hij de opleiding als kaasmaker en volgde er een carrière in de kaashandel. Als magazijn chef bij de kaasfabriek 'Oud Holland' was hij een geliefd mens. Hij behandelde iedereen gelijkwaardig en kon veel bereiken met een grap en een grol. Ook zat hij in de ondernemingsraad en was hij voorzitter van de personeelsvereniging. Hij hield ervan leuke uitjes te organiseren en genoot als iedereen het naar zijn zin had. Op die manier stond hij in het leven, sociaal, zorgzaam en gastvrij, en was hij ook kerkelijk actief en meelevend. In

1956 trouwde hij met Geertje die op 23 mei 2019 overleed. Samen kregen zij drie kinderen; Jan, Elly en Jeanette. Manus had een groot geloofsvertrouwen. Het idee veilig in Jezus armen te zijn, gaf hem de kracht en de moed om in het leven te staan zoals dat bij hem paste. De zorgen en twijfels, die hij misschien ook wel had, deden niks af aan de liefde, de zorgzaamheid en het vertrouwen die Manus door Gods zegen ervaarde en deelde met de mensen om hem heen. Ook als het moeilijk was in zijn leven. In de dankdienst voor zijn leven lasen we psalm 23 die dat aangeeft met beelden als gevaar, duisternis en diepe dalen. Zo kreeg hij na zijn pensioen een hartinfarct, verhuisde hij samen met Geertje naar de Meent en later naar de Reehorst waar hij overleed. Het vertrouwen bleef. Het vertrouwen van een kind dat het fijn vindt om gedragen te worden, van de man die zich vrij voelt om voor anderen op te komen en te zorgen, van de mens aan het eind van zijn leven die zich durft toe te vertrouwen aan de armen van de Goede Herder.

Teunis van der Vliet (1937-2023)

Liefdevol, strikt, man uit de bouw, volkstuintier, die woorden passen bij Teunis van der Vliet, die op woensdag 31 mei overleed. Hij werd 86 jaar. Hij werd in Bodegraven geboren. Vrijwel zijn gehele leven bleef hij daar wonen.

In 1964 trouwde hij met Gré van der Vecht, ook uit Bodegraven afkomstig. Uit het huwelijk werden drie zonen geboren: Albert, Marco en Ron. Later werd de familie uitgebreid met schoondochters en drie kleinkinderen. Teunis was zelf tussen meerdere zussen opgegroeid. Zijn eigen gezin zag er dus heel anders uit.

Het echtpaar Van der Vliet betrok na het huwelijk eerst de woning van de ouders Van der Vecht, die hij eigenhandig verbouwde. Later werd het vanwege de kinderen raadzaam om meer in het dorp te wonen. Daar woonde de familie Van der Vliet in de loop van de jaren op meerdere adressen.

Na een infarct dat hij op betrekkelijk jonge leeftijd kreeg, werd hij niet meer geheel de oude. In 1988 raakte hij uit het arbeidsproces.

Vele jaren had hij een volkstuin. Hij stond graag voor anderen klaar.

Helaas moesten Teunis en zijn vrouw aan het eind van hun leven op verschillende adressen worden opgenomen, toen zij beiden met ziekte te maken kregen. Hij vond een nieuwe woonplaats in Gouwestein, in Gouda, zij in Vijverhof. Het was mooi dat mevrouw Van der Vliet vlak voor zijn overlijden nog afscheid van haar man kon nemen in Gouwestein.

Op donderdag 8 juni vond de uitvaart plaats in het crematorium in Alphen aan den Rijn. Psalm 23 stond daar centraal. Vanuit dat Bijbelse lied bleken allerlei lijnen te trekken naar het leven van Teunis van der Vliet. We luisterden naar het lied "Daar ruist langs de wolken", dat in het geloofsleven van het echtpaar Van der Vliet een belangrijke rol had. De drie zonen hadden elk een muziekstuk aangedragen, waarmee zij afscheid van hun vader namen.

Dat Teunis van der Vliet mag rusten in Gods vrede.



Muzikale talenten gezocht

In april organiseerde de Taakgroep Eredienst een inspirerende workshop over de muzikale invulling van de erediensten. Eén van de uitkomsten is dat het leuk en goed zou zijn om in de muzikale invulling van de diensten (meer) te variëren.

Om ook op die manier de veelkleurigheid van Emmaüs tot zijn recht te laten komen. Er zijn verschillende vormen daarin denkbaar. Maar het begint met het bepalen welke mogelijkheden we

daarbij hebben, met andere woorden: welke (nu nog onbekende) muzikale talenten hebben we in huis. Vandaar de oproep: ben jij degene die graag zingt of een instrument bespeelt, en zou je een keer, of vaker, willen meewerken aan een dienst. Meld je dan aan via secretariaat.tge@pge.nu.

Na de zomerperiode gaan we dan in overleg bekijken hoe we je muzikale talenten het beste kunnen inzetten.

Taakgroep Eredienst



Tot 10 Tellen

“Ik heb een hand vol klachten”, zegt ze....

“Zal ik ze eens allemaal opnoemen?”

Ik schuif wat onrustig in mijn stoel.

Ach, heden, daar heb je weer zo’n klaagverhaal!

Ik heb er heel wat in mijn leven moeten aanhoren....

Ik zou een hele “bijbel” vol met klaagliederen kunnen schrijven, neem dat maar van mij aan.

Maar ja, wat doe je als het je werk is?

Wat doe je, als je geroepen bent om in Jezus’ naam klaagverhalen aan te horen?

Als niemand, helemaal niemand meer naar je luisteren wil, dan pas ben je écht eenzaam....

“Nou, vooruit,” zeg ik, al mijn moed bij elkaar rapend, “laat maar eens horen....”

En dan begint ze haar litanie:

“Eerste vinger: mijn werkeloze man.

Tweede vinger: mijn darmklachten.

Derde vinger: mijn oogziekte.

Vierde vinger: mijn rumoerige burens.

Vijfde vinger: mijn jaloerse familie.

Ziet u wel, een hele hand vol!”

Het klinkt bijna triomfantelijk en als ik goed naar haar gezicht kijk, dan lijkt het wel alsof ze zeggen wil: Ziezo, daar heb je niet van terug, hè?

Ik knik.

“Dat is niet mis”, zeg ik.

“Dat is inderdaad een hele hand vol.

En die andere hand dan, als ik vragen mag?”

“O, dat zijn de zegeningen”, zegt ze – en nu is het alsof haar gezicht begint te stralen.

“Wilt u die ook horen?”

“Nou, als het niet te veel gevraagd is, wel graag, ja”, zeg ik, nog stomverbaasd over deze onverwachte wending.

“Nou, daar gaan we dan.

Eerste vinger: dat we nog elke dag genoeg te eten hebben.

Tweede vinger: dat we zo’n mooi huis hebben.

Derde vinger: dat er altijd mensen zijn die me willen helpen.

Vierde vinger: dat ik niet nog veel meer ziektes heb.

Vijfde vinger dat ik aan de andere kant rustige burens heb.

Nou, dat is ook precies een hand vol, ziet u wel?”

Ik kan het niet ontkennen.

In stilte kijk ik naar haar beide, naar mij toegestoken handen.

Het zijn twee handen die al heel wat verdriet hebben gedragen.

Twee handen, die al heel wat tranen hebben weggeveegd.

Twee handen, die zich vaak tot een vuist gebald hebben.

Twee handen, die weten wat “leven” is....

“En weet u wat ik nou zo mooi vind?”

“Nou?”, vraag ik.

“Wat er gebeurt als je gaat bidden.”

“Als je gaat bidden?”

“Ja, als je gaat bidden, dan gebeurt er iets met je handen.

Kijk, dan gaat mijn rechterhand, die van de zegeningen, naar de linker, ziet u wel?

En dan vouw ik de vingers van mijn rechterhand, die vingers van de zegeningen, tussen de vingers van mijn linkerhand.

En dan komen dus eigenlijk al die zegeningen tussen die beroerde dingen in te zitten.

Dan houd ik dus eigenlijk die vervelende dingen tégen met mijn zegeningen, als u begrijpt wat ik bedoel.

En zo bid ik dan.

Dan zeg ik eerst tegen God waar ik over in zit en wat me pijn doet.

Maar daarna tel ik de zegeningen, begrijpt u wel, die vijf van mijn rechterhand.

En dan zeg ik tegen God: Dank U wel, Here God, dat ik die andere hand ook nog heb !

Die houdt de zaak mooi in evenwicht, vind u niet?

En zo bid ik dan, begrijpt u wel?

Ik vouw de zegeningen gewoon tussen de beroerde dingen in.

En dan is het net alsof ze niet zo beroerd meer zijn....”

Ik knik opnieuw.

Ik vouw mijn handen.

En in gedachten tel ik – tot tien.

Abdij bezoek

Het is al even geleden, maar graag wilde ik u verslag doen van het bezoek aan de Adelbertabdij in Egmond.

In het najaar van 2022 kwam Jan Uittenbroek uit Woerden ons iets vertellen over de Benedictijnse wijsheid. Op zijn eigen site www.benedictijnsewijsheid.nl blijkt zijn grote interesse in de Leefregel van Benedictus, en van daaruit zijn contacten en bezoeken aan diverse kloosters. Tijdens deze boeiende avonden werd ons de mogelijkheid geboden een bezoek te brengen aan de genoemde abdij in Egmond. Jan heeft daar contacten met broeder George die ons iets over het kloosterleven zou kunnen vertellen.

Op 22 april was het zover: met een aantal gemeenteleden reisden we af naar Egmond. Na een hartelijke ontvangst met koffie en thee, een bezoek aan de kloosterwinkel, het museum en een rondleiding

door de tuin waarbij het mooi was om te zien dat op het kloosterterrein een locatie ingericht was voor een paar Oekraïense gezinnen. Zo wordt geloof in de praktijk gebracht.

Daarna was het tijd voor een ontmoeting met broeder George. Uit zijn verhaal kwam duidelijk naar voren dat de belangstelling van gasten voor het klooster enorm is toegenomen. Mensen zoeken inspiratie en rust in hun vaak drukke en volgeplande bestaan. Men is dankbaar dat, nu er nog maar 10 broeders zijn, een grote schare vrijwilligers diverse taken op zich neemt.

Onze inspirerende middag werd afgesloten met een vesper met lichtceremonie, gebruikelijk in de paastijd. Ontstoken aan de paaskaars deelden wij ieder met een eigen kaars het licht met elkaar.

Alie Benedictus



Geloofsvervolgning bij jongeren grijpt diep in

Rapport 'A Generation at Risk'

Wat betekent vervolging voor een kind? Wat doet het met een jongere als hij om zijn geloof buiten de groep valt? Welke invloed heeft vijandschap tegen geloof op de ontwikkeling van een zoekende puber? Op dat soort vragen stortte Open Doors-onderzoekster Helen Fisher zich afgelopen jaar. Ze sprak met ouders, kinderen en kerkelijk leiders en bracht in september de resultaten in het rapport 'A Generation at Risk' naar buiten.



Enkele bevindingen uit het rapport

- Het beperken of wijzigen van leerwegen voor christelijke jongeren vermindert hun kansen zich te ontplooien.
- Kinderen weghouden van hun christelijke ouders betekent dat zij niets meekrijgen van het christelijk gedachtegoed en berooft hen van hun belangrijkste bron van emotionele veiligheid.
- Doelgerichte religieuze vervolging van jongeren beschadigt relaties tussen de verschillende generaties.
- In bijna een kwart van de landen waar christenvervolgning plaatsvindt, staan christelijke meisjes bloot aan seksueel misbruik of dwang, met schaamte en stigmatisering als gevolg

Download het volledige rapport

Generation at Risk: Children & Youth Report 2022



Stop vervolging tieneractivisten!



Thaise autoriteiten klaagden 284 minderjarigen aan die vreedzaam voor hun mening uitkomen. Zo kreeg de Thaise Thanakorn Phiraban (Petch) tot 3 jaar cel voor het beledigen van de koning. Ook lopen er onderzoeken naar de 18-jarige landenrechtenactivist Chan Tonnamphet en 'Sand' van 17, die vreedzaam deelnamen aan een demonstratie. De 15-jarige activist 'Yok' hangt 15 jaar cel boven het hoofd, ook vanwege majesteitsschennis. Het zijn tieners die enkel hun mening uitten tijdens demonstraties of online.

beter onderwijs, en gelijke rechten voor vrouwen, de LHBTI-gemeenschap en andere minderheidsgroepen. Schrijf alsjeblieft **vóór 1 september 2023** naar de autoriteiten van Thailand. Roep hen op om minderjarigen die vreedzaam voor hun mening uitkomen niet te vervolgen en hen vrij te laten.

Truus Nell, Michiel Karssen, Marian Domburg, Edith Vermeij

Wilt U de brief per e-mail krijgen, stuur dan een mailtje naar [Truus Nell](mailto:TruusNell), * truusnell@ziggo.nl

Een nieuw geluid

Tieners werden het gezicht van een protestgolf die zich in 2020 door heel Thailand verspreidde. De protestbeweging roept op tot sociale hervormingen,

Goed Nieuws: De Iraanse Atena Daemi kwam na 5 jaar cel vervroegd vrij. Zij kwam op voor vrouwen en kinderen en voerde actie tegen de doodstraf. In Bodegraven schreven we voor haar.

Het Appelboomproject 2023:

Oogkliniek in Malawi

Afgelopen april en mei heeft in de PKN Emmaüs het Appelboomproject plaatsgevonden ten bate van de oogkliniek van Mulanje Mission Hospital in Malawi. Het project heeft de overweldigende opbrengst van € 4000 opgeleverd! Dat is een geweldig bedrag, waarmee minstens 100 mensen een levensveranderende staaroperatie kunnen ondergaan. Hierdoor krijgen zij niet alleen het zicht terug, maar hun leven: ze kunnen weer werken, het land verbouwen en meedoen in het sociale verkeer.

Het bedrag zal gebruikt worden voor diverse aspecten om deze staaroperaties mogelijk te maken: een oogarts, kunstlenzen, medische apparatuur.

Namens Mulanje Mission Hospital en de patiënten een héél, héél hartelijk dank voor al jullie inzet en gulle gaven. Hartverwarmend!

*Met een hartelijke groet van
Marleen Zijderveld-Voshart.*



**Hartelijk
dank vanuit
Malawi!**



Voor meer informatie over Mulanje Mission Hospital: <http://www.mmh.mw/>

Of volg het ziekenhuis op Facebook: https://web.facebook.com/mulanjemissionhospital/?_rdc=1&_rd

Diaconie

2 juli diaconie buitenland

Indonesië pastorale en praktische hulp voor migranten.

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.



9 juli

Nederlands Bijbel Genootschap

Onze visie is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen.

16 juli Diaconie Buitenland

Colombia Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.



13 augustus Diaconie Buitenland

Ghana een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

23 juli Diaconie Binnenland,
voor een van onze vaste doelen

30 juli Diaconie Buitenland,
voor een van onze vaste doelen

6 augustus Diaconie Binnenland,
voor een van onze vaste doelen

20 augustus Diaconie Binnenland Vota
Vota staat voor Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie. Ze bestaat sinds 2013 en helpt mensen om hun administratie op orde te krijgen en helpt om inzicht te krijgen in eventuele financiële problemen.

Heilig Avondmaal Voedselbank

27 augustus Diaconie Binnenland

Leger des heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde van God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Wij geloven in kansen, in tweede kansen en in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden.

3 september Diaconie Buitenland

Israël jongeren leren meer over mensenrechten
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdienst begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.

Koffieochtenden in 't Centrum

De koffieochtenden zijn gepland iedere laatste dinsdagochtend van de maand, ook in de vakanties. De koffieochtenden zijn van 09.30 – 11.30 uur. Wij hopen u weer te ontmoeten op 25 juli en 29 augustus.



Het was weer een gezellige bijeenkomst, dit keer zelfs met pannenkoeken!

Rommelmarkt 2023 (Ontmoetingskerk)

Beste gemeenteleden,

Het zit er weer op, de rommelmarkt in de Ontmoetingskerk. Moe, maar voldaan kijken we terug op een geslaagde dag. Het is altijd weer spannend in de voorbereidende periode. Krijgen we voldoende medewerkers op de been? Om op te bouwen, te verkopen en om weer op te ruimen? Komen onze vaste bezoekers, die elk jaar al rond 08.00 uur voor het hek staan, ook dit jaar weer? Komen de gemeenteleden weer op de rommelmarkt af? Allemaal vragen die ons bezighouden, vooral omdat we zien dat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen.



Gelukkig konden we voor de vrijdag op een grote groep medewerkers rekenen. De enorme hoeveelheid goederen, die bij de familie Voshart stond, werd met vele handen op de juiste plaats in en rond de Ontmoetingskerk gezet. Dit was al een prachtige dag, waarin vele mensen elkaar weer ontmoetten.

Op zaterdag stonden de 'oude bekenden' weer rond 08.00 uur voor het hek. Dat was bemoedigend, ze waren ons niet vergeten. En gelukkig stonden er weer genoeg medewerkers achter de kramen om hen en later de andere bezoekers te helpen. Het weer was prachtig voor een rommelmarkt, de mensen waren vrolijk, evenals de medewerkers. Het was weer als vanouds en het grootste doel werd weer bereikt: de gemeenteleden en overige bezoekers konden elkaar weer ontmoeten en bijpraten. De verkoop ging goed, het rad draaide weer gezellig rond, prijzen werden



Rommelmarkt 2023 (Ontmoetingskerk)

gewonnen en in 't Centrum kwamen de mensen bijeen, onder het genot van een kopje koffie of fris met iets lekkers daarbij.

Rond 13.00 uur werd de rommelmarkt gesloten en werd met man en macht alles weer opgeruimd en het geld geteld. De omzet van die dag was ruim € 5000,-! Een prachtig bedrag! Local Care, de kerk en mogelijk nog een derde goed doel zullen binnenkort een deel hiervan ontvangen voor het goede werk dat gedaan wordt.

Door de geweldige inzet en samenwerking van vele vrijwilligers is de rommelmarkt prima verlopen, in opbouw, bij de verkoop en tijdens de afbouw. Een groot compliment aan eenieder!!!

Heeft u suggesties en/of verbeterpunten, laat dit dan s.v.p. aan ons weten.

Hopelijk tot volgend jaar!

De commissieleden: Adrie, Wilco, Jeannette, Lisette en Frank



Zonnepanelen

Taakgroep beheer & financiën

Zoals bekend liggen er inmiddels 36 zonnepanelen op het dak van 't Centrum en op de daken van de zalen 6 en 7. De firma Nobel heeft deze in de week van 5 juni geplaatst en op vrijdag aangesloten op het elektriciteitsnet.

De aanvraag voor terugleveren is direct gedaan, zodat we met de mooie zonnige periode daarna al een flinke opbrengst hadden. Voor uw beleving: op woensdag 14 juni was de opbrengst 96,9 kWh. Omdat het salderen nog steeds geldt, betekent dit een gelijke opbrengst, die wordt verrekend in de nota en een aanzienlijke vermindering van het elektriciteitsgebruik. Maar bovenal: we dragen een steentje bij aan verduurzaming en aan de zorg voor het milieu. Vanwege de mooie opbrengst zou je dit bijna vergeten.....

Naast deze vorm van verduurzaming gaat een ontwikkelgroep ook de diverse ideeën die gedaan zijn tijdens

de gemeenteavond uitwerken en zal deze groep komen met een advies naar de kerkenraad over de nabije periode (dit jaar richting de koude periode) en met adviezen over de middellange en lange termijn. Daarover zullen we u later informeren.

In de dienst van 18 juni heeft de taakgroep uw aandacht gevraagd voor de 'actie zonnepanelen'. In de flyer die uitgedeeld is, staat hoe u hieraan kunt bijdragen. Voor de actie is de gemeente-app geactiveerd, maar u kunt uw gift ook overmaken. Zodra er weer een zonnepaneel à € 500,- is gesponsord zal er een sticker op een paneel op het bord geplakt worden, totdat het dak vol geplakt is en dus de investering door de gemeente is gerealiseerd. We hopen dat u deze actie van harte gaat ondersteunen.

*Namens de taakgroep,
Frank Baas*



Sponsor een zonnepaneel of lever een bijdrage!



Wijkgemeente Emmaüs heeft het besluit genomen om zonnepanelen aan te schaffen. Er komen 36 panelen op het platte dak van 't Centrum. Het is een mooie start om de kerk te verduurzamen.

Gemeenteleden die deze duurzame investering willen steunen, kunnen een bijdrage leveren. De prijs per zonnepaneel is € 500,00. U kunt een paneel sponsoren maar elk willekeurig bedrag is uiteraard welkom!

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02 RABO 0373 7166 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Bodegraven acties Emmaüs, onder vermelding van 'Actie zonnepanelen'.

Emmaüs
vergroent!



Wie doet er mee?

Bodegraafse Oudpapier Centrale

Gewicht (kg)	Eerdere jaartotalen			
	Maand	2022	2021	Jaar
jan	89.080	109.440	2022	771.320
feb	53.000	67.460	2021	886.780
mrt	70.120	69.760	2020	763.520
apr	73.860	70.640	2019	957.260
mei	59.680	94.060	2018	997.860
jun	57.600	48.620	2017	1.036.240
jul	62.040	78.380	2016	1.141.180
aug	52.480	71.880	2015	1.121.460
sep	54.440	63.560	2014	1.118.940
okt	60.900	66.260	2013	1.172.840
nov	71.820	68.460	2012	1.256.640
dec	66.300	78.260	2011	1.271.440
Totaal	771.320	886.780	2010	1.406.680

Beknopt financieel verslag

Verlies en Winst	2021 (euro)	2022 (euro)
Opbrengsten	35.471,20	30.852,80
Kosten	-1.046,53	-2.800,91
Resultaat	34.424,67	28.051,89
<i>Resultaat per deelnemer</i>		
Hervormd	9.684,87	9.128,51
Emmaüs	12.741,02	7.737,40
Gereformeerde Gemeente	10.917,86	10.335,48
Milandschool	1.080,92	850,50
Totaal resultaat	34.424,67	28.051,89

Ook in 2022 hebben onze vrijwilligers papier opgehaald voor de BOC. Veel dank voor hun inzet, waardoor onze wijkgemeente Emmaüs een mooie financiële bijdrage heeft mogen ontvangen. Per kg papier ontvangen we van de burgerlijke gemeente € 0,04. De kosten van de vrachtwagens etc. dragen zij.

De dalende trend van de hoeveelheid papier zet zich door. In 2021 was er een stijging ten opzichte van 2020, omdat in 2020 als gevolg van Corona de BOC twee maanden geen papier heeft opgehaald.

De kosten zijn weer op het 'oude' niveau, omdat we in de twee vorige jaren als gevolg van Corona geen bijeenkomst voor alle vrijwilligers konden organiseren.

De opbrengst wordt verdeeld op basis van het aantal vrijwilligers per deelnemende organisatie. Voor Emmaüs blijft het lastig om elke maand voldoende vrijwilligers te vinden. We zijn blij dat met name de Gereformeerde Gemeente de ontstane gaten telkens kon invullen.

*Namens de BOC,
Wim Hoogenboom*

PS in verband met mijn verhuizing naar buiten Bodegraven is dit mijn laatste BOC bericht.

Nieuwe regels van Cyclus en Gemeente, grote gevolgen voor de BOC-Emmaüs

Afgelopen maand kreeg de BOC bericht van Cyclus dat men samen met de gemeenten nieuwe regels heeft opgesteld. Vrijwilligers van 70 jaar en ouder mogen vanaf 1 oktober 2023 niet meer achter een perswagen lopen.

Dit heeft grote gevolgen voor het team van Emmaüs. De groep "vaste medewerkers" is al heel klein en daarvan zijn er 5 medewerkers 70 jaar of ouder. Er blijven nu nog 4 vaste medewerkers over en daarnaast ongeveer 3 medewerkers die "reserve" zijn.

Volgens eerdere afspraken met de andere partners zou Emmaüs 's morgens 3 en 's middags 4 medewerkers moeten leveren. U begrijpt dat dit op deze wijze niet meer haalbaar is.

Omdat de inkomsten verdeeld worden naar het aantal lopers zal ook de bijdrage van de BOC aan onze gemeente fors minder worden als het aantal vrijwilligers afneemt.

Al langere tijd proberen wij mensen te vinden die ons team willen versterken. We zien bij de teams van de Gereformeerde Gemeente en Hervormde Wijkgemeente dat een groot team ook maakt dat je niet iedere maand aanwezig hoeft te zijn.

Dus alsjeblieft: Maak dat degenen die nu verplicht moeten afhaken dit met een goed gevoel kunnen doen en help ons om blijvend betrokken te zijn bij dit initiatief.

U kunt ons bereiken:

E-mail: jschipperus@hotmail.com
Telefoon: 0172-611952
06-488445711



Beheer en financiën

Giften algemeen en acties

Verantwoording giften

in mrt/apr/mei

Voor Diak/kiaww/kerk

Via A.v.d.Wal € 54,00

Voor kerk

Via bankrekening € 200,00

Voor comm.meeleven

Via A.Benedictus € 25,00

Financiële thermometer

Vrijwillige bijdragen t/m mei 2023

Begroot 2023 (kerk, diaconie en kiaww) € 275.500

Toegezegd € 280.000

Ontvangen € 163.844

Nog te ontvangen toezeggingen € 116.156

Collecten wijkgemeente

Begroot 2023 € 20.000

Ontvangen € 7.511

Verschil € 12.489

Giften algemeen en acties

Begroot 2023 € 4.000

Ontvangen € 1.329

Verschil € 2.671

Collecteopbrengsten

mrt/apr/mei 2023

5 mrt	Diakonie buitenland	€ 207,53
	Kerk	€ 242,65
	Busjes	€ 67,50
	Noodhulp Syrië	€ 100,00
	Songs of Praise	€ 117,03
8 mrt	Diakonie buitenland	€ 65,20
	Kerk	€ 23,25
12 mrt	Diakonie binnenland	€ 246,65
	Kerk	€ 247,95
	Busjes	€ 66,00
19 mrt	Diakonie binnenland	€ 241,90
	Kerk	€ 243,90
	Busjes	€ 67,50
26 mrt	Kerk	€ 225,90
2 apr	Diakonie binnenland	€ 272,20
	Kerk	€ 234,75
	Busjes	€ 107,35
	Songs of Praise	€ 159,45
6 apr	Diakonie binnenland	€ 138,00
	Avondmaal	€ 211,90
9 apr	Diakonie buitenland	€ 616,70
	Kerk	€ 430,90
	Busjes	€ 147,60
16 apr	Diakonie buitenland	€ 763,00
	Kerk	€ 256,90
	Busjes	€ 82,50
23 apr	Diakonie buitenland	€ 734,50
	Kerk	€ 316,20
	Busjes	€ 106,35
30 apr	Diakonie buitenland	€ 777,20
	Kerk	€ 328,70
	Busjes	€ 130,40
7 mei	Diakonie buitenland	€ 1.725,65
	Kerk	€ 302,45
	Busjes	€ 84,00
	Songs of Praise	€ 137,40
14 mei	Diakonie buitenland	€ 326,90
	Kerk	€ 339,62
	Busjes	€ 66,50
apr/mei	 totaal	 € 10.960,08



Horizontaal:

1. Slaapgelegenheid vakantie
5. Vervoermiddel vakantie
10. Bijbels figuur
12. Fiets
13. Voeder Eenheid Melk
14. Onderdeel van hotelkamer
15. Dier
16. Rivier in Duitsland
18. Vogelsoort
19. Stuk grond

23. Elk
25. Dier
26. Geveer
27. Van soort stof
30. Merk jam
31. Muzieknoot
34. Schoolsoort
36. Zopas
37. Schrijfgery
39. Slaapgelegenheid vakantie
41. Meisjesnaam
42. Plaats in Noord-Holland

43. Jaargetijde

Verticaal:

1. Vertrekplaats veerboot
2. Bijbels figuur
3. Direct
4. Oude lengtemaat
6. Rubidium (afk)
7. Houtsoort
8. Kerkelijke omroep
9. Plaats bij Borculo
11. Edel dier
17. Korte trip

18. Ovaal
20. Terug
21. Plaats bij Aardenburg
22. Zit bij je huisdeur
24. Ondergronds dier
28. In het verleden
29. Vervoermiddel vakantie
30. Huisdier
32. Niet gesloten
33. Vakgenootschap
35. Koeienmaat
38. Stek
40. Kinder uitroep



Antwoorden puzzel KERMAG april:

Horizontaal: 1. Lente, 5. April, 10. Azie, 12. Mede, 13. Are, 14. Mei, 15. Gen, 16. Rauw, 18. Beet, 19. Wateren, 23. Parel, 25. Zomer, 26. Euvel, 27. Niets, 30. Aser, 31. TB, 34. Zon, 36. Fok, 37. Opa, 39. Akte, 41. Mora, 42. Keilig, 43. Hagel

Verticaal: 1. Laars, 2. Ezra, 3. Nieuw, 4. Te, 6. Pm, 7. Regen, 8. Idee, 9. Lento, 11. Beter, 17. Wapens, 18. Belust, 20. Tarief, 21. Reet, 22. Zon, 24. Hen, 28. Erop, 29. Izak, 30. Anti, 32. Boog, 33. Kaal, 35. Oke, 38. Pre, 40. Ei, 41. Ma

5 wo

Reikhalzend kijk ik naar u uit, Heer, zelfs 's nachts verlang ik naar u. (Js 26:7-9)

6 do

Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, wat u aan eenvoudige mensen hebt onthuld. (Mt 11:25-27)

7 vr

Toen de goedheid en mensenzelfde van God, onze redder, openbaar zijn geworden, heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. (Tit 3:4-7)

8 za

Petrus schreef: Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. (1 Pe 4:7-11)

9 ZON

Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Mt 11:28-30)

10 ma

Jezus zei tegen Simon Petrus: "Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." (Lc 5:1-11)

11 di

Jezus zegt: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. (Lc 6:27-35)

12 wo

Jezus zegt: Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. (Mc 3:31-35)

13 do

Jezus zegt: Ieder die alles heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal veel

meer ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. (Mt 19:27-29)

14 vr

De Heer, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten. (Dt 4:29-31)

15 za

De Heer zei: Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. (Gn 28:10-22)

16 ZON

In een gelijkenis zei Jezus: Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht. (Mt 13:1-23)

17 ma

De mensen vroegen Jezus: "Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?" "Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft," antwoordde Jezus. (Joh 6:27-29)

18 di

Paulus schreef: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is. (Rom 12:1-13)

19 wo

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. (1 Kor 2:12-16)

20 do

Paulus schreef: Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. (2 Kor 3:16-18)

21 vr

Salomo bad: Heer, luister en vergeef. Grijp in en geef

ieder wat hun toekomt, want u weet wat er in hen omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden. (1 K 8:22-40)

22 za

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek het moed in. (Js 40:1-5)

23 ZON

Jezus zegt: Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordeseemd was. (Mt 13:31-33)

24 ma

Paulus schreef: We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. (2 Kor 5:1-7)

25 di JAKOBUS

Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. (Jak 1:16-21)

26 wo

Verrijk uw volharding met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar. (2 Pe 1:5-8)

27 do

Als we onze weg in het licht gaan, zoals God zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. (1 Joh 1:5-7)

28 vr

Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen. Alles wat er is hebt u lief. (W 11:21-26)

29 za

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik

heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jr 29:11-14)

30 ZON

Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. (Mt 13:44-46)

31 ma

Paulus schreef: Laten we ons ontdoen van de praktijken van de duisternis. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. (Rom 13:11-14)

augustus 2023 1 di

Jezus vroeg aan Petrus: "Houd je van me?" Petrus antwoordde: "Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd." (Joh 21:15-17)

2 wo

Jezus zegt: Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. (Joh 15:1-5)

3 do

Jezus zei tot de door hem genezen vrouw: Uw geloof heeft u gered; ga in vrede. (Lc 8:43-48)

4 vr

Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer, die je vrijkoopt. (Js 54:5-10)

5 za

Bij u, God, is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. (Ps 36)

Meer leesrooster:

www.taize.fr/nl_article158
Of google op: Taize leesrooster- bijbelteksten voor elke dag.

Nieuwe opzet zendingskringloopwinkel



Op zaterdag 17 juni heeft de zendingskringloopwinkel haar deuren gesloten van het pand achter Spoorstraat 16. We hebben bijna 40 jaar lang gebruik mogen maken van deze locatie. Arie Haaksman is jarenlang onze voorzitter geweest en een drijvende kracht achter de organisatie. We bedanken hem en alle anderen die zich vele jaren ingezet hebben voor dit mooie werk. Naast de vele contacten die opgebouwd zijn in de winkel hebben we ook financieel veel kunnen bijdragen aan o.a. de GZB, eigen zendingswerkers en Kerk in Actie.

Op initiatief van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Bodegraven hebben we naar een mogelijke nieuwe opzet gekeken van de kringloopwinkel, waarbij de zorg voor het milieu en het elkaar ontmoeten ook belangrijke doelen zijn.

We zijn dankbaar dat we een locatie gevonden hebben op de Van Tolstraat 25, waar we op de begane grond en eerste verdieping, met een totale oppervlakte van ongeveer 350 m² een winkel hopen te gaan realiseren. Dit pand inclusief de etalage van de Van Tolstraat 26, hebben we voor een periode van vijf jaar van de familie van Leeuwen kunnen huren.

Omdat we naar een groter pand gaan en op meer momenten open willen, hebben we contact gezocht met een aantal andere kerken in Bodegraven. In eerste instantie zijn de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aangehaakt bij dit initiatief.

Om het één en ander goed te organiseren zal er een stichting opgericht worden, waarin alle kerken die meedoen vertegenwoordigd zijn. De opbrengsten zullen voor zending en diaconaat zijn.

De komende maanden moet er nog veel geregeld worden met de nodige vrijwilligers. Er zijn ook professionele partijen ingeschakeld om een paar specifieke klussen uit te voeren.

Na de zomervakantie kunnen we de spullen die u aan de kringloopwinkel wilt geven weer aannemen of ophalen.

We werken met veel enthousiasme en nieuwe energie aan het nieuwe concept en hopen begin september de winkel te kunnen openen en velen te ontmoeten. Als u zich, op wat voor manier dan ook, in wilt zetten voor dit initiatief, dan kunt u zich melden bij Maarten Lok, 06-54370930, email: lok.vanrijn@gmail.com of bij één van de andere leden van de zendingscommissie. Tot slot zijn we nog op zoek naar een naam voor de nieuwe kringloopwinkel. Als u hier een origineel idee voor hebt horen wij dit graag.

*Namens de zendingscommissie,
Maarten Lok*



Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten

16-7-2023	Dorpskerk	9.30	1	ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
16-7-2023	Dorpskerk	18.30	2	ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
16-7-2023	Bethlehemkerk	9.30	2	ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
16-7-2023	Bethlehemkerk	18.30	1	ds. F. van den Bosch, Huizen
23-7-2023	Dorpskerk	9.30	2	prop. W. Braaksma, Bodegraven
23-7-2023	Dorpskerk	18.30	1	ds. D. van de Streek, Voorthuizen
23-7-2023	Bethlehemkerk	9.30	1	kand. G. Guijt, Katwijk aan Zee
23-7-2023	Bethlehemkerk	18.30	2	dr. M.A. van den Berg, Groot-Ammers
30-7-2023	Dorpskerk	9.30	1	kand. C. van Gelder, Amsterdam
30-7-2023	Dorpskerk	18.30	2	Dr. J. van Eck, Lexmond
30-7-2023	Bethlehemkerk	9.30	2	ds. J. Speksnijder, Brandwijk
30-7-2023	Bethlehemkerk	18.30	1	ds. Joz. A. de Koeijer, Ermelo

Meer kerkdiensten op: <https://hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/>

Weeksluitingen Vijverhof

Datum	Voorganger	Begeleiding
1 juli	ds. A.J.R. Treur	dhr. J. Kroon en dhr. E. de Lange
8 juli	dhr. P. v.d. Zee	dhr. W. Kusee
15 juli	dhr. J. Kromwijk	dhr. P. van Lunteren
22 juli	mw. G. Postma	mw. N.v.d. Vlist en mw. E. Roseboom
29 juli	mw. C. de Goede	mw. B. Veenstra
5 aug.	ds. H. van Veen	dhr. M. Spits
12 aug.	dhr. M. Commelin	dhr. P. van Lunteren
19 aug.	dhr. B. Mes	mw. N. v.d. Vlist en Nel Pauw
26 aug.	dhr. J. Smit	mw. P. Schultz
2 sept.	dhr. J. Kromwijk	mw. S. de Mooij
9 sept.	dhr. G. Nap	dhr. J. Kroon en dhr. E. de Lange
16 sept.	dhr. A. Grijzenhout	dhr. W. Kusee
23 sept.	dhr. P. v.d. Zee	"Deo Favente"
30 sept.	ds. H. de Jong	dhr. J. van Leeuwen



Mijn moeder heeft gevraagd via KERKMAG een bedankje door te geven aan de mensen van de Emmaüsgemeente die haar een kaart of brief hebben gestuurd:

*Lieve mensen,
Heel hartelijk dank voor alle kaarten en brieven met troostrijke woorden. Te zijner tijd hoop ik van Amersfoort naar de Vijverhof te verhuizen. Groet, Johanna (Jopie) Hamoen-Riphagen.*

Toelichting: Mijn moeder maakt het naar omstandigheden goed. Voor de volledigheid hier het (tijdelijke) adres:
Zorgcentrum De Lichtenberg
Utrechtseweg 293-119
3818 EH Amersfoort

*Met vriendelijke groet,
Roelof Hamoen*

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling
en
zoveel troost

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor uw en jullie medeleven na het plotseling overlijden van

DICK

Het medeleven was hartverwarmend en we zullen er dankbare herinneringen aan bewaren.

Corrie Miep Bukman,
mede namens kinderen en kleinkinderen

Beste gemeenteleden,

Vier en een half jaar geleden kreeg ik de diagnose galwegkanker, waarbij geen kans op genezing mogelijk is. In de afgelopen jaren zijn er meerdere periodes geweest dat we het afscheid zagen naderen. In die periodes hebben wij ervaren hoe troostvol de hartverwarmende steun is in de vorm van gebed, aandacht en kaarten. Wij werden er stil van en hebben de kracht hiervan steeds weer ervaren.

Op dit moment ga ik, hoe raar het ook klinkt, door fysiotherapie en oefenen weer vooruit. Ik loop weer rond; slik weinig medicijnen en heb, met weinig morfine, geen pijn. De artsen staan ook voor een raadsel en ondanks dat ik toch echt 9 maanden ben uitbehandeld, mag ik komende maand toch even terug naar het LUMC voor een CT-scan, zodat we misschien iets beter weten wat mijn verwachtingen kunnen zijn.

Wij willen u allen nogmaals danken voor uw steun, in welke vorm dan ook. Het is fijn je gesteund te weten door zoveel mensen, verbonden door het geloof en gebed.

*Een hartelijke groet van ons,
Jacqueline en Dick de Bree*

Hartelijk dank voor de gezamenlijke felicitaties van kerkgangers, die ik ter gelegenheid van mijn verjaardag in Weddenstyn Woerden mocht ontvangen. Zo hoor je er nog écht bij!

A.M. de Jong

Kerkdiensten Emmaüs

9 juli	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Arjo van der Steen Ds. Adri van der Wal
16 juli	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Ds. Adri van der Wal (gezongen liturgie) Ds. J. van der Schoot
23 juli	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Arjo van der Steen (doopdienst) ds. E. Westrik uit Boskoop
30 juli	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Ds. Leendert Terlouw Ds. Erick Versloot
06 augustus	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Songs of Praise, Ds. Aart Verburg
13 augustus	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Ds. Adri van der Wal Ds. G. Landman
20 augustus	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Ds. Elizabeth Post Ds. Ole van Dongen
27 augustus	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Ds. P. Zandstra Ds. J. Henzen
03 september	Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 12.00u 18.30u	Ds. W. Koerselman Ds. Elise Jansen Sunday Half Hour Songs of Praise, Sjaak Warnaar
10 september	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Arjo van der Steen Ds. Adri van der Wal
17 september	Ontmoetingskerk Lutherkerk	09.30u 18.30u	Arjo van der Steen, Startzondag Ds. C. Haasnoot





**GOUDRIAAN
JONGERIUS
BOUW**



**Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...**



De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2115 SN Nieuwedorp
T: 0188-42 80 22 | E: info@heating-service.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR
WEI**

KARWEI Bodegraven
Lemsteraak 2
2411 NC Bodegraven
0172 - 61 11 02
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG
OPEN 9-9**
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

UNIQUE
BEDRIJFSKLEDING

24/7 ONLINE UW BEDRIJFSKLEDING EN PBM BESTELLEN
VIA HET UNIQUE KMS (KLEDING MANAGEMENT SYSTEEM)




Freek van Stalduinen
Meubel- & Timmerwerken

Telefoon: 0172 616 727 ■ Mobiel: 06 230 210 64

Tafels ■ Kasten ■ Deuren ■ Ramen ■ Kozijnen ■ Belimmeringen



80 jaar
**Vreeken
& Meijer**
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



VAN DIEIJEN Administratie
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandieijenadvies.nl
www.vandieijenadvies.nl

Lemsteraak 1
2411 NC Bodegraven



vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl



Aankopen
Verkopen
Taxaties
Nieuwbouw

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00



**Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid**

Telefoon 06-28 64 51 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar



baelde uitvaarten