

april 2023

KERKMAG



Lentekriebels?



www.pge.nu

Colofon

Jaargang 17 nummer 2, april 2023

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.

Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu

Zondagsbrief zondagsbrief@pge.nu

Website www.pge.nu

Website redactie redactie@pge.nu

Facebook @emmausbodegraven

Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

Redactie Cora Pool, Erik de Gier, Gijs Kemp en Swier Frouws

Ontwerp Posterum Grafische Vormgeving

Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblaserdam
www.verloop.nl

Oplage 1400 exemplaren

Nr.	maand	Sluiting	Bezorgen
3	juli	16 juni	5 juli
4	september	18 augustus	6 september
5	november	20 oktober	8 november
6	december	17 november	6 december

Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs
Bodegraven



Adressen en contactinfo

Ontmoetingskerk

Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Lutherkerk

Noordstraat 2
Beheerder Henk Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com

Predikant

Wvd. ds. Adri van der Wal
023 5630997
a_vd_wal@hotmail.com

Kerkelijk werkers

Marianne Verburg
Withenluststraat 19, 2471 AC Zwammerdam
06- 3984 2850
emmauskerkmarianne@gmail.com
Arjo van der Steen
Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com

Scriba Kerkenraad Emmaüs

Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat

Janneke Benedictus
06-50 29 40 17
pastoraat@pge.nu

Penningmeester Emmaüs

Wim Kusee
Cortenhoeve 44, 2411 JW Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu

Taxidienst aanvragen

H. Peters 0172-61 33 79

Hulpvragen Taakgroep Diaconie

Financieel:
Anton van Rijn, 0172-61 69 16
Praktisch:

Kees Mak, 06-30 03 99 39

Contactpersoon Mantelzorg

Greet Meijers, 0172-61 68 84

Ledenadministratie Emmaüs

Johan Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu

Preekvoorziening en Rooster PGE

06-43893344
preekvoorziening@pge.nu

Kerkradio PG Bodegraven

Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl

Bezorging KERKMAG

Adri van der Ben
Burg. Le Coultrestraat 19
adri3.vanderben@gmail.com

Zendings Kringloopwinkel

Spoorstraat 16:
De openingstijden zijn op vrijdag van
19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van
10:00 uur tot 12:00 uur.

Bankrekeningen

NL68 RABO 0373 7166 48
tnv PGB inzake Emmaüs
NL07 RABO 0373 7099 86
tnv Diaconie PGB Emmaüs
NL46 RABO 0373 7166 56
tnv KIA/WW PGB Emmaüs

Collectebonnen

Bestellen en betalen
<https://site.skgcollecte.nl/192/>
Afhalen
dinsdagochtend 10-12 uur (oneven weken)
Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1
Bent u slecht ter been? Dan kunnen de
bonnen thuis bezorgd worden. Graag
aangeven bij bestelling.

Inhoudsopgave

Van de redactie	3
Meditatie	4
Opinie	5
In Memoriam	7
Dankwoord	9
Van de voorzitter	10
Reactie kerkenraad	10
Reactie B. Tack	11
Appelboomproject	12
Oud IJzer Groep	13
Dienst 1e Paasdag	14
Rond de kerkgebouwen	15
Boc-nieuws	16
PCOB	17
Open doors	18
Ouderenmiddag	18
Contactbanden	19
Taize leesrooster	20
Taakgroep Pastoraat	21
Diaconie	22
Kinderpagina	23
Puzzel	24
St. Local care	25
Kerkplein 15	26
Inbox ; Concerten	27
Beheer en Financiën	28
Hervormd Bodegraven	29
Weeksluiting Vijverhof	29
Kerkdiensten Emmaüs	30

Wordt vervolgd?

Onze -haast wanhopige- oproep voor redactieleden in de vorige KERKMAG heeft gelukkig een drietal toezeggingen gekregen. Een hoopvol bericht! Eén dezer dagen gaan we met elkaar bespreken in welke vorm zij willen/kunnen meewerken en hoe de toekomst van KERKMAG eruit gaat zien. Op dit moment kunnen we daar nog niets concreets aan toevoegen, enig voorbehoud is daarom nog op zijn plaats.

In deze editie wordt ook gewag gemaakt van het vervolg op de visitatie die in onze kerk heeft plaatsgevonden. Dit laatste laat ons als redactieleden-zeker niet- onberoerd: moeten artikelen 'zonder meer' geplaatst worden of mogen/kunnen we daar wel of niet aan meewerken? Hoe wordt tegen onze eigen mening aangekeken? Leidt wel of niet plaatsing tot opbouw van onze kerkelijke gemeente? Moeilijke vragen en geen antwoorden. Zo staan we als redactie voor diverse dilemma's!

Al met al is deze KERKMAG voor april toch weer samengesteld. We zijn echt benieuwd hoe het volgende nummer eruit komt te zien! Hopelijk berichten van de beroepingscommissie en ... misschien over een nieuwe voorganger? Spannend! Wordt vervolgd!

Erik de Gier en Swier Frouws, redactieleden

Meditatie

Een brandend hart

Lucas 24: 32 'Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?'

Vier jaar geleden ben ik bevestigd in mijn bediening voor de Protestantse wijkgemeente Emmaüs. Tijdens deze dienst heb ik een preek gehouden over de Emmaüsgangers. Ik had uitgelegd dat het woord Emmaüs 'warme baden' betekent. Het zijn thermale bronnen in vulkanisch gebied. Deze bronnen bestaan uit water dat opgewarmd wordt vanuit het binnenste van de aarde. Het zijn baden met een geneeskrachtige werking, wellness voor lichaam ziel en geest.

In Lucas 24: 13-24 staat het verslag over de twee leerlingen van Jezus die onderweg zijn naar Emmaüs. Zij hadden drie jaar lang met Jezus opgetrokken. Op de eerste dag van Zijn opstanding wandelt Jezus met hen mee. Het is opvallend dat de mannen Jezus niet herkenden. Dit zien we na Zijn opstanding bij bijna elke verschijning. Jezus wordt in eerste instantie niet herkend. Maar toen Hij het brood brak, herkenden zij Hem. Toen kwamen de leerlingen tot de conclusie: 'Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?'

Er ligt een overeenkomst in de betekenis van het woord 'Emmaüs' en de conclusie van de twee leerlingen. Warm water dat wordt opgewarmd in de bron, het diepste van de aarde enerzijds en anderzijds de bron van het leven, het hart, dat brandende

was doordat de Schriften geopend werden.

De verslagen rondom de opstanding van Jezus laten duidelijk zien dat zijn verschijningen 'mysterieus' zijn. Het heeft ons veel te zeggen dat Hij niet direct herkend wordt. Als dit al zo was voor mensen die drie jaar lang fysiek met Jezus hebben opgetrokken, hoe moet dit dan wel niet zijn voor de mensen in 2023?

Ik moet denken aan het nummer 'One of us' van Joan Osborne.

If God had a face what would it look like?
And would you want to see
If seeing meant that you would have to believe
In things like heaven and in Jesus and the Saints
And all the prophets?
And yeah, yeah, God is great.....

What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Tryin' to make his way home?

De vraag van Joan Osborne is: "Als we Jezus zouden zien, zouden we Hem dan ook herkennen?" De tekst suggereert: "Als je Jezus ziet, dan zou je wel moeten geloven, omdat de Profeten al over Hem geschreven hebben". En Jezus citeert in het gesprek met de Emmaüsgangers uit de Profeten. Hij legde hen uit wat er in de Schriften (boeken

van het Oude Testament) over Hem geschreven staat. Dit zorgt er bij de Emmaüsgangers voor dat hun hart brandende was. Maar toch herkenden ze Hem nog niet.

Herkennen wij Jezus? De vraag aan ons in 2023 is: "Waar gaat jouw hart van branden?" Gaat jouw hart branden als de Schriften worden uitgelegd? In een kerkdienst, een bijeenkomst, in een gesprek, bij het lezen van een boek? Gaat jouw hart branden als de Schriften uitgelegd worden? Of blijft de Bijbel om wat voor reden dan ook nog een gesloten boek?

Ik wens je toe dat de Schriften voor je open zullen gaan, dat je hart zal gaan branden. Dat je intrinsiek gemotiveerd wordt om te gaan ontdekken wat er over Jezus in de Schriften geschreven staat. Als je Hem zoekt, dan zul je Hem ook vinden. Je mag erop vertrouwen dat Hij zichzelf dan ook aan jou zal laten zien. De wijze waarop Hij dat doet blijft toch een mysterie. Maar het geloofsgetuigenis van velen lijkt toch wel te bewijzen dat de Opgestane Heer zich zal laten zien!

Arjo van der Steen



Hoe lopen wij met elkaar op?

In het pastoresteam besloten we voor het thema van de meditatie en het opiniestuk dicht bij de naam van de gemeente te blijven. De Emmaüsgangers.

Zij liepen met elkaar op.

Dat samen oplopen doen we in ons leven met onze gezinsleden, familie, vrienden, collega's, op de sportclub en ja...misschien ook wel in de kerk, met gemeenteleden. Maar dat laatste, is dat nog wel relevant in deze tijd? Samen gemeente zijn. Samen oplopen...

In Handelingen kunnen we lezen hoe de eerste gemeenten dat deden. Zij geloofden en beleefden het werk van de Heilige Geest, lieten zich dopen, getuigden waardoor de gemeenten groeiden, ze kwamen elke dag bijeen, gingen in gesprek over het Woord van God, gingen met elkaar in gebed, praatten en luisterden naar elkaar, leefden met elkaar mee, loofden God, deelden met elkaar (ook de maaltijd van de Heer), zorgden voor elkaar en leefden uit genade.

In handelingen 2: 41-47 staat het als volgt.

"41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden".

Het klinkt als een mooie droom. Van de eerste christengemeente ging een grote aantrekkingskracht uit. Dat zouden wij ook wel willen. Maar wij... in deze tijd? Geloven, een goed gesprek, voor elkaar zorgen, met elkaar meeleven, (gezellig) bij elkaar komen, samen eten, delen, geven (aan goede doelen). Daar hebben we de kerk toch niet meer voor nodig? Laat staan een gemeente. We kiezen zelf met wie we oplopen. En pijnlijker nog hoor ik soms zinnen als: "Ze zoeken het maar uit" of "Daar wil je toch niet bij horen?" Nee, de kerk is niet meer zo populair en we schamen ons er ook niet voor. Het is tenslotte toch ook een landelijk probleem? De kerken lopen leeg. Het werkt niet meer.

Maar u zag het misschien al. Ze lieten zich dopen en getuigden,

gingen in gesprek over het Woord van God, baden met elkaar, ze beleefden het werk van de Heilige Geest, loofden God en leefden uit genade. Die dingen noemde ik net niet. Die doen we ook niet (meer) zo snel in ons dagelijks leven. In ons gezin, met familie, vrienden, collega's, op de sportclub... Zouden die dingen dan het verschil maken? Zouden we daar dan de kerk en het gemeente-zijn voor nodig hebben? En zou dat voor het vuurtje in de gemeente kunnen zorgen? In handelingen kunnen we ook lezen dat de eerste gemeenten volharden in de gemeenschap. Gemeenschap wil zeggen dat er sprake was van een band. Er was eenheid en liefde. Ze voelden zich één van hart en ziel. Door de Heilige Geest was er een grote mate van eenheid in hun denken, voelen, willen en handelen.

Wat als...

We ons weer laten bepalen bij onze doop? Waarin we onze identiteit als kind van God gekregen hebben? We daarvan getuigen. Dat we daardoor geliefd zijn, vrij zijn, onze talenten voluit mogen gebruiken, vol vreugde mogen leven, genietend van Gods schepping?

**Grote
mate van
eenheid**

Opinie

Blijven geloven in het gemeente zijn. Volharden

We weer in gesprek gaan over Gods Woord. En we daardoor in de ander God nog beter leren kennen? We met elkaar durven bidden. Over wat ons bezighoudt. Over onze kwetsbaarheid, over onze zorgen, onze angsten, ons verdriet? We hiervan weer de energie gaan voelen. Als we hierdoor

geraakt worden. Voelen dat het bij ons past?

We uit dankbaarheid mooie liedjes op ons hart krijgen en God willen prijzen?

We weten dat we gewoon mensen mogen zijn die het niet allemaal goed doen, zelfs niet in de kerk?

Dan...

Ja dan...dat mag u zelf invullen. Jaren geleden las ik een artikeltje in de Libelle met de titel: "Voor de kerk is maar weinig goeds in plaats gekomen". Ik twijfel wel eens aan de zin van het instituut kerk. Maar deze zin blijft hangen. Zouden gemeenten, waar het vuurtje van binnenuit brandt een kracht kunnen hebben naar buiten toe? Een oplossing kunnen zijn voor

maatschappelijke problemen zoals armoede, ongelijkheid, eenzaamheid, burn outs onder jongeren, geweld, verslavingen, mishandeling, enz., enz...Ik weet het niet. Het is misschien te makkelijk gedacht.

Hopen op samen oplopen

En toch droom ik van zulke gemeenten. Dat vraagt om mensen met lef en durf. Mensen die toch blijven geloven in het gemeente zijn. Volharden. Elke zondag gewoon komen. Hopen (misschien wel tegen beter weten in) op de kracht van samen gemeente zijn. Hopen, op samen oplopen...naar een nieuwe toekomst. Een glimpje van Gods Koninkrijk.

Marianne Verburg



In memoriam

Johanna de Bruin-Hensen

Op zondagmorgen 5 februari overleed ons oudste Emmaüs-gemeentelid mevrouw Johanna de Bruin-Hensen (Jo). Zij was drie dagen daarvoor 103 geworden.

Jo groeide op in een gezin met 15 kinderen. Haar vader was schoenmaker en -verkoper. Daarnaast bracht hij ook telegrammen rond, of eigenlijk deden zijn kinderen dat vaak. Jo vertelde dat hij dan riep: meiden!! En dat betekende dan meestal dat zij het telegram moest wegbrengen, soms helemaal naar de Meije. Na haar schooltijd was ze dienstbode bij een dominee. Ze was heel netjes en naaide en borduurde zelf haar uitzet bij elkaar. In de oorlog moest zij een deel daarvan verkopen om eten te kopen voor het gezin. Ze trouwde met Paul de Bruin en ze kregen 7 kinderen. Een groot verdriet in haar leven was toen hun zoon Ruud overleed. Later overleed ook haar jongste dochter Annette. Ze heeft veel verdriet in haar leven gekend toen ook drie schoonkinderen stierven en zij de enige was die nog leefde

van dat grote gezin waar ze uit kwam.

Ze kon goed rekenen. Vroeger al regelde ze de verkoop van de vakantiezegels voor de werknemers in het bouwbedrijf van haar man. Later kwam dat goed van pas toen zij de puntentelling bijhield bij de talloze triominos- en rummikub-spelletjes in Rijngaarde.

Jo was een vrouw die moeite had haar emoties te tonen. Later werd ze steeds dover en werd het lastiger te communiceren. Tussen haar papieren vonden de kinderen de tekst die boven haar rouwkaart staat: Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Daaruit spreekt een gebed en ook haar vertrouwen dat zij niet alleen ging in het leven. Dat haar kinderen, klein-, achter- en zelfs achter-achterkleinkinderen daardoor getroost mogen verder gaan in hun leven.

Janneke Benedictus



Aart Willem Wagensveld

Liefdevol, zorgzaam, plichtsgetrouw, streng soms, Leen man met humor, met die woorden werd Aart Willem Wagensveld getypeerd in de afscheidsdienst op zaterdag 18 februari jl. in het crematorium in Alphen aan den Rijn. Hij overleed op dinsdag 14 februari op 93-jarige leeftijd.

Hij werd op 15 oktober 1929 geboren in een groot gezin in Barwoutswaarder, groeide daarna op in Nieuwerbrug. In 1954 trouwde hij met Bep Spijker die hem na een huwelijk van 65 jaar in 2019 ont-



viel, nadat zij enkele jaren in Vijverhof had gewoond. Het echtpaar kreeg twee zonen, Ad en Jan. Aart en Bep Wagensveld mochten zich later verheugen in de komst van klein- en achterkleinkinderen. Jan vertrok al jong naar het buitenland.

Aart Wagensveld begon als timmerman. Hij beëindigde zijn maatschappelijke loopbaan als onderdirecteur van een bouwmaatschappij. Vele decennia woonde het gezin in Zwammerdam en was daar kerkelijk meelevend. Later werd een woning in Bodegraven betrokken. Van daar uit bezocht Aart jarenlang zijn vrouw zeer frequent in Vijverhof. Ook zoon Ad die vanwege een zwakke gezondheid in een woonzorgcentrum in Gouda onderdak had gevonden, bezocht hij zeer trouw. Beiden zocht hij vaak op één dag op, ondanks zijn hoge leeftijd.

Het laatste jaar werd de gezondheid van Aart Wagensveld broos. Hij kon niet meer thuis wonen. Na een korte periode in een zorgcentrum in Rotterdam werd een plaats gevonden in zorgcentrum Martha Flora in Gouda. Hier woonde hij de laatste vier maanden van zijn leven. Daar hervond hij zijn rust en verlangde hij naar zijn einde. Hij zag uit naar de eeuwigheid. Hij mag rusten in Gods vrede.

ds. Adri van der Wal

In memoriam

In Memoriam

Johanna Huisman-Rademaker

Jopie werd geboren in 1938 in Zegveld, ze groeide op in Nieuwerbrug, samen met haar oudere zus Gré en jongere broer Jan. Het was een warm gezin. Na de School met de Bijbel ging ze naar de Huishoudschool in Bodegraven. Daar ging ze ook wonen toen ze in 1962 trouwde met haar eerste vriendje Dick Ooms. Ze kregen drie kinderen: Minette, Saskia en Robbert. Zij waren nog klein toen Dick, 41 jaar oud heel onverwacht overleed. Heel Bodegraven was geschokt. Jopie raapte al haar moed bij elkaar en werd moeder en vader tegelijk. Ze overlegde veel met de kinderen en zorgde voor een gastvrij huis. Ze ging werken in de mode; dat paste bij haar.

Toen de kinderen volwassen waren ontmoette ze Thijs Huisman. Ze trouwden in 1992 en gingen wonen in Zeist. Via Sliedrecht kwamen ze weer terug in Bodegraven. Door partners en kleinkinderen werd het gezin een familie en Johanna was een

trotse actieve oma. Ze hielp mee aan de vakanties in het Rooseveltthuis, voor mensen die zelf niet met vakantie konden.

Toen Thijs ziek werd, zorgde ze voor hem en opnieuw moest ze, nu bijna negen jaar geleden, haar echtgenoot verliezen. Ook dit heeft ze moedig gedragen en ondanks haar hoge leeftijd bleef ze actief. Na een korte ziekteperiode overleed Johanna op 3 maart.

In de dienst van afscheid en dank op donderdagmorgen 9 maart hebben we met Gods ogen teruggekeken op haar leven en we zongen de liederen die ze zelf had uitgekozen. 's Middags hebben we haar in Zeist begraven. We bidden voor iedereen die van Johanna heeft gehouden.

Bram Tack



In Memoriam Pietertje van der Wel- de Jong

Op zaterdag 25 februari overleed, op 92-jarige leeftijd, Pie van der Wel. Zij werd geboren op Eerste Kerstdag 1930 te Zegveld. Ze was oudste dochter van een gezin van 8 kinderen en leerde als meisje van 12 al om veel verantwoordelijkheid te dragen. Omdat haar moeder ziek was hield zij het gezin draaiende. Deze verantwoordelijkheid en zorgzaamheid nam ze mee gedurende haar leven. Cor van der Wel werd haar levenspartner. Zij trouwden in 1956 en gingen samen op de boerderij op de Buitenkerk 30 in Bodegraven wonen. Zij kregen vijf kinderen. Cees, Iet, Gerrit, Marjan en Dick. Haar zorgzaamheid en meeleven nam ze mee in het werk



dat haar te doen stond op de boerderij en bij het kaasmaken. Maar dat was ook te merken aan haar liefdevolle zorg voor haar gezin, de betrokkenheid bij haar kleinkinderen, haar meeleven in de gemeente (zij was lid van comité meeleven), haar betrokkenheid bij de

mensen in de buurt, haar trouw voor de medemens en aan de honderden kaarten die ze stuurde.

In 1995 verhuisden zij naar een nieuwe woning achter de boerderij aan de Burgemeester van Dobben de Bruijnstraat. In 2019 overleed haar man Cor. Door plotseling optredende lichamelijke gebreken moest Pie op 6 februari naar het ziekenhuis en verbleef ze vanaf 16 februari in verpleeghuis Noorderbrink te Alphen aan den Rijn waar ze op zaterdag 25 februari overleed. Op zaterdag 4 maart vond de dankdienst voor haar leven plaats in de kapel van de begraafplaats Vredenhof. Naast de Bijbelteksten en liederen die ze had opgeschreven voor deze dienst liet ze ook een prachtige zegen achter: "Ga nu heen in vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer". De teksten en liederen die Pie voor ons opschreef getuigden van haar geloof in de opstanding en de hoop van een leven met elkaar in het Koninkrijk van God. Dit geloof gaf haar de hoop, de moed, de kracht en de troost om haar leven te leven zoals zij dat deed. En op die manier was ze ook zo ontzettend dankbaar over haar eigen leven.

Marianne Verburg

In memoriam

In memoriam

Adriana Verboom-Schouten (1932-2023)

Als laatste van de familie in haar generatie overleed Adriana Verboom-Schouten op dinsdag 21 februari 2023. Zij werd geboren in een, wat wij vandaag, een samengesteld gezin zouden noemen. Zij trouwde op 11 oktober 1955 met Kees Verboom. Zes jaar later werd zij moeder van Arco. In het gezinsleven nam de sport van Arco, die op steeds hoger niveau ging sporten, een grote plaats in.

Adriana Verboom werkte in de administratieve sector. Na het huwelijk van Arco met Wilma werd zij oma van drie kleinzoons. Er werd veel opgepast op de kleinkinderen. Opa en oma kwamen er ook voor terug van vakantie ergens in Nederland. Er werd veel gekampeerd, eerst met een tent, later met een caravan. Meermalen werd deelgenomen aan een fietsvierdaagse. Omdat die niet onderbroken kon worden, konden opa en oma dan niet komen oppassen.

Met haar echtgenoot deed zij veel samen. In november 2001 overleed hij, na een huwelijk van ruim 46 jaar. Ruim 20 jaar is zij daarna weduwe geweest.

In haar laatste jaren had zij menig fysiek probleem. Ze wilde de regie in eigen hand blijven houden. Tot het eind is zij in haar eigen woning gebleven. Haar hele leven woonde zij in Bodegraven. Hoewel niet kerkgaand, stelde zij bezoek vanuit de kerk wel op prijs.

Op donderdag 2 maart vond de afscheidsdienst plaats in crematorium IJsselhof in Gouda. Daar lazen we Psalm 143, het Bijbelse lied waarmee zij in 1955 trouwde. De woorden "Bij U schuil ik." uit de Psalm stonden op de rouwkaart. De vier liederen die zij had aangegeven voor haar uitvaart, waren opgenomen in de plechtigheid.

Dat zij mag rusten in Gods vrede.

Wij gedenken haar met liefde en respect.

ds. Adri van der Wal



Dankwoord

Koos Karsen heeft in de morgendienst van 26 maart jl. de Hervormde Wijkgemeente toegesproken, hieronder staat een deel van zijn toespraak.

"Ik wil daarom graag namens onze wijkgemeente u allen zeer bedanken voor dit aanbod (voor het gebruik van Dorpskerk, red) en de voortreffelijk verlopen periode van onderdak in de Dorpskerk en 't Anker..

Ik wil onze dank graag onderstrepen met een klein maar fijn kado. Het is een ets van de toren van de Dorpskerk. Hij is getekend door onze oud-plaatsgenoot Hannie Rieuwerts. Op de achterkant van de lijst staat de volgende tekst: Aangeboden door de wijkgemeente Emmaüs als dank voor het gebruik van de Dorpskerk in de winterperiode van 2023.



Van de voorzitter

Ik ben zeer verheugd dat de redactie van KERKMAG er weer in geslaagd is dit april nummer uit te brengen. In de laatste KERKMAG gaf ik uiting aan mijn angst dat wij dit blad zouden gaan kwijtraken, maar het lijkt zich, misschien in een andere opzet, gelukkig toch positief te gaan ontwikkelen.

Ik wil in dit artikel een drietal zaken aan de orde brengen:

- De tijdelijke inwoning in de Dorpskerk. Wij mogen terugkijken op drie maanden gastvrijheid in de Dorpskerk. Dat is gelukkig heel goed verlopen en levert ook de besparingen op dat wij zochten. Dank aan jullie als gemeenteleden zo trouw te blijven komen, ook op een nogal ongebruikelijke tijd. Dank aan het kostensteam voor de soepele wijze waarop zowel de ochtend- als de avonddiensten konden verlopen. Dank aan de organisatoren, de geluids- en beeldtechnici, de verzorgers van de liturgie en de bloemen, de verwelkomers en de koffieschenkgastvrouwen

en-heren. Iedereen bleef glimlachen en hielp zo het tijdelijke verblijf in de Dorpskerk en 't Anker zo plezierig mogelijk te maken. Ik heb op zondag 26 maart de Hervormde wijkgemeente na afloop van hun morgendienst heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en de soepele wijze waarop het allemaal kon verlopen.

- Wij zijn inmiddels terug in de Ontmoetingskerk en hebben daar de schitterend opgeknapt entree 'onder de toren' mogen beschouwen. Knap werk geleverd, hulde aan de altijd enthousiaste klusgroep. Ook de ruime ruimte rondom het liturgisch centrum is een succes.

- Het beroepingswerk is nu serieus begonnen. U heeft kennis kunnen nemen van het profiel, en u krijgt de gelegenheid mee te denken over een mogelijk te beroepen predikant. De kerkenraad is heel blij met de zorgvuldige manier waarop de beroepingscommissie dit proces heeft opgepakt. Nu maar hopen en bidden dat de goede vrouw of man snel wordt gevonden.

- De Kliederkerk is in aantocht. Een nieuwe manier van kerkvieren met vooral de jonge generatie. Ik heb dit al eerder mogen meemaken in de kerk in onze vorige woonplaats, het is echt hartverwarmend te zien hoe de jonge kinderen maar ook de ouders en de opa's en oma's, samen zo vrolijk een kerkdienst kunnen invullen.

Met hartelijke groet, Koos Karssen, voorzitter van de wijkkerkenraad

Reactie kerkenraad bezwaar Bram Tack

Onze wijkkerkenraad ontving op 22 februari een bericht van het breed moderamen van de classis Zuid-Holland Noord. In dit bericht geeft het breed moderamen zijn reactie op de uitspraak van het Generaal College voor de Visitatie over de klacht die door onze voormalige wijkpredikant dominee Bram Tack bij de klachtencommissie was ingediend tegen de visitatoren. De klachtencommissie heeft na onderzoek uitgesproken dat de klacht gegrond is. Naar aanleiding van die uitspraak had dominee Bram Tack begin februari het breed moderamen van de classis verzocht: 'de weg van erkenning van fouten en van herstel te willen ingaan, opdat we de zaak achter ons kunnen laten'. Het breed moderamen liet ons echter weten dat het, na zorgvuldig beraad, heeft besloten revisie aan te vragen bij het Generaal College voor de Visitatie. De brief eindigt met de toezegging: 'wij wachten nu af wat daarvan de uitkomst zal zijn. Daarna

zullen wij bij ds. Tack terugkomen en zullen wij ook uw kerkenraad informeren.

De kerkenraad heeft deze ingekomen brief behandeld op 22 februari. De klacht van dominee Bram Tack richting visitatoren en classis is formeel geen zaak van de kerkenraad. Toch raakt het hele gebeuren ook Emmaüs. Wij hebben vorig jaar voor onze rol in dit complexe proces ons excuus aangeboden. De classis informeert ons daarom over dit klachtentrajec. De kerkenraad heeft daarom besloten de wijkgemeente in maart via de zondagsbrief in het kort op de hoogte te stellen en verder in dit nummer van KERKMAG wat dieper op de zaak in te gaan. Daarbij is afgesproken dat wij dominee Bram Tack de gelegenheid geven in dit nummer ook zijn persoonlijke reactie te geven.

Ook voor ons geldt nu het afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt, wij zullen van onze kant ons vooral toeleggen op het herstel van de verhoudingen en de opbouw van onze wijkgemeente. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat allen die door deze kwestie hoe dan ook geraakt

zijn in verbondenheid met ons geloof in Jezus Christus elkaar weten te vinden.

Koos Karssen, Voorzitter wijkgemeente Emmaüs

Vervolgverhaal visitatie - dit keer mooi nieuws

Bezwaar

Zoals u weet heeft de Visitatie in 2020 mij erg geraakt. Onrecht vond ik dat er voor mij geen enkele vorm van overleg of wederhoor was, dat Visitatie en Classis als eerste stap t.a.v. mij het advies publiceerden dat ik moest vertrekken en dat de gevolgen verwoestend waren. Deze bezwaren heb ik ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie Visitatie van de PKN.

Uitspraak

Eind januari ontving ik van deze Geschillencommissie een brief met hun uitslag. Hierbij voor u de korte weergave:

1. Omdat de visitatoren vonden dat ik als predikant goed functioneerde, was hun advies dat ik vervroegd met emeritaat zou gaan niet terecht. Als je je werk goed doet, mag deze mogelijkheid voor predikanten geen verplichting worden.
2. Letterlijk zei één van de visitatoren in mei 2020: "omdat je collega wordt losgemaakt, moet er met jou ook iets". De Geschillencommissie oordeelt dat deze redenering onjuist was.
3. De Visitatoren schreven het advies aan mij in hun eindrapport, deelden het op een gemeenteavond en publiceerden het in Bodegraven. Daardoor besteedde ook de lokale pers er aandacht aan. De Geschillencommissie schrijft dat ik door deze handelwijze van de Visitatoren ten onrechte geen andere keus meer had dan terug te treden.

Met deze uitspraak wijst deze Geschillencommissie kernachtig af wat de Visitatie deed t.a.v. mijn persoon. Het Generaal College Visitatie (GCV) dat in de landelijke PKN verantwoordelijk is voor de Visitatie, berichtte mij dat het instemt met dit oordeel van de Geschillencommissie.

Gerechtigheid

Vanuit Emmaüs en daarbuiten zijn direct al veel brieven met protest verstuurd. De kerkenraad maakte begin vorig jaar excuus voor zijn aandeel. Dit betekende al veel voor mij. En daar komt nu deze stevige uitspraak bij. Zo erkent de kerk langzaam maar zeker de gemaakte fouten en ik krijg weer wat vertrouwen dat er in de kerk gerechtigheid bestaat.

Visitatie en Classis

Je zou verwachten dat de betrokkenen van Visitatie en Classis nu naar Bodegraven komen om recht te zetten wat zij hebben aangericht. Dat gebeurt helaas nog niet, want hun colleges gaan in beroep tegen deze uitslag van Geschillencommissie en GCV. Het stelt mij teleur dat zij mij niet hebben uitgelegd waarom zij dit doen. Bovendien draagt deze actie van Visitatie en Classis niet bij aan recht, niet aan geloof, hoop en liefde en ook niet aan herstel in Emmaüs.

Volgens kenners komt er nu een soort rechtszaak van de regionale visitatie tegen de landelijke visitatie en is de kans klein dat dit veel gaat opleveren. In elk geval wordt een definitieve uitslag op de lange baan geschoven, want dit kan duren tot in komend najaar.

Dat dit alles zo lang duurt betekent voor mij en voor Emmaüs een belasting. Toch zie ik de afloop met vertrouwen tegemoet.

Bram Tack V.D.M.

Appelboomproject 2023

Oogkliniek in Malawi

De opbrengst van het appelboom-project is dit jaar bestemd voor de opstart en uitbreiding van de oogkliniek, die onderdeel is van Mulanje Mission Hospital. Graag vertellen we hier meer over, zodat u weet welke mooie bestemming uw gift krijgt.



Wij zijn David en Marleen Zijderveld (de meeste Bodegravers kennen Marleen nog als Voshart). Samen met onze kinderen Jedidja, Jafeth en Sifra (5, 4 en 1 jaar) wonen en werken we sinds oktober 2021 in Mulanje, in het zuiden van Malawi. Ik (Marleen) ben als tropenarts werkzaam in het ziekenhuis. David is gezinsmanager: het reilen en zeilen van een huis en huishouden kost

veel tijd in Malawi. Daarnaast ondersteunt hij, met name op ICT-gebied, verschillende projecten van het Sustainable Livelihoods Program. Met het Sustainable Livelihoods Program worden duurzame vormen van landbouw, kleinschalige bedrijven als bijenteelt, herbebossing en verbeterde voeding bevorderd.

Mulanje Mission Hospital (MMH) is een missieziekenhuis dat medische zorg biedt aan 100.000 mensen; in samenwerking met het regeringsziekenhuis voorziet zij een gebied van ongeveer 675.000 inwoners van medische zorg. Malawi is één van de armste landen van de wereld. In het gebied van Mulanje zijn 80% van de mensen kleinschalige boeren. Ook is

het zeer dichtbevolkt, met een hoge bevolkingsgroei.

Recent heeft Mulanje Mission Hospital een oogafdeling geopend. Binnen Malawi is erg weinig oogzorg aanwezig, terwijl blindheid (vooral door staar) erg veel voorkomt. Alleen al in de regio van Mulanje lijden 5000 mensen aan blindheid door staar. Met een eenvoudige operatie wordt de lens vervangen, en kan een patiënt de volgende dag weer zien. Een wereld van verschil! De eerste staaroperaties zijn inmiddels uitgevoerd, en er zullen er hopelijk nog veel volgen. Een staaroperatie kost 40 euro. Helpt u mee om blinde mensen het zicht terug te geven?

De collectes zijn op 16, 23, 30 april en op 7 mei. U kunt op deze data de bekende Wilhelmina pepermunt kopen waarvan de opbrengst ook naar dit project gaat.

Met een hartelijke groet van de Appelboomcommissie, Suzan, Lineke en Joke



Voor meer informatie over Mulanje Mission Hospital: <http://www.mmh.mw/>

Of volg het ziekenhuis op Facebook: https://web.facebook.com/mulanjemissionhospital/?_rdc=1&_rdr

Anmelden voor de nieuwsbrief van David en Marleen: <https://tinyurl.com/davidenmarleen>

Heeft u vragen over het werk dat David en Marleen doen? Contact dan hun ThuisFrontTeam: tftdavidenmarleen@gmail.com



Oud ijzer groep

Giften aan goede doelen

Het is lang geleden dat u iets heeft gehoord van de oud ijzer groep. Het gaat nog steeds goed, er wordt nog steeds veel oud ijzer en andere metalen door u gebracht en door ons opgehaald.



Het oude ijzer dat ingeleverd is, is meestal niet alleen oud ijzer. Alle metalen zijn welkom. We sorteren het metaal op soort: ijzer, aluminium, roestvrijstaal, koper etc. Een oude fiets of CV-ketel wordt helemaal gestript, alle niet-ijzeren onderdelen worden eraf gehaald en na het sorteren worden de diverse metalen apart ingeleverd zodat we een meeropbrengst krijgen.

Wel moeten we u op het volgende wijzen: Er worden veel elektrische apparaten neergezet bij de container. Wasmachines, koelkasten e.d. Helaas kunnen wij deze niet innemen. Wilt u dit zelf bij het afval-brengstation inleveren? Deze apparaten moeten apart verwerkt worden. En kunnen niet bij de ijzerhandelaar worden ingeleverd. Het kost ons veel extra tijd om dit ook nog eens naar het afval-brengstation te rijden. Dus om het verhaal kort te houden: (huis-houdelijke)apparatuur waar een stekker aan zit graag zelf inleveren bij het brengstation. Twijfelt u? Bel gerust voor informatie.

Bent u nieuwsgierig hoe het precies in z'n werk gaat? Kom gerust eens kijken, bijvoorbeeld wanneer u uw metalen inlevert. Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 11 uur kunt u het inleveren op de Buitenkerk 57a in Bodegraven. Het maakt niet uit of het veel of weinig is, wij willen het graag hebben. Heeft u veel en kunt u het niet zelf brengen, dan kunnen wij het ook bij u ophalen. Daarvoor kunt u bellen met Christiaan Zwaan, 0172-617366 / 06-48574568.

Een hartelijke groet van de oud ijzergroep

Dit jaar was er geen nieuwe World Servantsgroep vanuit onze gemeente om op project te gaan. Wij vinden dit wel jammer, de ijzerinzameling is immers ooit voor en door de World Servantsgroep Bodegraven opgezet. Het voordeel is nu dat er geld overblijft en we daardoor andere doelen een gift hebben kunnen geven. Want het oude ijzer blijft binnenkomen.

Er waren dit jaar enkele verzoeken om een gift. We hebben met elkaar overlegd en besloten om de volgende doelen te ondersteunen:

- een zendingsechtpaar in Azië.
- Vijverhof voor welzijn.
- Local Care met een gift voor medicijnen voor Sofie uit Oekraïne.
- PCC Hand in Hand uit Ghana met een gift om nieuwe matrassen aan te kunnen schaffen.

En heel recent het volgende. Afgelopen jaar waren enkele gemeentelieden in Malawi voor een World Servants project. Zij bezochten een kliniek in Khosolo, ongeveer een half uur rijden vanaf de projectplaats. Met hulp van de coördinator Mussa werden er door de World Servantsgroep al kleine ondersteuning gedaan om vooral de kraamkliniek wat te verbeteren: een nieuw plafond en verlichting in de verloskamer. En een goede weegschaal voor de pasgeboren baby's. Enkele groepsleden bleven contact houden en er kwam begin januari een noodkreet om hulp: Door de cholera-epidemie daar, was er dringend behoefte aan een wc en wasruimte voor de pas bevallen moeders én aan een betere wachtruimte voor de aanstaande moeders. Hieraan hebben we ook een bedrag geschonken zodat dit ook gerealiseerd kan worden.



GEZINSDIENST

1^E PAASDAG

DE STEEN IS WEG!

CHRISTELIJK KOOR NEEDED

O.L.V ROB VAN DIJK

UIT MAARSEN

Zingen paasliederen: 9:15 uur
Voorganger: Arjo van der Steen
Organist: Jan Slappendel

09 apr | 09:30 uur
Ontmoetingskerk

Meer weten? Ga naar www.pge.nu



beheer kerkgebouwen

Een zonnige toekomst

In de vorige KERKMAG hadden we het al over verduurzaming. Een taak, een opdracht voor ons allemaal. Niet alleen ingegeven door de hoge energiekosten, maar ook om onze planeet een beetje te helpen met het klimaat en hiermee ook de generaties na ons.

Vandaar dat we de stap hebben gezet om zonnepanelen op 't Centrum te laten plaatsen. Om hiermee ons eigen elektriciteitsgebruik te compenseren en voorbereid te zijn op ontwikkelingen richting andere energiebesparende middelen. De afwegingen en de offerte-aanvragen hebben even geduurd, maar nu kunnen we melden dat we in firma Nobel Bouwbedrijf B.V. een goede partij hebben gevonden. Rond juni/juli dit jaar start het bedrijf met de plaatsing, zodat we direct al kunnen profiteren van de zonne-uren in deze tijd.

Zonnepanelen en het plaatsen daarvan kost tijd en geld. Om met elkaar hier ook de schouders onder te zetten, starten we met een actie om de zonnepanelen mede te financieren. Daarover ontvangt u nadere informatie.

Nast deze vorm van verduurzaming zijn er nog andere acties in gang gezet of inmiddels al gerealiseerd. Zo vervangen we stap voor stap de ramen met enkel glas, zodat de warmte wat beter in het gebouw blijft, maar dat ook 's zomers de warmte wat beter buiten het gebouw blijft. Om de radiatoren een extra boost te geven, hebben we ventilatoren geplaatst, waardoor de Ontmoetingsruimte veel sneller opgewarmd wordt. Besparingen die zomaar 15% reductie kunnen opleveren. Alles gericht op verbeterende omstandigheden waardoor we de kerk en de zalen beter, goedkoper en duurzamer kunnen verwarmen. En zoals eerder gesteld...we ook een bijdrage leveren aan een beter klimaat. Laat de zon maar schijnen!

Namens de taakgroep.

Bart Jan Bootsma en Frank Baas



Rommelmarkt 2023 (Ontmoetingskerk)

In juni komt er weer een rommelmarkt in de Ontmoetingskerk. Wij organiseren de rommelmarkt om geld voor goede doelen op te halen, maar ook om de gemeente een activiteit te geven waar veel mensen samenkomen. Mensen van Emmaüs, maar ook veel van daarbuiten. We hopen ook u weer te ontmoeten.

De rommelmarkt in 2023 is op: **zaterdag 10 juni**

Net als twee jaar geleden zijn er diverse inzamelmomenten bij 't Centrum, van **09.30 tot 11.00 uur** op:



Zaterdag, 15 april en 13 mei.

En in de week voorafgaand aan de rommelmarkt, op maandagavond 5 t/m donderdagavond 8 juni 2023, van 19.00 tot 20.00 uur.

Vriendelijke groet,

De rommelmarktcommissie

BOC-nieuws

40 jaar BOC

Op 5 februari 1983 werd voor het eerst door de BOC (Bodegraafse Oud papier Centrale) papier opgehaald. Dat betekent dat we dit jaar het 40-jarig jubileum vieren. We deden dat op 18 februari door de lopers van die dag een mok, gevuld met iets lekkers te overhandigen. Daarnaast hadden we in de middag vanaf 15.00 uur een kleine reünie georganiseerd met de oprichters en de lopers uit de beginperiode. Ook andere belangstellenden waren via de zondagsbrief en de app uitgenodigd. De uitnodiging was helaas niet opgenomen in het nummer van KERKMAG.

In totaal hadden zich 35 personen aangemeld. Vanaf het eerste moment werden er herinneringen opgehaald en verhalen verteld. Dat kon ook aan de hand van foto's en krantenartikelen uit het archief. De aanwezigen genoten verder van koffie met gebak en daarna een hapje en een drankje. Om 17.00 uur ging iedereen weer naar huis. Uit de reacties maken we op dat iedereen het als heel positief heeft ervaren. Het bestuur maakt zich echter wel

zorgen over de toekomst. De vaste groep vrijwilligers van Emmaüs is erg klein en de gemiddelde leeftijd is hoog. Dat betekent dat er een vaste kern is die iedere maand loopt. Dat gaat nu nog goed, maar als iemand zich afmeldt kunnen we die ruimte bijna niet meer invullen.

We zouden dan ook graag een aantal nieuwe lopers willen begroeten. En bedenk: als er zich meer mensen melden hoeft je niet



elke maand te lopen. Dat zou je ook vooraf al kunnen aangeven. We zijn blij met iedere vrijwilliger die zich een aantal malen per jaar wil inzetten. De tijdsinvestering is ongeveer 3,5 uur per keer.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de BOC ook het 50-jarig jubileum kan vieren. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. De tijdsinvestering daarvan is volgens de huidige penningmeester ongeveer 1,5 uur per maand.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jan Schipperus: 0172-611952. Mailen kan natuurlijk ook: jschipperus@hotmail.com

Data BOC 2023

Op zaterdag 22 april komen de vrijwilligers weer uw papiercontainers legen. De ophaaldagen voor de rest van 2023 zijn:

- 22 april
- 13 mei
- 17 juni
- 15 juli
- 19 augustus
- 16 september
- 21 oktober
- 18 november
- 16 december





PCOB

Dinsdag 18 april organiseert de PCOB een bijeenkomst met daarin een presentatie door Willem van der Spek met als titel: *Onze jaren met koningin Juliana*

Deze presentatie zal gaan over de jaren dat Juliana onze koningin was. In de jaren '50, '60 en '70 veranderde Nederland in rap tempo.

En wij maakten dat mee: de eerste jaren na de oorlog, jaren van wederopbouw en zuinigheid naar toenemende welvaart waarin de wereld open ging. We konden reizen en de televisie bracht verre oorden dichtbij. De vele foto's zijn voor u vast een feest van herkenning.

U bent om 14.30 uur van harte welkom in 't Centrum!

PCOB busreis op dinsdag 16 mei 2023

De PCOB Bodegraven-Reeuwijk organiseert weer haar jaarlijkse busreis.

We vertrekken om 8.30 uur vanaf Rijngaarde en om 8.45 uur vanaf de achterzijde van het gemeentehuis. Om 10.00 uur komen we aan in Dussen waar we klompenmakerij Den Dekker gaan bezoeken. In de ontvangstruimte krijgt u een kopje koffie of thee met iets erbij. In deze ruimte zijn ook de winkel en het museum gevestigd. Daarna krijgt u in de werkplaats te zien hoe een klomp wordt gemaakt uit een blok hout. Tevens wordt getoond hoe de motieven handmatig (net als vroeger) op de klompen worden getekend en hoe de naam en versiersels voor bijvoorbeeld een baby (ook weer handmatig) in de klomp worden gesneden. Met veel humor en anekdotes is het absoluut geen saaie demonstratie. Aansluitend gebruiken we hier de lunch. Vervolgens gaan we naar het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam. We maken een rondvaart in een fluisterboot en varen door smalle kreken en sloten naar de mooiste plekjes van de Biesbosch. Door de geringe diepgang van

de boten wordt ook gevaren door de sloot van Beneden Petrus, één van de mooiste Biesbosch-kreken. Op eigen gelegenheid kunnen we het museum nog bekijken waar je ziet en hoort hoe wij door de eeuwen heen omgaan met water waarna we om 16.00 uur weer in de bus stappen voor de terugreis. Omstreeks 17.30 uur zijn we weer terug in Bodegraven.

De kosten van deze geheel verzorgde reis zijn € 60,00 p.p.

Wilt u mee of meer informatie, bel of mail met Henk Pauw
Tel. 0172-616138
hjpaauw@xs4all.nl



april 2023 17

Open Doers nieuws

China voert digitale vervolging verder op

Met de lancering van een geavanceerd archiefsysteem legt China de godsdienstvrijheid verder aan banden. Open Doers spreekt van een onrustbarende ontwikkeling.

Het informatiezoekstelsel was opgezet om boedhistische en taoïstische geestelijken te 'beschermen' tegen fraude en nepnieuws. Binnenkort zullen echter ook katholieke, protestants/evangelische en islamitische geestelijken in het online archief te vinden zijn. De



maatregel lijkt een uitvloeisel van de nieuwe godsdienstwet uit 2021, die internetgebruikers verplicht voortaan een vergunning aan te vragen als zij online religieuze informatie willen delen.

Onder het mom van bescherming tegen fraude en nepnieuws versterkt Peking zijn grip op geestelijk leiders, kerken en moskeeën. De autoriteiten beweren dat het systeem "de chaos" beteugelt bij "het vergaren van rijkdom door nep-administratief personeel in naam van religie". Fraudeurs zijn via dit archief eenvoudiger te 'ontmaskeren'.

Noodklok luiden

Open Doers noemt de jongste ontwikkelingen verontwaardigd. De organisatie roept op om internationaal de noodklok te luiden. **China** staat dit jaar op de **Ranglijst Christenvervolging** op de 16^e plaats.

Uitnodiging voor de Ouderenmiddag

(75 jaar en ouder)

van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs Bodegraven op donderdagmiddag 20 april a.s. in 't Centrum, Willemstraat 15.

De Taakgroep Diaconie nodigt u van harte uit naar deze middag te komen. Wij denken dat we een leuk onderwerp hebben gevonden en hopen dat er weer genoeg interesse voor is. Naast dat er een leuk programma wordt aangeboden, is het met elkaar samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee, een hapje en een drankje, natuurlijk ook gezellig.

Dhr. Wim Kusee uit Bodegraven presenteert "Veerponten in Nederland"

18 KERKMAG Bodegraven

Vanaf 13.30 is de zaal open, u krijgt een kopje koffie/thee met iets lekkers, om 14.00 uur heten we u welkom. Daarna kan de presentatie beginnen. Na een hapje en een drankje sluiten we rond 16.30 uur af. Deze middag mag u natuurlijk niet missen!

Voor 17 april kunt u zich telefonisch of per mail aanmelden bij:

Suzan Hille, Merel 4, tel. 0172- 611009 / jehille@ziggo.nl

Ans Rodenburg, Koninginneweg 111, tel. 0172- 611863 of famrodenburg@hotmail.com.

Contactbanden:



het verzoekplatenprogramma met geestelijke muziek, door en voor luisteraars, is te beluisteren:

- Elke **woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur** via de kerkradio en de computer op www.pge.nu (opnames diensten – Ontmoetingskerk/Contactbanden – meeluisteren).
- Elke **donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur** op radio Bodegraven (BR6) (kabel: Ziggo digitaal 920 of 1920 via TV, of 107.8 via de ether).
- Via de **website** van de Emmaüsgemeente of Hervormd Bodegraven kunt u de uitgezonden programma's alsnog beluisteren (www.pge.nu- Contactbanden).

U kunt een verzoek insturen om een ander met een lied te bemoedigen, te feliciteren of zomaar voor uzelf. Uw groeten en meeleven willen wij graag doorgeven, uw aandacht voor elkaar is waardevol. Doet u ook mee? We horen graag van u. Onderaan vindt u de inlevermogelijkheden voor uw verzoek.

5 en 6 april	Herhaling
12 en 13 april	Nieuw programma met Paasliederen
17 april	Inleverdatum voor het programma van 26 en 27 april
19 en 20 april	Herhaling
26 en 27 april	Nieuw programma
1 mei	Inleverdatum voor het programma van 10 en 11 mei
3 en 4 mei	Herhaling
10 en 11 mei	Nieuw programma
15 mei	Inleverdatum voor het programma van 24 en 25 mei
17 en 18 mei	Herhaling
24 en 25 mei	Nieuw programma
31 mei en 1 juni	Herhaling

Inleveren van verzoeken: tot de aangegeven datum, uiterlijk 19.00 uur.

Uw verzoek voor een muzikale felicitatie, groet, bemoediging of medeleven is van harte welkom op onderstaande adressen:

- een e-mail aan cbodegraven@hotmail.com
- Contactbandenadres: Watersnip 46, 2411 MD Bodegraven, 0172 611923 (Nel).
- Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde (in de Mondriaanzaal)
- bij de medewerkers van Contactbanden.

Het cd-boek met aan te vragen muziek is- behalve digitaal- ook in te zien in 't Centrum van de Ontmoetingskerk, bij de Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde en op aanvraag te verkrijgen bij de medewerkers van Contactbanden.

Een eventuele bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL33 RABO 0373745990 t.n.v. PGB Emmaus Contactbanden te Bodegraven.

Een hartelijke groet van het team van Contactbanden: Paul, Piet, Johan, Onno, Joke, Cathy en Nel.



*Graag met opgave van het adres van de ontvanger, we doen dan van tevoren een kaartje in de brievenbus.

*Het adres en de verjaardag datum noemen we niet meer in de uitzending ivm de regels van de privacywet.

*Het Contactbandenboek kunt u vinden op www.pge.nu

5 wo

Door toedoen van de dienaar van de Heer slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. (Js 52:13—53:12)

6 do

Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen: Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je vreugde afnemen. (Joh 16:20-22)

7 vr GOEDE VRIJDAG

Aan het kruis zei Jezus: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest." Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. (Lc 23:33-46)

8 za

Paulus schreef: We zijn door de doop in de dood van Christus met hem begraven om, zoals Hij door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Rom 6:3-11)

9 ZON PASEN

Bij het graf van Jezus zei de engel tot de vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. (Mt 28:1-10)

10 ma

Hij die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt, zal ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. (Rom 8:1-11)

11 di

Jeremia bad: U bent onze hoop, Heer. U bent toch in ons midden, wij behoren u toch toe? (Jr 14:8-9)

12 wo

Ik ga op mijn wachtpost staan en kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Dit was het antwoord van

de Heer: "De rechtvaardige zal leven door zijn trouw." (Hab 2:1-4)

13 do

Uit het boek van de profeet Sefanja: Je God zal in je midden zijn. Hij zal vol blijdschap zijn, in zijn liefde zal hij over je jubelen. (Sef 3:14-18a)

14 vr

Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. (1 Joh 3:16-20)

15 za

Christus is afgedaald in de diepte. Hij is opgestaan om alles met zijn aanwezigheid te vullen. (Ef 4:1-13)

16 ZON

Een week na de opstanding waren de leerlingen samen, Jezus kwam in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' (Joh 20:19-31)

17 ma

In zijn grote barmhartigheid heeft God ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. (1 Pe 1:3-9)

18 di

Jezus zegt: Wie mijn woorden hoort en eraar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. (Mt 7:24-27)

19 wo

Johannes schreef: U weet dat God rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. (1 Joh 2:29—3:2)

20 do

Christus kwam vrede verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. (Ef 2:14-18)

21 vr

Paulus schreef: U was dood door uw zonden, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. (Kol 2:6-15)

22 za

Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. (Ef 5:14-20)

23 ZON

Toen de leerlingen uit Emmaüs de opgestane Jezus herkend hadden, zeiden ze tegen elkaar: Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot? (Lc 24:13-35)

24 ma

De Heer zegt: Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot. Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterfeling? (Js 51:4-12)

25 di

Een vader vroeg Jezus zijn kind te genezen en hij riep: Ik geloof! Kom mijn ongelof te hulp. (Mc 9:17-29)

26 wo

Paulus schreef: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. (Kol 4:2-6)

27 do

Jezus zei tot de verleider: Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen." (Lc 4:1-13)

28 vr

Jezus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is,

daar zal ook je hart zijn. (Mt 6:19-21)

29 za

Houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. (Jud 20-21)

30 ZON

Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Mijn schapen zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. (Joh 10:11-18)

1 ma

De Heer zei tegen zijn volk: Mijn woning zal in jullie midden staan. Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. (Lv 26:3-13)

2 di

God zei tot Ezechiël: Onthoud alles wat ik je zal zeggen, luister er aandachtig naar. Ga naar je landgenoten om te profeteren. (Ez 3:10-11)

3 wo

Hoed degenen waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil en met belangeloze toewijding. (1 Pe 5:1-4)

4 do

Jezus zei tot zijn leerlingen: Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. (Joh 15:15-17)

5 vr

Johannes schreef: Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar lief hebben. (1 Joh 3:11-16)

Verslag van de groothuisbezoeken 2023

Na enkele corona-jaren konden we dit jaar weer groothuisbezoeken organiseren. In de week van zondag 5 tot en met 12 maart hebben we vijf avonden en één (stille)wandeling georganiseerd.

42 personen hadden zich aangemeld in een grote veelkleurigheid.

In de wandeling stond de vraag centraal: waar kom jij God tegen? De antwoorden waren veelzijdig: in natuur, muziek, dagelijks leven enz. In stilte wandelen bleek lastig, volgende keer toch in gesprek in tweetallen?

De avonden werden gevuld met het lezen en bespreken van vier geloofsbelijdenissen. Wat spreekt je aan

en waarom juist die of waarom juist die niet? In elke geloofsbelijdenis zaten waardevolle elementen. Voor sommigen is de apostolische geloofsbelijdenis vertrouwd vanuit traditie en daarom aansprekend, voor anderen zijn nieuwe woorden verhelderend en geeft stof tot nadenken. Voor de één is het geloof een zeker weten, voor de ander was dat vroeger zo maar is er ook twijfel (waar is/waarom God?)

Op een enkele avond kwam naar voren dat de jongeren/ jonge gezinnen gemist worden in de zondagmorgendienst. Dankbaar dat alle groothuisbezoeken in rust en respect voor elkaar zijn verlopen en vertrouwend op de Geest die ons aanvuurt kijken we terug op waardevolle momenten met een flinke groep gemeenteleden.

Kaarten

De taakgroep pastoraat gaat kaarten naar de jarige gemeenteleden sturen die in een instelling verblijven. Dit is niet nieuw want Esther Dijkstra verstuurd de kaarten altijd. De taakgroep wil op deze manier de betrokkenheid van ons als gemeente vergroten.

Er komen vanaf zondag 2 april één of twee kaarten bij de bloemenkaart te liggen. Fijn als die dan ook door gemeenteleden getekend wordt! Henriëtte Mostert is aanspreekpunt voor deze activiteit. Een kleine moeite maar voor de jarigen fijn dat er extra aandacht is vanuit Emmaüs!

Paasgroet

In deze periode wordt er bij gemeenteleden van Emmaüs in de leeftijdsgroep 40-50 jaar een paasgroet gebracht. Dit in de vorm van een kaart met de afbeelding van het kruis van Christus (schilderij van Frère Eric, Taizé) met aan de achterkant een mooie tekst die door ds. Adri van der Wal is geschreven. Daaraan vastgeniet een paar zomerbolletjes die verwijzen naar de schepping die steeds weer opnieuw leven geeft.



Diaconie

9 april Werelddiaconaat Moldavië

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!



14 mei Kerk zijn voor elkaar

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de kiel, maar ook in de geloofs-gemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.



21 mei Noodhulp Oekraïne

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.



28 mei Egypte Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen.

Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!



11 juni De Kinderwinkel Den Haag Elk kind is waardevol



In de Haagse wijk Moerwijk – een van de wijken in Den Haag waar kinderen het in het algemeen niet gemakkelijk hebben – werd

in 1995 vanuit kerkelijk initiatief de Kinderwinkel opgericht. In 2015 vierde de Kinderwinkel in de Van Baerlestraat zijn twintig-jarig bestaan. In die jaren heeft het project zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk, waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, sporten, knutselen en zich veilig kunnen voelen.

KINDERPAGINA

Hoi allemaal,

Op onderstaande momenten is er kindernevendienst of Kinderkerk 2.0:

Zondag 9 april: 1e Paasdag, gezinsdienst. Tijdens de dienst zal er een leuke activiteit voor jullie zijn. Het is fijn als je een plakstift van thuis mee kan nemen.

Zondag 14 mei: staat er dopen op het rooster. Als er dopelingen zijn, zal er ook kindernevendienst zijn. Let goed op de zondagsbrief.

Zondag 4 juni: is er weer Kinderkerk 2.0.

Hartelijke groeten, mensen van de Kinderkerk 2.0 en de kindernevendienst



Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan.

Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt?

Puzzel

Horizontaal:

1. Voorjaar
5. Voorjaarsmaand
10. Werelddeel
12. Ermee
13. Oppervlaktemaat
14. Voorjaarsmaand
15. Erfelijk materiaal
16. Ongekookt
18. Vastgepakt
19. Water laten lopen
23. Rond sieraad
25. Jaargetijde

26. Gebrek

27. Niks
30. Bijbels figuur
31. Terabyte (afk)
34. Hemellichaam
36. Deel van zeilboot
37. Grootvader
39. Bewijspapier
41. Merk snacks
42. Met veel keien
43. Natuurverschijnsel

Verticaal:

1. Schoeisel
2. Bijbelboek
3. Niet oud
4. Meer dan wenselijk
6. Pro memorie
7. Nat natuurverschijnsel
8. Plan
9. Langzaam (muz)
11. Genezen
17. Hiermee schiet men
18. Begerig
20. Prijslijst

21. Kier

22. Hemellichaam
24. Vrouwelijke kip
28. Erboven
29. Zoon van Abraham
30. Ertegen
32. Kromming
33. Geen haar hebbend
35. Is goed
38. Voorkeur
40. Legt de kip
41. Moeder



Antwoorden puzzel KERKMAG februari:

Horizontaal: 1. Marja, 5. Gegak, 10. Emoe, 12. Velo, 13. Rem, 14. God, 15. Wim, 16. Erik, 18. Eier, 19. Gijsbert, 23. Kiosk, 25. Anker, 26. Texas, 27. Noyon, 30. Edom, 31. Da, 34. Ome, 36. Pct, 37. Duo, 39. Mega, 41. Trio, 42. Sjaak, 43. Rails

Verticaal: 1. Merel, 2. Amer, 3. Romig, 4. Je, 6. Ev, 7. Gewit, 8. Alie, 9. Komrij, 11. Combo, 17. Kijkend, 18. Erkend, 20. Siroop, 21. Esto, 22. ANP, 24. Jan, 28. YMCA, 29. Soms, 30. Eega, 32. Adri, 33. Koos, 35. Mej, 38. Uil, 40. AA, 41. Ta

Vierde hulptransport St Local Care vertrokken naar Oekraïne

Op 6 maart 2023 is voor de vierde keer een transport met hulpgoederen vertrokken naar Rivne, Oekraïne. Op verzoek van pastor Viktor, onze contactpersoon in Oekraïne, lag de nadruk bij dit transport op schoolmeubilair, geschonken door basisschool Trinoom in Barendrecht. Daarnaast is voedsel, meubilair en kleding meegegaan.



Inladen bij de opslag in Bodegraven

Door de oorlogshandelingen in het oosten van Oekraïne zijn veel mensen gevlucht naar het westen van het land, waaronder naar Rivne. De scholen zien een toeloop van kinderen, waardoor er grote behoefte is aan schoolmeubilair. De tafels, stoelen en kasten van de school uit Barendrecht zijn op 10 maart met open armen ontvangen door twee basisscholen in Rivne.

Gert Jan Meijers, Stichting Local Care



Uitladen bij de scholen in Rivne

Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek

25 juli t/m 29 juli 2023

De Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek zal deze zomer van 25 t/m 29 juli worden gehouden in Conferentiecentrum Bovendonk in het Brabantse Hoesven. De muzikale leiding is weer in handen van Hans Jansen en Els Hermanides. Vanwege hun 400^{ste} sterfdag zal muziek van William Byrd en Thomas Weelkes niet ontbreken. Daarnaast staat muziek van Johann Hermann Schein, Max Reger, Hugo Distler en Ernst Pepping op het programma. De

deelnemersprijzen zijn € 480 voor een eenpersoonskamer en € 430 voor een tweepersoonskamer. Aanmelding voor 10 juni.

Het slotconcert wordt gegeven in de kapel van Bovendonk op zaterdagmiddag 29 juli om 16.00 uur. Meer informatie en aanmelding via www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

Kerkplein 15

Kerkplein 15 is het zondagmorgenprogramma van BR6, de Lokale Omroep voor de 6 kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het programma is iedere week een kerkdienst te beluisteren vanuit één van de deelnemende kerk-/geloofs-gemeenschappen.

De planning voor de komende weken is als volgt:

8 april 2023	Stille Zaterdag, Paaswake 22.00u , PG Emmaüs, Ontmoetingskerk.
9 april 2023	1° Paasdag, PGB Hervormd Wijk-2, Bethlehemkerk, Ds. A. Baas.
10 april 2023	2° Paasdag, PGB Hervormd Wijk-1, Bethlehemkerk, Ds. L.W. Smelt.
16 april 2023	Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
23 april 2023	RK Willibrorduskerk 09.00u , gebedsleider Leo van Zoest.
30 april 2023	Pinkstergemeente Morgenstond.
7 mei 2023	PGB Hervormd Wijk-2, Dorpskerk, Ds. A. Baas, afsluiting winterwerk.
14 mei 2023	PGB Hervormd Wijk-1, Bethlehemkerk, Ds. A.J.R. Treur, Doopdienst.
18 mei 2023	Hemelvaartsdag, 09.00u , PG Emmaüs, Ontmoetingskerk.
21 mei 2023	RK Willibrorduskerk 09.00u .
28 mei 2023	1° Pinksterdag, Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
29 mei 2023	2° Pinksterdag, PGB Hervormd Wijk-2, Bethlehemkerk, Ds. A. Baas.
4 juni 2023	PGB Hervormd Wijk-1, Dorpskerk, Ds. A.J.R. Treur.
11 juni 2023	Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
18 juni 2023	Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ichthuskerk.
25 juni 2023	RK Willibrorduskerk 09.00u .

Andere religieuze programma's bij BR6 Radio op donderdagavond:

Gospelttime	van 19.00 uur- 20.00 uur
Gewijde Muziek	van 20.00 uur- 21.00 uur
Contactbanden	van 21.00 uur- 22.00 uur
Toetsen & Snaren	van 22.00 uur- 23.00 uur

Kerkplein 15 is op zondagmorgen ook te beluisteren via Gouwestad Radio.

Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt op zondagmorgen herhaald van 08.00 uur- 09.00 uur, dus voorafgaand aan Kerkplein 15 dat om 09.00 uur begint en tot 12.00 uur duurt.

Gert Bregman, Eindredacteur Kerkplein 15
Telefoon: 0172-616692 @mail: gert.bregman@solcon.nl

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de vele lieve kaarten en berichtjes, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en zorgpension. Bovenal dank ik God dat ik na mijn operatie zover mocht herstellen en weer thuis kon komen.

Een hartelijke groet van Marijke v.d. Bergh

Graag willen wij iedereen bedanken die met ons mee leefde tijdens mijn ziekteproces...het was enorm zoveel kaarten als wij mochten ontvangen. Ook telefoontjes, bezoek, bloemen, ook vanuit de kerk en ook contactbanden. Wij hebben ook te horen gekregen dat de operatie is geslaagd en ik nu schoon ben.

Lieve groet Geertje en Leen Boekenstijn

Lieve mensen,

Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten met lieve, bemoedigende woorden die ik mocht ontvangen. In 4 weken GHZ en daarna 2 maanden Ronssehof om te revalideren, was ik hier heel blij mee.

*Hartelijke groeten,
Corry Doddema-van Eysden.*



HIJ LEEFT!
Passie- & Paasconcert

Woensdag 5 april 2023

 **Vivit** Gelegenheidskoor o.l.v. Christien Blok
Dorpskerk in Zwammerdam
Kerk open: 19.30 uur / aanvang 20:00 uur
Er is een collecte aan de uitgang voor de onkosten



Paaszang
2023
Because He lives

Zaterdag
8 april
16:00 & 19:30
Dorpskerk Bodegraven

Interkerkelijk Koor
Promising Voices
O.l.v. Leon van Veen

Kaarten à €10,- via
 **Zingende kerk**.nl
Kijk voor meer informatie
op promisingvoices.nl

 **Promising
Voices**

Beheer en financiën

Giften algemeen en acties

Verantwoording giften

in jan/feb

Voor Diaconie buitenland
Via Suzan Hille € 5,00

Voor Kerkmag
Via Suzan Hille € 10,00

Financiële thermometer

Vrijwillige bijdragen t/m febr 2023

Begroot 2023 (kerk, diaconie en kiaww) € 275.500
Toegezegd € 280.000
Ontvangen € 105.506
Nog te ontvangen toezeggingen € 174.494

Collecten wijkgemeente

Begroot 2023 € 20.000
Ontvangen € 2.821
Verschil € 17.179

Giften algemeen en acties

Begroot 2023 € 4.000
Ontvangen € 810
Verschil € 3.190

Collecteopbrengsten

jan/febr 2023

1 jan	Diaconie buitenland	€ 115,50
	Kerk	€ 254,45
	Songs of Praise	€ 123,55
8 jan	Diaconie binnenland	€ 419,30
	Kerk	€ 387,10
	Busjes	€ 88,50
15 jan	Diaconie binnenland	€ 323,75
	Kerk	€ 270,72
	Busjes	€ 94,00
22 jan	Diaconie binnenland	€ 301,90
	Kerk	€ 121,50
	Busjes	€ 80,50
	Voedselbank	€ 100,00
	Armoedefonds	€ 475,00
29 jan	Diaconie binnenland	€ 344,30
	Kerk	€ 347,90
	Busjes	€ 236,85
5 febr	Diaconie buitenland	€ 324,45
	Kerk	€ 238,90
	Busjes	€ 199,50
	Songs of Praise	€ 127,60
12 febr	Diaconie buitenland	€ 202,80
	Avondmaal	€ 226,30
	Kerk	€ 414,19
	Busjes	€ 85,85
19 febr	Diaconie Syrië	€ 5299,45
	Kerk	€ 528,30
	Busjes	€ 179,80
26 febr	Diaconie buitenland	€ 261,95
	Kerk	€ 257,45
	Busjes	€ 96,35
	totaal	€ 12527,71



Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten

7 april

		wijk		
Dorpskerk	09.30	2	ds. A. Baas, Bodegraven	Goede Vrijdag
Dorpskerk	19.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	Bediening HA
Bethlehemkerk	19.30	2	ds. A. Baas, Bodegraven	Bediening HA

9 april 1^e Paasdag

Dorpskerk	09.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	Eerste Paasdag
Dorpskerk	18.30	2	ds. A. Baas, Bodegraven	
Bethlehemkerk	09.30	2	ds. A. Baas, Bodegraven	
Bethlehemkerk	18.30	1	kand. N. Dijkdrent jr., Katwijk aan Zee	

10 april 2^e paasdag

Dorpskerk	09.30	2	ds. A. Baas, Bodegraven	
Bethlehemkerk	09.30	1	ds. L.W. Smelt, Voorthuizen	

16 april

Dorpskerk	09.30	2	ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen	
Dorpskerk	18.30	1	ds. P.G.I. van den Berg, Asperen	
Bethlehemkerk	09.30	1	ds. D.G.R.A. Beekman, Ede	
Bethlehemkerk	18.30	2	ds. J. Domburg, Aalst	

23 april

Dorpskerk	09.30	1	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	
Dorpskerk	18.30	2	ds. A. Baas, Bodegraven	
Bethlehemkerk	09.30	2	ds. E. Meijer, Werkhoven	
Bethlehemkerk	18.30	1	ds. C.M. van Loon, Rotterdam	

Weeksluitingen Vijverhof

Datum

8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Voorganger

mw. G. Postma
dhr. A. Grijzenhout
dhr. M. Commelin
dhr. P.v.d. Zee
dhr. J. Kromwijk
ds. H.van Veen
ds. H. de Jong
ds. A. Baas
dhr. L. Blom
dhr. B. Mes
dhr. J. Smit
dhr. G. Nap

Koor / Begeleiding

dhr. R. Lok
Koor Vivit Zwammerdam
mw. S.de Mooij
mw. N.v.d. Vlist en mw. A. Solleveld
dhr. M. Spits
ds. H.van Veen
dhr. J. Kroon en dhr. E. de Lange
dhr. J. Slappendel
Chr. Gem. koor Nieuwerbrug
St. Luciakoor
dhr. J. Slappendel en Cathy de Goede
dhr. J. Slappendel en Suzan Hille

Avondmaalsviering

Zondag 4 juni 14.30 uur ds. A. van der Wal

Kerkdiensten Emmaüs

6 april	Ontmoetingskerk	19.30u	Ds. L. van Rikxoort (Witte Donderdag/ Heilig Avondmaal)
7 april	Ontmoetingskerk	19.30u	Ds. A.J.O. van der Wal (Goede Vrijdag)
8 april	Ontmoetingskerk	22.00u	Ds. J. Maasland (Stille zaterdag/Paaswake)
9 april	Ontmoetingskerk	09.30u	Arjo van der Steen (1e Paasdag / 09.15 uur zingen vóór de dienst, m.m.v. koor Needed)
	Lutherkerk	18.30u	Ds. J.H. Adriaanse
16 april	Ontmoetingskerk	09.30u	Dr. K.W. de Jong
	Ontmoetingskerk	12.00u	Jan Peter Molenaar (SHH-dienst m.m.v. Emmaüsband)
	Lutherkerk	18.30u	Ds. A.C. Verweij
23 april	Ontmoetingskerk	09.30u	Arjo van der Steen (m.m.v. koor Revival)
	Lutherkerk	18.30u	Ds. Perla Akerboom- Roelofs
30 april	Ontmoetingskerk	09.30u	Ds. Perla Akerboom- Roelofs (gezongen liturgie m.m.v. Cantorij)
	Lutherkerk	18.30u	Ds. J.H. Adriaanse
07 mei	Ontmoetingskerk	09.30u	Marianne Verburg, kerkelijk werker (m.m.v. koor Con Amore)
	Lutherkerk	18.30u	Songs of Praise o.l.v. Arjo en Wim Kusee
14 mei	Ontmoetingskerk	09.30u	Arjo van der Steen (Belijdenisdienst)
	Lutherkerk	18.30u	Ds. Elizabeth Post (meditatieve dienst)
18 mei	Lutherkerk	09.00u	Ds. M. Korpel (Hemelvaartsdag)
21 mei	Ontmoetingskerk	09.30u	Ds. P.A. Verbaan
	Ontmoetingskerk	12.00u	Karin Strijdhorst- van der Weiden (SHH-dienst m.m.v. Emmaüsband)
	Lutherkerk	18.30u	Ds. R.J. van Amstel
28 mei	Ontmoetingskerk	09.30u	Ds. A.J.O. van der Wal (1e Pinksterdag m.m.v. koor Promising Voices)

fam de Bruin. Buitenkerk 52

18.30u Karin Strijdhorst- van der Weiden
(Hagepreek m.m.v. Kon.Brassband)






**Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...**

De Groendijk 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

**UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT**

Wegland 70, 2115 BD Steenwijk
T: 0348 48 93 77 | E: info@heating.nl

WWW.HEATINGSERVICE.NL



**DÉ BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!**

**KAR
WEI**

KARWEI Bodegraven
Lemsteraak 2
2411 NC Bodegraven
0172 - 61 11 02
www.karwei.nl



**ELKE WERKDAG
OPEN 9-9**
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

UNIQUE
BEDRIJFSKLEDING

24/7 ONLINE UW BEDRIJFSKLEDING EN PBM BESTELLEN
VIA HET UNIQUE KMS (KLEDING MANAGEMENT SYSTEEM)



Freek van Stalduinen
Meubel- & Timmerwerken

Telefoon: 0172 616 727 ■ Mobiel: 06 230 210 64

Tafels ■ Kasten ■ Deuren ■ Ramen ■ Kozijnen ■ Betimmeringen



80 jaar
**Vreeken
& Meijer**
makelaardij

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl



VAN DIEIJEN Administratie
en Belastingadvies

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandieijenadvies.nl
www.vandieijenadvies.nl

Lemsteraak 1
2411 NC Bodegraven



vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl



DRIEMAN
GARANTIEMAKELAARS

Aankopen
Verkopen
Taxaties
Nieuwbouw

Marktstraat 6
2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00



**Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid**

Telefoon 06-28 64 51 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar



baelde uitvaarten